

Θάματα εικόνας «Νέας Φανερωμένης» Ι. Μονής Παναγίας Αμιρούς

/ [Πεμπτουσία](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/1Ly5R96>]

Θάματα εικόνας Παναγίας «Νέας Φανερωμένης» Ιεράς Μονής Παναγίας της Αμιρούς

- Κάποια κυρία από το χωριό Αψιού, θα πήγαινε να γεννήσει και ζήτησε τις προσευχές της Γερόντισσας Μαρίας. Μετά από λίγες μέρες πήρε τηλέφωνο η αδελφή της να μας ενημερώσει ότι γέννησε και είναι καλά. Μας παρακάλεσε να κάνουμε παράκληση για κάποια άλλη κυρία που ήταν στο διπλανό κρεβάτι, η οποία γέννησε και είχε παρουσιάσει σοβαρό πρόβλημα ακατάσχετης αιμορραγίας. Την είχαμε συνέχεια στην προσευχή μας και στις παρακλήσεις που κάναμε. Όταν πέρασε περίπου ένας μήνας είχαμε λογισμό τί να έγινε η κοπέλα αυτή της οποίας ούτε το όνομα δεν γνωρίζαμε. Οπότε μια μέρα μας πήρε τηλέφωνο μια κυρία από το διπλανό χωριό Αψιού, για να μας ενημερώσει ότι έρχονται στο Μοναστήρι κάποιες κοπέλλες που ζητούν την Παναγία την Αιμορροούσα. Ενώ η ίδια τους είχε υποδείξει να πάνε σε ένα άλλο εκκλησάκι, της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας, που ευρίσκεται εντός του χωριού νομίζοντας ότι αυτήν ζητούσαν, αυτές κατά λάθος κατευθύνονταν προς το Μοναστήρι, γι' αυτό πήρε τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Πράγματι, σε λίγο έφθασαν τρεις κοπέλλες με παιδάκια. Ερώτησαν την αδελφή που ήταν στο ναό αν αυτή ήταν η Παναγία η Αιμορροούσα. Η αδελφή απάντησε ότι είναι η Παναγία η Αμιρού. Σε ερώτηση κάποιας από τις κυρίες αν μπορεί η Παναγία αυτή να σταματήσει και αιμορραγίες, η αδελφή απάντησε ότι είναι Ζωοδόχος Πηγή και τα πάντα θεραπεύει. Τότε απεκάλυψε ότι ονομαζόταν Ανδρονίκη Δημητρίου και ήταν η κοπέλα η οποία είχε αιμορραγία και είχε ζητήσει μέσω κάποιας άλλης να της κάνουμε παράκληση. Η Παναγία την είχε σώσει από βέβαιο θάνατο γι' αυτό ήλθε να την ευχαριστήσει. Το παιδάκι που είχε γεννήσει το είχε μαζί της, ήταν ενός μηνός και το έλεγαν Ελένη. Από τότε η οικογένεια επισκέπτεται τακτικά το Μοναστήρι και αναφέρεται στο μεγάλο

θαύμα που ενήργησε σ' αυτήν η Παναγία η Αμιρού.

- Η κα Ελένη Κοφτερού από τη Λευκωσία κυφορούσε το τρίτο παιδί και ενώ βρισκόταν στον έκτο μήνα έκανε εξετάσεις μήπως το παιδάκι είχε πρόβλημα διανοητικής καθυστέρησης και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Κάποια γνωστή της η οποία είχε σχέσεις με το Μοναστήρι, πήρε τηλέφωνο και μας είπε το πρόβλημα για να κάνουμε προσευχή. Πράγματι κάναμε για ένα μήνα θερμή προσευχή στην Παναγία και διερωτόμαστε τί να έγινε.



Οπότε όταν συναντήσαμε το πρόσωπο που μας είπε να προσευχόμαστε ρωτήσαμε τί έγινε με την κ. Ελένη. Αυτή ξαφνιασμένη μας είπε: «Καλά δεν σας είπα; Η Έλενα είχε στείλει δύο δείγματα, αίματος, ένα στην Κύπρο και ένα στο Λονδίνο, και είχαν βγει θετικά. Όταν σας τηλεφώνησα για να κάνετε προσευχή είχε στείλει και τρίτο δείγμα στο Λονδίνο και περίμενε απάντηση. Την επομένη μέρα όταν πήγε στο γραφείο της βρήκε φαξ από το Λονδίνο που έλεγε για το τρίτο δείγμα ότι είναι αρνητικό, και διερωτώμαι τι κάνατε και ήρθε τόσο γρήγορα η απάντηση;» Της είπαμε ότι την είχαμε συνέχεια στην προσευχή μας και η Παναγία την βοήθησε. Μετά απ' αυτό είχε πεισθεί η Έλενα ότι η Παναγία την είχε αναλάβει και δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι το παιδάκι θα ήταν υγιέστατο. Πράγματι γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι το οποίο ονόμασε Παναγιώτη προς τιμή της Παναγίας και ήλθε στη χάρη της φέρνοντας και το παιδάκι καθώς και την προσφορά της, ευχαριστώντας την Παναγία για την άμεση βοήθεια της.

- Τα πρώτα χρόνια που εγκατασταθήκαμε στο Μοναστήρι πηγαίναμε μια φορά το μήνα στη Λευκωσία, στο γιατρό, για το πρόβλημα υγείας της Γερόντισσας Μαρίας. Λόγω του ότι δεν είχαμε αυτοκίνητο, νοικιάζαμε ταξί για να μας πάρει από το Μοναστήρι (συνήθως είχαμε κάποιο ταξιτζή τακτικό που τον γνωρίζαμε). Ένα βράδυ διαπιστώσαμε κάτι αναφορικά με την υγεία της Γερόντισσας το οποίο μας ανησύχησε και, ενώ δεν είχαμε ραντεβού με τον γιατρό, πήραμε ταξί για να τον επισκεφθούμε. Όταν φθάσαμε, ο ταξιτζής μας ζήτησε περισσότερα λεφτά από όσα συνήθως μας έπαιρνε. Συζητήσαμε λίγο, όμως ήταν ανένδοτος και φεύγοντας μας είπε: «Αν δεν σας συμφέρει πάρτε άλλο ταξί για να επιστρέψετε». Πήγαμε, είδαμε τον γιατρό αλλά άδικα ανησυχήσαμε· δεν ήταν τίποτα. Έπρεπε να επιστρέψουμε πίσω και με ευλογία της Γερόντισσας πήραμε τηλέφωνο σε ένα γραφείο ταξί στη Λευκωσία για να ρωτήσουμε για την τιμή, με το λογισμό ότι αν είναι εκ Θεού θα μας πει καλύτερη τιμή. Όντως ήθελε πιο λίγα χρήματα οπότε ζητήσαμε ένα ταξί για να μας πάρει πίσω στο Μοναστήρι.

Μετά από λίγα λεπτά ήλθε στο Νοσοκομείο το ταξί, το οποίο οδηγούσε κάποιος κύριος μεσήλικας. Φαινόταν καλός άνθρωπος, είχε στο αυτοκίνητο του εικόνες με αγίους, μας έβαλε και θρησκευτικό ραδιοσταθμό. Όταν μπήκαμε στο ταξί μας ρώτησε από ποιο Μοναστήρι ήμαστε. Του απάντησε η Γερόντισσα, «Της Παναγίας της Αμιρούς». Και αυτός ξαναρωτά, «Μήπως το Μοναστήρι σας βρίσκεται ψηλά σε λόφο»; Η Γερόντισσα απαντά, «Θα μιλάτε για το Μοναστήρι της Παναγίας του Γλωσσά, αυτό βρίσκεται ψηλά σε λόφο». Ο κύριος επέμενε: «Όχι, εκεί έχω πάει το γνωρίζω το Μοναστήρι το δικό σας όμως δεν το γνωρίζω. Όμως πέστε μου, μήπως βρίσκεται ψηλά σε λόφο;» Η Γερόντισσα του λέγει, «Κοιτάξτε, το μοναστήρι

βρίσκεται σε ύψωμα και όταν έρχεσαι από το χωριό Μαθηκολώνη φαίνεται όντως ψηλά σε λόφο.»

Εδώ σταμάτησε η συζήτηση για λίγο, και αφού προχωρήσαμε αρκετά, παίρνει το λόγο ο κ. Παύλος Ηλία, οδηγός του ταξί, και μας λέγει, «Να σας πω κάτι; Εγώ έχω ένα εγγονάκι, τη Μαρία· όταν ήταν ενός χρόνου αρρώστησε με πνευμονία, μπήκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο και δεν ξέρω, ίσως από λάθη των γιατρών, το παιδάκι χειροτέρεψε και τελικά έμεινε κλινικά νεκρό, υποστηριζόμενο με αναπνευστήρα για ένα ολόκληρο χρόνο. Εγώ για ένα μήνα τώρα βλέπω συχνά στον ύπνο μου την Παναγία να μου λέει: «Μη φοβάσαι, η Μαρία θα γίνει καλά». Αυτήν την Παναγία η οποία φοράει σκούρο ένδυμα δεν τη γνωρίζω ποια είναι όμως τη βλέπω συχνά στον ύπνο μου να με ενισχύει. Την Παναγία αυτή την είδα ψες στον ύπνο μου και μου έδειξε ένα Μοναστήρι ψηλά σε λόφο και μου είπε: «Γιατί δεν έρχεσαι στο σπίτι μου; Εγώ θα κάνω την Μαρία καλά». Ξύπνησα και το είπα στη γυναίκα μου απορώντας ποια να είναι αυτή η Παναγία που με καλεί και ποιο να είναι το σπίτι της, δηλαδή το Μοναστήρι στο οποίο μου ζητά να την επισκεφθώ. Έχει όλη μέρα που βασανίζομαι και παρακαλώ, «Παναγία μου, με καλείς να έλθω στο σπίτι σου, όμως εγώ δεν γνωρίζω που είναι, σε παρακαλώ δείξε μου πως να έρθω». Και πρόσθεσε, «Γι' αυτό σας ρωτώ αν το Μοναστήρι σας βρίσκεται ψηλά σε λόφο γιατί θέλω να διαπιστώσω αν είναι το Μοναστήρι που είδα το βράδι στον ύπνο μου. Αυτό θα σας το πω τώρα που θα πάμε στο Μοναστήρι».

Όταν φθάσαμε, ο κ. Παύλος στάθηκε μπροστά στο αρχονταρίκι και κοίταξε το ναό που βρίσκεται πιο ψηλά κάνοντας το σταυρό του συγκλονισμένος, και βαθιά συγκινημένος αναφώνησε, «Αυτό είναι το Μοναστήρι που είδα στον ύπνο μου! Είναι ακριβώς όπως μου το έδειξε η Παναγία, η οποία όχι μόνο με κάλεσε να έλθω αλλά έστειλε και εσάς για να με οδηγήσετε». Πηγαίνοντας δε στο ναό για να προσκυνήσει, με μεγάλη του έκπληξη και συγκίνηση διαπίστωσε ότι η εικονιζόμενη Παναγία της Αμιρούς (εικόνα αρχαία και θαυματουργός της Παναγίας Φανερωμένης) είναι η Παναγία που τόσο καιρό τώρα του παρουσιάζεται και του λέγει ότι η Μαρία θα γίνει καλά. Από τότε έγινε τακτικός επισκέπτης της Μονής. Η Μαρία είναι τώρα οκτώ χρόνων, συνεχίζει να αντιμετωπίζει αρκετά σοβαρά προβλήματα, όμως προσευχόμαστε η Παναγία να την θεραπεύσει.

[Συνεχίζεται]