

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» Από τον Δημήτρη Αδάμη και τις Μαγικές Σβούρες στο Κηποθέατρο Παπάγου

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)

ο μικρος prinzipas parastasi paragou

Ο Μικρός Πρίγκιπας

του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ

Κηποθέατρο Παπάγου, Τετάρτη 8 Ιουλίου 9:00 το βράδυ

Από τον Δημήτρη Αδάμη και τις Μαγικές Σβούρες

Η παράσταση αυτή είναι μια εμπειρία για τους μικρούς και τους συνοδούς τους. Είναι όλα όσα ακριβώς θα ήθελε να πει κανείς σε ένα παιδί. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.

Είναι ένα παιχνίδι, κρυφτό και κυνηγητό μαζί, ένα χάδι απαλό που κυλάει από χέρι σε χέρι, ένα ηλιοβασίλεμα που θα δούμε όλοι μαζί. Είναι το πιο γλυκό τραγούδι που θα ήθελες να τραγουδήσεις σε ένα παιδί, νανούρισμα και χορός. Είναι όλα όσα έχουμε κρυμμένα μέσα μας από τότε που ήμασταν παιδιά, είναι ψίθυρος, γέλιο, μυστικά και αγκαλιές. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους μικρούς αλλά και μεγάλους να αφήσουμε τη λογική στην άκρη και να συλλαβίσουμε ξανά τα ονόματά μας, να ζωγραφίσουμε όνειρα, να στροβιλιστούμε, να δούμε πέρα από την άκρη του δαχτύλου μας που δείχνει απέναντι όλα τα μοναδικά, να ακούσουμε τη «μουσική στα βήματα ενός φίλου» που λέει και η Αλεπού.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ένας πιλότος πέφτει με το αεροπλάνο του, που έχει πάθει βλάβη, στην έρημο. Εκεί συναντά ένα ασυνήθιστο παιδί, τον Μικρό Πρίγκιπα. Μόλις ο Μικρός Πρίγκιπας τον αντικρίζει, του ζητά να του σχεδιάσει ένα αρνί. Από το σημείο αυτό ξεδιπλώνεται η ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα. Ζούσε σε έναν μικρό πλανήτη, αυτός, τα τρία του ηφαίστεια και ένα τριαντάφυλλο. Ένωθε μόνος του και ήθελε έναν φίλο. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του... Πέρασε από πολλούς πλανήτες με διάφορους ανθρώπους, μα κανένας δεν έγινε φίλος του.

Κατέληξε στη Γη, στη μέση της ερήμου... Εκεί που τον συνάντησε ο πιλότος... Πέρασε μέσα από βουνά, ερήμους και μέσα από έναν κήπο, που ήταν γεμάτος με τριαντάφυλλα. Ήταν έκπληξη γι' αυτόν, γιατί νόμιζε πως το λουλούδι του ήταν

μοναδικό στο γαλαξία... Έπειτα γνώρισε μια αλεπού. Γίνανε φίλοι. Τον σκοπό του τον είχε πια εκπληρώσει, δεν βρήκε μόνο έναν φίλο αλλά πολλούς! Η παράσταση ολοκληρώνεται με την επιστροφή του Μικρού Πρίγκιπα στον πλανήτη του. Αποχαιρετά με το δικό του τρόπο τον πιλότο και τα παιδιά.

Τα τραγούδια της παράστασης είναι βασισμένα σε υπέροχες μελωδίες συνθετών του τέλους του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου όπως ο Offenbach , ο Holst , ο Saint-Saëns και ο Brahms. Και για φινάλε ένα ολοκαίνουριο τραγούδι του συνθέτη Γιώργου Βαρσαμάκη.

Συντελεστές:

Κείμενο -Σκηνοθεσία: **Δημήτρης Αδάμης**

Σκηνικά-Κοστούμια: **Γεωργία Μπούρδα**

Κίνηση: **Αντιγόνη Γύρα**

Ενορχήστρωση-Διασκευή: **Γιώργος Κωνσταντινίδης**

Μουσική τραγουδιού φινάλε: **Γιώργος Βαρσαμάκης**

Μουσική Επιμέλεια: **Δημήτρης Αδάμης**

Φωτισμοί: **Γιώργος Ανεστόπουλος**

Παραγωγή: **μαγικές σβούρες**

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Δημήτρης Αγοράς, Αλέξης Βιδαλάκης, Γιώργος Γιόκοτος, Δημήτρης Καπετανάκος, Δανάη Σδούγκου, Μαριλίζα Χρονέα

«Ο Μικρός Πρίγκιπας » απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

Ομαδικό εισιτήριο: 6 ευρώ (ισχύει μόνο για συλλόγους πολιτιστικούς, αθλητικούς κλπ - κατόπιν συνεννόησης με τον θίασο)

Κάτοχοι κάρτας ανεργίας : 6 ευρώ

Πληροφορίες στο τηλ. 210-9853609 , 6948 744 988

www.magikessvoures.gr

fb : magikes svoures / Ο Μικρός Πρίγκιπας

mikros pringipas parastasi

o mikros prigipas

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

