

10 Ιουλίου 2015

Νέα σειρά στην remptousia.tv «Μόνο μια φορά»

/ [Πεμπτούσια](#)

Image not found or type unknown



Η remptousia.tv μετά την επιτυχή προβολή των σειρών «Μίλα μου» και «Βασιλική» σε συνεργασία με το Κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι Sigma TV έχει την χαρά να ανακοινώσει στους χρήστες της ότι θα προβάλει την σειρά «Μόνο μια φορά», που σχετίζεται με την εμπειρία των ναρκωτικών, το πόσο απροβλημάτιστα υπεισέρχονται αλλά και πόσο τραυματίζουν την ζωή μας.



Πολλοί γνωστοί ηθοποιοί συμμετέχουν και καταξιώνουν την σειρά με τους ρόλους τους, όπως οι Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Άλκηστη Παυλίδου, Ανδρέας Αργυρίδης, Έλενα Ευσταθίου, Κρίστοφερ Γκρέκο, Κύνθια Παυλίδου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μάριος Ιωάννου, Μπάμπης Αλαντζάς, Μαρίνος Ξενοφώντος, Κούλης Νικολάου, Γιολάντα Χριστοδούλου, Γίολα Κλείτου, Σίμος Τσιάκκας, Γιώργος Κρύπτο, Βασιλική Πλακίτη κ.ά.

Μουσική: Ανδρέας Γιωργαλλής

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Νικολαΐδης

Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας

Η σειρά «Μόνο μια φορά» από την Δευτέρα 13 Ιουλίου θα προβάλλεται σε δύο

επεισόδια την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Ο Γιώργος Τσιάκκας σε δήλωσή στην Πεμπτουσία αναφέρει σχετικά:

Έξι χρόνια μετά, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτώ το «Μόνο μια φορά» είναι οι στίχοι του τραγουδιού των τίτλων της σειράς. Νομίζω λένε όλα όσα θα ήθελα να πω για τη μάστιγα των ναρκωτικών. Και όπως το αφιερώσαμε τότε, έτσι και σήμερα το αφιερώνουμε με πολύ πόνο και αγάπη...

Στα παιδιά που έφυγαν ... Στα παιδιά που προσπαθούν να ξεφύγουν...

Σαν ακροβάτης σε σχοινί να περπατάς

Και κάτω ο κόσμος να γλιστρήσεις περιμένει

Ακόμα ένα θέμα στις ειδήσεις να περνάς

Ακόμα ένα θύμα των έμπορων που πεθαίνει

Είπες θα είναι μόνο μια φορά

Κι έκλεισες στο θάνατο το μάτι

Τώρα μέσα στις φλέβες σου κυλά

Τώρα το ξέρεις είναι απάτη...

Και να σκεφτείς πως όλα αυτά

Γίναν' για μια λεξούλα... την αγάπη

Αγάπη έψαχνες παντού

Αγάπη, αγάπη και πού να 'σαι

Στις αγορές του κόσμου μόνο θάνατο πουλούν

Η αγάπη είναι έλλειψη παντού, να το θυμάσαι...

Μονάχα η μάνα σου κρατά

Μέσα στη χούφτα της μια ψυχή που τρέμει

Στην αγκαλιά της την Κυρά την Παναγιά

Που κοίτα είναι τώρα δακρυσμένη.

Σαν ακροβάτης σε σχοινί να περπατάς

Και κάτω ο κόσμος περιμένει να γλιστρήσεις

Τώρα το στοίχημα μετρά ή θα πεθάνεις ή θα ζήσεις.

Γράψε τους όλους, το μπορείς και κοίτα φίλε να κερδίσεις.

%rtsyholyreklpp%