

Τα καλά έργα !

/ [Ορθόδοξη πίστη](#)

[anchr05eaqcross91](#)

Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στο μαθητή του Τίτο, επίσκοπο Κρήτης, του λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν πιστέψει στο Θεό πρέπει να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Τη συμβουλή αυτή του Αποστόλου Παύλου οι χριστιανοί πολλές φορές την ξεχνούν και κλείνονται στον εαυτό τους ή τον περίγυρο τους, αδιαφορώντας για το τι γίνεται πιο πέρα, έξω από αυτούς και μακριά τους. Αυτό όμως είναι άρνηση της χριστιανικής τους ιδιότητας. (Πρωτ. Δ.Δ.Τ. Ορθόδοξος Τύπος)

Τα έργα των χριστιανών, πέρα από τα επαγγελματικά και βιοποριστικά τους, πρέπει ν' αποσκοπούν στην κάλυψη των υλικών και πνευματικών αναγκών των αδελφών τους. Ανάλογα με τις δυνατότητες του ο καθένας, γιατί δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι οι χριστιανοί μπορούν να ικανοποιήσουν όλους τους φτωχούς ανθρώπους και τους αφώτιστους από άποψη χριστιανικής διδασκαλίας. Πάντα θα υπάρχουν ανάγκες.

Ειδικότερα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής : Ο χριστιανός συμβάλλει στα καλά έργα με οικονομικές ενισχύσεις, με προσωπική εργασία και προσφορά. Διαδίδει βιβλία και έντυπα. Ενημερώνει για διάφορες εκδηλώσεις. Ομολογεί την πίστη του στο Χριστό, παρακινεί και άλλους να πιστέψουν και γενικά προσπαθεί να βάλει στους αδελφούς την καλή ανησυχία, προκειμένου να γνωρίσουν την πνευματική ζωή, που προτείνει η Εκκλησία και όλα αυτά με τρόπο ήπιο αθόρυβο και ταπεινό.

Τα καλά έργα του χριστιανού διαφέρουν από εκείνα που πραγματοποιούν οι διάφορες οργανώσεις και οι ποικιλώνυμοι σύλλογοι του κόσμου. Ούτε να συγκριθούν είναι δυνατό, ούτε να συνεργαστούν οι πρωτεργάτες. Υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στους σκοπούς, στους τρόπους πραγματοποίησης, στις προθέσεις και στις χρηματοδοτήσεις. Ένα μόνο θα πώ, που συνοψίζει όλες τις διαφορές. Οι κοσμικοί που εκδηλώνουν ευαισθησίες για τα κοινωνικά και πολλά άλλα θέματα δεν έχουν αγνές προθέσεις. Κανένας τους δεν κουνάει το δαχτυλάκι του δωρεάν. Πίσω από τα ωραία λόγια, τα συνθήματα και τους αγώνες τους κρύβεται το ίδιο όφελος, η προβολή και η διαπλοκή. Αντίθετα, τα καλά έργα των χριστιανών είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι αγνά και δεν υπηρετούν εφήμερες σκοπιμότητες.

Πηγή: askitikon.eu