

10 Αυγούστου 2015

Δρόμοι ζωής-παραινέσεις και νουθεσίες

/ [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#)

Image not found or type unknown



Αγαπητέ εν Κυρίω Β.! Μη βιάζεστε. Τι κοιτάτε στους γύρω σας, κοιτάξτε περισσότερο μέσα σας και ζήστε κατά συνείδηση. Η θεραπεία των ασθενών χρειάζεται παντού: και στο Κρεμλίνο και στο χωριό, παντού υπάρχουν άνθρωποι. Ορίστε, εργαστείτε, όπου σας οδηγήσει ο Θεός. Να προσεύχεστε στον άγιο μάρτυρα Τρύφωνα.

Σ!

Την επιλογή του δρόμου της ζωής πρέπει οπωσδήποτε να την κάνει μόνος του κάθε άνθρωπος. Κι αυτό για να μην μπορεί κανείς να κρυφτεί πίσω από ξένη πλάτη.

Σκέψου τα όλα καλά. Διότι μόνο δύο δρόμοι είναι ευλογημένοι από τον Θεό, ο οικογενειακός και ο μοναχικός, του μοναχού. Και οι δύο αυτοί δρόμοι είναι σταυρικοί. Ορίστε, διάλεξε ποιος σταυρός σου πάει προς σωτηρίαν περισσότερο.

Ο Θεός να σου δώσει σοφία!

Η πρώτη ευλογία μετά την επιλογή σου πρέπει να είναι των γονέων κι η δεύτερη του πνευματικού σου.

Αγαπητέ Μ.!

Καλό θα ήταν για σένα να δουλέψεις ακόμη ως μάγειρας κι ως τα 25 έτη να ριζώσεις στην ορθόδοξη ζωή και στην Εκκλησία, γνωρίζοντας τον εαυτό σου. Ούτε για μοναχισμό, ούτε για γάμο δεν χρειάζεται να κάνουμε λόγο τώρα. Όλα, και το ένα και το άλλο είναι πρόωρα. Αυτό που σου χρειάζεται Μ., είναι να ενηλικιωθείς, ώστε να επιλέξεις τον σταυρό της ζωής σου συνειδητά και υπεύθυνα. Να θυμάσαι, επίσης ότι χωρίς την ευλογία των γονέων δεν πρέπει ούτε σε μοναστήρι να πας, ούτε οικογένεια να δημιουργήσεις. Ορίστε, κοπίασε επιπλέον στο να έρθουν μέσω εσού κι οι γονείς σου στον Θεό. Αλλιώς δεν πρέπει.

Ο Κύριος να σου δώσει σοφία!

Ι.!

Να προσεύχεσαι στον άγιο μάρτυρα Τρύφωνα και με τη μεσιτεία του πάντα θα έχεις δουλειά. Στην εκκλησία να πηγαίνεις να προσεύχεσαι και μπορείς όλους να τους βοηθάς, αλλά η κύρια εργασία σου πρέπει να είναι κατά την ειδικότητά σου μέσα στον κόσμο. Οι πιστοί πρέπει να είναι το άλας της γης και να μην απομονώνονται από τους ανθρώπους. Να κηρύσσεις όχι τόσο με τον λόγο, όσο με τη ζωή σου, με την υπομονή και την αγάπη προς τους πάσχοντες και πλανημένους ανθρώπους.

Περαιτέρω μην κοιτάς μακριά• αν κάθε μέρα ζεις με τον Θεό και την προσευχή, ο Κύριος θα οδηγήσει τη βαρκούλα σου μέσα στη ζωή και θα την κυβερνήσει προς τη σωτηρία.

Ο Κύριος να σε φυλάει και να σου δίνει σοφία!

Πηγή: «με λεπτότητα και αγάπη» agioritikovima.gr