



Ύμνος

της Daily Telegraph στη Μάνη που «δεν είναι μια άγρια απομακρυσμένη χερσόνησος αλλά ένα ήσυχο καταφύγιο το οποίο προσφέρει ορεινές και θαλασσινές ομορφιές».

Στην Έξω Μάνη, βρίσκεται μέσα σε ελαιώνες και κάτω από τις βραχώδεις κορυφές της οροσειράς του Ταϋγέτου, η Στούπα. Χτισμένη γύρω από τρεις μικροί κόλπους, η Στούπα προσφέρει ένα ήσυχο καταφύγιο από τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Από τις εκπλήξεις της Μάνης δεν θα μπορούσε να λείπει το γειτονικό χωριό της Καρδαμύλης, το θέρετρο του ταξιδιωτικού συγγραφέα και τυχοδιώκτη Πάτρικ Λη Φέρμορ (1915-2011), του συγγραφέα του εξαιρετικού βιβλίου «Ταξίδια στην Νότια Πελοπόννησο». Η Καρδαμύλη με τα παλιά πέτρινα εξοχικά σπίτια και τις καφετέριες γύρω από μια κεντρική πλατεία συνυπάρχει αρμονικά με την Άνω Καρδαμύλη, η οποία εγκαταλείφθηκε αλλά παρουσιάζει μια υπέροχη εικόνα, με τα μεσαιωνικά πυργόσπιτά της, την εκκλησία του 18ου αιώνα και κυπαρίσσια, σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του λόφου, πάνω από την ακτή.

Οι παραλίες στην Στούπα είναι παραδεισένιες. Σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια βόρεια βρίσκεται και η υπέροχη παραλία της Καλογριάς, προφυλαγμένος όρμος υποστηρίζεται από αλμυρίκια και φοίνικες,

Προχωρώντας στην ενδοχώρα για τα βουνά, σηματοδοτημένα μονοπάτια

πεζοπορίας οδηγούν σε βραχώδη τοπία. Το φαράγγι του Βυρού, εκτείνεται μέχρι την Καρδαμύλη. Τεράστιοι λευκοί ογκόλιθοι βρίσκονται διάσπαρτοι κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου.

Κι όποιος θέλει να εξερευνήσει την περιοχή και λίγο μακρύτερα μπορεί να φτάσει και στο μαγευτικό Σπήλαιο του Διρού, κοντά στην Αερόπολη, το σπήλαιο με τους θαυματικούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες αλλά και να επισκεφτεί το Μυστρά την οχυρωμένη βυζαντινή πόλη χτισμένη σε μια απότομη πλαγιά η οποία έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη

Μια υπέροχη λεπτομέρεια της Μάνης βρίσκουμε πάνω από την παραλία της Καλογριάς. Εκεί συναντά κανείς τη χάλκινη προτομή του Νίκου Καζαντζάκη (1883-1957). Αν και τα περισσότερα από τα βιβλία του έχουν γραφτεί στην Κρήτη, ο Καζαντζάκης έζησε στην Στούπα το 1917, και εδώ ήταν που συνάντησε τον ανθρακωρύχο Ζορμπά, τον χαρακτήρα που ενέπνευσε το ομώνυμο παγκοσμίως διάσημο βιβλίο του.\

Και τα παγωμένα νερά του Ταύγετου

Μια άλλη αξιοσημείωτη λεπτομέρεια είναι το κολύμπι στη Στούπα. Συναντάμε ευχάριστα παγωμένα ρεύματα, αν και η θάλασσα είναι γενικά ζεστή. Αυτά προκαλούνται από υποβρύχιες πηγές που τρέχουν κάτω από τα βουνά του Ταύγετου, και απολήγουν κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.

Πηγή: onlycy.com