

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την Απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Αφίδνες (ΦΩΤΟ)

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



του Σπύρου Παπαγεωργίου

Με την πρέπουσα λαμπρότητα τιμήθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αφιδνών, η εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως και εις τους Ουρανούς Μεταστάσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης Ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Στον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο επιχώριος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρούπολης Αθηναγόρας, συμπαραστατούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής, Αρχιμ. π. Ιερόθεο Καλογερόπουλο, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, π. Εμμανουήλ Σέρβο, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. π. Διονύσιο Χατζηαντωνίου, Γραμματέα της επί του Τύπου Συνοδικής Επιτροπής, τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο Κουτούζο και από τους Ιεροδιακόνους της Μητροπόλεως π. Παναγιώτη και π. Ιωάννη.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο κήρυγμα του στην ευαγγελική περικοπή του πλούσιου νέου που απηύθυνε το ερώτημα στον Κύριο Ιησού Χριστό «τι έτι υστερώ» για να κληρονομήσει την Αιώνιο Βασιλεία. Πολύ διδακτικά είπε πως «αυτό που

έλειπε από τον πλούσιο νεανίσκο του Ευαγγελίου, αλλά και από τους περισσότερους από εμάς είναι ότι δεν αγωνιζόμαστε για την πνευματικότητα, για να αλλάξουμε με ένα νέο τρόπο ζωής την καθημερινότητά μας. Ακολουθούμε μια παραδεδομένη οδό, χωρίς να τολμούμε να αντιστρέψουμε και να βαδίσουμε ανάποδα. Έτσι όπως ζήτησε ο Κύριος στον πλούσιο νεαρό.»

Σε άλλο σημείο τόνισε πως «το ελάττωμα των περισσοτέρων θρησκευομένων ανθρώπων κάθε εποχής, είναι πως δεν μπορούν να βαδίσουν ανάποδα και να αφευθούν στο έλεος του Θεού. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η σωτηρία δεν προέρχεται από την πιστή χρήση των παραδεδομένων, αλλά από τη χάρη και το έλεος του Θεού. Και ο Κύριός μας, όντας αδύναμος και ταπεινωμένος την στιγμή του Σταυρού, αλλά και στην Γεσθημανή βάδισε την αντίστροφη οδό λέγοντας «ουχ ως εγώ θέλω, αλλ' ως Συ». Ομοίως και η Παναγία βάδισε αντίστροφα την οδό και από περίγελος που διακινδύνευσε να γίνει ούσα Παρθένος με το μήνυμα του Αρχαγγέλου, να γεννήσει τον Σωτήρα του κόσμου. Η πορεία της γίνεται άλλη, αντίστροφη των επιθυμιών Της και με αυτό τον τρόπο γίνεται η παρηγορήτρια των θλιβομένων για να οδηγήσει το ανθρώπινο γένος πίσω στην αρχή της Δημιουργίας.»

Ο κ. Αθηναγόρας έκλεισε λέγοντας πως «το ερώτημα του πλουσίου «τι έτι υστερώ» είναι ένα ερώτημα που ταλανίζει αιώνες τους ανθρώπους. Αλλά ο Χριστός δίνει την απάντησή. Αυτά που είναι αδύνατα για τους ανθρώπους, είναι δυνατά για τον Θεό. Αντιστρέφοντας τον τρόπο ζωής των θρησκευομένων, που έχουν μάθει να επιλέγουν την ασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Οποιαδήποτε επιδίωξη ασφάλειας ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, θα μας οδηγήσει στην έξοδο. Εάν χάσουμε όμως την ασφάλειά μας και παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού, τότε τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά και το υστέρημα θα το αναπληρώσει η χάρη του Θεού.»

Ο προϊστάμενος του Ναού, Αρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος Αναγνωστάκης εξέφρασε τις ολόθερμες ευχαριστίες προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο καθώς και τον Δ/ντη του Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Αλέξανδρο Κατσιάρα, για την άδεια και ευλογία οι ακολουθίες τόσο του Εσπερινού όσο και η σημερινή της Θείας Λειτουργίας να μεταδοθούν σε πανελλαδικό δίκτυο.



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου









© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







1954

2012

© Σπύρος Παπαγεωργίου