

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 1916-1922

«Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια τον λόγον του Θεού και δια την μαρτυρίαν του αρνίου ήν είχαν· και έκραζαν φωνή μεγάλη λέγοντες έως πότε, ο δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικοούντων επί της γης;»

(Αποκάλ. ε' 9-10)



χείρ
Ανδρονίκη Καπλάνογλου

www.augoustinos-kantiotis.gr

EXETE

ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΣΑΣ ΤΡΕΧΕΙ ΑΙΜΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου στο μνημόσυνο των Νεομαρτύρων της Μικράς Ασίας και του Πόντου, στην Πτολεμαίδα Κοζανης, στις 7-9-1986.

(Η εικόνα έγινε με συμβολή του Γέροντος Μητροπολίτου π. Αυγουστίνου Καντιώτου, από ερασιτέχνη ζωγράφο. Τοποθετήθηκε στον πρώτο ιερό ναό που εκτίσθηκε στην Ελλάδα για τους Νεομάρτυρες της Μικράς Ασίας και του Πόντου, το 1986.

Το χωρίο της Αποκαλύψεως στο επάνω μέρος της εικόνας ήταν πάλι ιδέα του σεβάσμιου Μητροπολίτου.

Η εικόνα παρέμεινε στον ναό μέχρι της παραιτήσεως του επισκόπου Αυγουστίνου και απομακρύνθηκε από τον ναό, λόγω του μεγάλου μεγέθους της.

Η εικόνα μπήκε επάνω σε φυσικό τοπίο, από την ίδια την ερασιτέχνη ζωγράφο, αφού υπέστη ψηφιακή επεξεργασία).

Σεβάσμιος Μητροπολίτης μετά δακρύων έλεγε·

...Αν και δεν είμαι Μικρασιάτης, Πόντιος η Θρακιώτης, εν τούτοις μικρός έζησα το δράμα της Μικράς Ασίας.

Όταν στο μικρό μου νησί την Πάρο, ήρθαν οι πρόσφυγες. Χτύπησαν οι καμπάνες, έκλεισε το σχολείο και βγήκαμε όλοι έξω στην προκουμαία. Το καράβι που τους έφερε έριξε την άγκυρα και βγήκαν όλοι έξω.

Τι να θαυμάσεις; Πειναλαίοι, ρακέντυτοι, με την ψυχή στα δόντια, κρατούσαν όλοι εικόνες της Παναγίας μας, των αγίων και ιερά σκεύη.

Το σημερινό μνημόσυνο δεν είναι ένα κοινό μνημόσυνο.

Δεν γίνεται και δεν ενδιαφέρει μόνο πέντε, δέκα οικογένειες με τους συγγενείς και τους φίλους τους, αλλά ενδιαφέρει όλον τον Ελληνικό λαό. Όπου υπάρχει αίσθημα και ένστικτο πατριωτικό. Εκτός αν γίνουμε χαϊβάνια και κτήνη, ανάξιοι να λεγόμαστε Έλληνες και Χριστιανοί.

Η Μικρασιατική καταστροφή είναι μια μεγάλη συμφορά του Ελληνισμού για την οποία πρέπει να την θρηνήσουμε.

Τι πρώτο, τι δεύτερο, τι τρίτο να θυμηθώμεν την ημέρα αυτή.

Χιλιάδες, εκατομμύριο είναι οι σφαγιασθέντες ως αρνία από την μάχαιρα των υιόν της Άγαρ.

Επικεφαλής δε όλων αυτών των μαρτύρων της φυλής μας είναι ο Αμβρόσιος Κυδωνιών, που τον έθαψαν ζωντανό μέσα στον τάφο.

Επικεφαλής αυτών είναι ο αλησμόνητος Χρυσόστομος Σμύρνης. Τον σκότωσαν με

άγριο τρόπο και με το αίμα του έβαψε τα γκαλτερίμνια της Σμύρνης.

Επικεφαλής αυτών των μαρτύρων είναι γυναίκες, άνδρες, παιδιά που εσφάγησαν.

Εδώ στην Πτολεμαΐδα που είστε Θρακιώτες, Πόντιοι, Μικρασιάτες, αν ψάξετε το γεννεολογικό δένδρο της οικογενείας σας, -αν υπήρχαν βιβλία, όπως τα κρατούν οι Άγγλοι και άλλοι λαοί-, θα βλέπατε πίσω μακριά 100-200 χρόνια κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά, κάποιος πατέρας, κάποιο παιδί από την γενεά σας να έχει σφαγεί αγρίως.

Έχετε προγόνους ήρωες και μάρτυρες. Στις φλέβες σας τρέχει αίμα μαρτύρων. Το τονίζω, μην το ξεχνάτε ποτέ, στις φλέβες σας τρέχει αίμα μαρτύρων. Και αυτοί από το υπερπέραν φωνάζουν: Εμείς χύσαμε το αίμα μας παιδιά, γιατί εσείς μας λησμονάτε;

Χαίρω που ο ναός είναι κατάμεστος από ευλογημένο λαό της Πτολεμαΐδος.

Καθ' ένας από σας κλείνει μέσα του έναν Χριστό και μιά Ελλάδα. Και πιστεύω ότι με τέτοιο λαό θα νικήσουμε και θα θριαμβεύσουμε. Δεν είμεθα Αλβανία, είμεθα Ελλάς, Πόντος, Μικρά Ασία, είμεθα λαός ολόκληρος και ο λαός αυτός άμα ξυπνήσει θα είναι ως λέων βρυχόμενος και ως νυκτερίδες θα τρυπώσουν στα σπήλαια όλοι οι εχθροί του γένους και της πατρίδος μας.

- Και τώρα αγαπητοί μου, θα πούμε και μια προφητεία. Μη στεναχωριέστε, θα ξαναπάμε στην Μικρά Ασία. Θα ξαναπάμε όχι εμείς, γιατί είμαστε ανάξιοι, αλλά τα εγγόνια και τα τρισέγγονά σας. Θα πάνε στην Πέργαμο, στην Σμύρνη, στην Κιουτάχια, στο Εσχή Σεχείρ, στην Άγκυρα. Θα ξαναπάμε και θα είναι ημέρα μεγάλη. Θα ξαναχτυπήσουν τα σήμαντρα της Αγίας Σοφιάς. Αλλά υπό έναν όρο. Ότι και οι Τούρκοι κατα μια προφητεία θα γίνουν χριστιανοί. Θα αφήσουν τον Αλαάχ και το κοράνιο και θα πιστέψουν στο Χριστό. Και θα γίνουμε μια φυλή Ελλάς και Τουρκία, χριστιανική πέρα ως πέρα και θα δοξάζουμε τον Θεό, εις αιώνας αιώνων. Είθε να ξημερώσει το ταχύτερο αυτή η ημέρα, που χωρίς πολέμους θα λυθεί ο Γόρδιος δεσμός, των δύο τούτων λαών. Ο Θεός να είναι μαζί σας.

+Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

Πηγή: augoustinos-kantiotis.gr