

“Παιδιά, όχι μόνοι στις δυσκολίες!”

/ [Πεμπτουσία](#)

image not found or type unknown



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ κ. κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 2016

Αγαπητά μου παιδιά,

Κάθε νέα αρχή είναι και μία νέα ευκαιρία. Έτσι, και η αρχή της φετινής χρονιάς σας καλεί να προσφέρετε στον εαυτό σας ένα νέο ξεκίνημα. Έχετε ακόμη το προνόμιο να μπορείτε να ανοίγετε λευκές σελίδες στη ζωή σας. Από εσάς εξαρτάται αν θα σας γεμίσουν με ικανοποίηση και περηφάνια. Είμαι βέβαιος πως όλοι γνωρίζετε τις δυσκολίες των καιρών μας. Όσο κι αν οι γονείς και οι καθηγητές σας προσπαθούν να σας κρατήσουν συγκεντρωμένους στο δρόμο της γνώσης και της ψυχικής σας καλλιέργειας, οι δυσκολίες, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Ακόμη, όμως και σε τέτοιους καιρούς, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες, για να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας, όχι μόνον στα μαθήματα, αλλά και στην αληθινή ζωή.



Εμείς οι μεγαλύτεροι, ξέρουμε πως δεν υπήρξαν ποτέ καιροί χωρίς δυσκολίες. Κι έτσι, έχουμε μάθει όλοι μας κάτι γι' αυτές. Ξέρουμε, για παράδειγμα, πως δεν είναι ποτέ ανίκητες και πως μόνον η δική μας απογοήτευση μπορεί να τις δυναμώσει. Ξέρουμε, ακόμη, πως οι δυσκολίες αυτές συμπεριφέρονται σκληρότερα στους

ανθρώπους που μένουν μόνοι. Εκεί, όμως, που οι δυνάμεις μικρών και μεγάλων ενώνονται, οι δυσκολίες μικραίνουν και χάνουν τη δύναμή τους. Να, λοιπόν, μία ακόμη ευκαιρία που σας δίνει η φετινή χρονιά: Να αποφασίσετε να κάνετε τις δυσκολίες μικρότερες και πιο αδύναμες, εφαρμόζοντας ένα σύνθημα, που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μας: «Ποτέ και κανείς μόνος». Αν το σύνθημα αυτό γίνει πράξη, σας βεβαιώνω πως θα νιώσετε να συμμετέχετε στη λύση των προβλημάτων όλης της κοινωνίας μας και θα γευτείτε μία πρωτόγνωρη, διαφορετική χαρά, εντονότερη κι από την μεγαλύτερη σχολική σας επιτυχία. Όλοι εμείς, που σας περιβάλλουμε με την αγάπη και τη φροντίδα μας, προσπαθούμε να σας ενισχύσουμε, όχι μόνον με κάθε μέσον, αλλά και με κουράγιο και δύναμη. Κυρίως όμως, προσπαθούμε να σας πείσουμε με το παράδειγμά μας. Μπορείτε, όμως κι εσείς, με τον δικό σας τρόπο, να γίνετε παράδειγμα για μας. Βάλτε στόχους μεγάλους, δοκιμάστε τις δυνάμεις του μυαλού και του κορμιού σας, προοδέψτε και κερδίστε ό,τι καλύτερο για τη ζωή σας. Δοκιμάστε, όμως και τις δυνάμεις της καρδιάς σας και αντισταθείτε σε ό,τι ασχημαίνει τη ζωή και διχάζει τους ανθρώπους. Αυτά περιμένουμε κι εμείς να δούμε από σας. Ο καθένας από όσους σήμερα στέκονται δίπλα σας έχει κάτι να σας δώσει. Οι γονείς σας, την αγάπη και τη φροντίδα τους. Οι καθηγητές σας, τη γνώση και το μεράκι τους. Κι εγώ, ως πνευματικός σας πατέρας, έρχομαι να σας ανοίξω τις πόρτες της κάθε Εκκλησιάς, σε κάθε γειτονιά, και να σας καλέσω να γευτείτε αγάπη, χαρά και εσωτερική γαλήνη, μέσα στη μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας. Κυρίως, όμως, έρχομαι να σας προτείνω μία συνάντηση. Μία συνάντηση με τον Χριστό, που για την αγάπη Του προς τους ανθρώπους, επωμίστηκε βαρύ Σταυρό, θυμίζοντάς μας πως η αληθινή αγάπη μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Με ευχές θερμές και αγάπη πολλή, στέκομαι δίπλα σας σ' αυτό το νέο ξεκίνημα και εύχομαι ο Θεός να ενισχύει τους καθηγητές σας στο δύσκολο έργο τους, κι εσάς στην ανακάλυψη των χαρισμάτων σας και στον αγώνα σας να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.

**Καλή χρονιά και ευλογημένη! Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
† Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ**