

Η Μητρόπολη Γερμανίας στην υποδοχή των προσφύγων στο Μόναχο

[/ Πεμπτούσια](#)



Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, αρχιερατικός επίτροπος Βαυαρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, μετέβη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου και έλαβε μέρος στην υποδοχή των προσφύγων που κατά χιλιάδες κατέφθαναν με τα τρένα στο Μόναχο.

Από τις 10 μ.μ. μέχρι τις 2 π.μ. παρέμεινε ο π. Απόστολος στον σταθμό καλοσωρίζοντας τους κάθε λογής, μέχρις εσχάτων, ταλαιπωρημένους πρόσφυγες. Με την άφιξη των συρμών οι πρόσφυγες οδηγούνται από την αστυνομία απ'ευθείας σε σκηνές που είχαν στηθεί στο χώρο του σταθμού για μια πρώτη ιατρική εξέταση. Χιλιάδες εθελόντριες και εθελοντές από διάφορους βαυαρικούς φορείς και συλλόγους προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρόφιμα και ποτά. Ακολούθως επεβιβάζοντο οι πρόσφυγες σε λεωφορεία για να μεταφερθούν, συνοδεία αστυνομίας σε μονιμότερους καταυλισμούς που έστησαν επί τούτω οι δημοτικοί και κρατικοί φορείς της Βαυαρίας, και σε άλλες πόλεις εκτός Μονάχου.

Συγκινητική ήταν η αυθόρμητη κίνηση Σύρων προσφύγων οι οποίοι μόλις έβλεπαν τον π. Απόστολο, τον πλησίαζαν στο κιγκλίδωμα του φιλούσαν το χέρι και τον επιστήθιο σταυρό που φορούσε, ζητώντας την ευλογία του.

Συγκινητική επίσης ήταν και πρωτοβουλία του κ. Ράινχαρτ Μόριτς-Σβεν βαυαρού δικηγόρου από το Νταχάου, ο οποίος διοργάνωσε υπηρεσία υποδοχής οικογενειών με νήπια και μικρά παιδιά, στα οποία πρόσφεραν δωρεά πάμπερς και είδη υγιεινής για την πρώτη ανακούφιση των μικρών αγγέλων. Ο ίδιος παρέμενε στο σταθμό επί πολλές ώρες ημέρα και νύκτα για να καλοσωρίζει και να κατευθύνει τους ενδιαφερομένους στο χώρο αλλαγής. Είχε στο χέρι του μια κούκλα-ζωάκι με πάμπερς, ως οδοδείκτη για τους πρόσφυγες.



*Ο κ. Μόριτς-Σβεν με τον π. Απόστολο Μαλαμούση τη βραδυά του Σαββάτου
στο σταθμό του Μονάχου*

Δύο τηλεοπτικοί σταθμοί, ένας γερμανικός και ένας ιταλικός πήραν σύντομη συνέντευξη από τον π. Απόστολο.