

1 Οκτωβρίου 2015

5 λεπτά... με τον Κώστα Παπαγεωργίου

[/ Γενικά](#)



της Αντιγόνης Σολομωνίδου Δρουσιώτου

με τον Κώστα Παπαγεωργίου, συγγραφέα, ερευνητή, πολιτικό επιστήμονα

1 **Γιορτή** του Τίμιου Σταυρού σήμερα: *Ναι, και σε κάποιους ανθρώπους δίνονται ιδιαίτερα βαρετοί σταυροί για να ανακαλύψουν τον θεό σ' ένα άλλο επίπεδο και για να δείξουν στους συνανθρώπους τους ότι υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να μένουν*

ενωμένοι με τον θεό, ακόμα η όταν χάνουν τα πάντα, όταν διώκονται, εξευτελίζονται, μηδενίζοντας αφανίζονται

2 Γιατί ο Σταυρός αποτελεί το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας; Γιατί ο Χριστός πάνω στον Σταυρό έζησε τον μεγαλύτερο εξευτελισμό Του: όμως με την Ανάστασή Του, θριάμβευσε απέναντι στην αμαρτία; «Διά του θανάτου, η ζωή». Με τον θάνατό Του, ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, «θανάτω θάνατον πατήσας»:

3 Μπορούν οι άνθρωποι ν' ακολουθήσουν τον Χριστό βαστάζοντας τον δικό τους Σταυρό; Δύσκολο μεν, αλλά όχι ακατόρθωτο. Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν το παν ν' ακολουθήσουν τον Χριστό στον Σταυρό,. για να χαρούν τη μεταθανάτια Ανάσταση. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, καθώς και πολλοί ενάρετοι χριστιανοί, ανταποκρινόμενοι στο θεϊκό κάλεσμα ως άλλοι μαθητές Του, χωρίς σκέψεις και δισταγμούς, χωρίς αμφιβολίες και αμφιταλαντεύσεις, πορεύονται στην αγκαλιά Του, παρά τις οποιεσδήποτε δυσκολίες και εμπόδια θα συναντήσουν.

4 Όπως; Ο πολύπαθος Ιώβ, στον οποίο ο θεός παραχώρησε να περάσει αβάσταχτους πόνους, ενώ άλλοι ασεβείς ευημερούσαν. Πόνους που εξέλαβε φυσιολογικούς και αντιμετώπισε αγόγγυστα και αδιαμαρτύρητα. Τον μεγαλύτερο Άγιο του 20ού αιώνα Νεκτάριο Πενταπόλεως, τη ζωή του οποίου μετέτρεψαν σε «κολαστήριο» οι ηθικολόγοι «χριστιανοί» της εποχής του. Ο Πενταπόλεως έζησε ως άγιος, κοιμήθηκε ως άγιος και ο Δικαιοκρίτης -ο μόνος που δύναται να το πράξει- μόλις τον πήρε κοντά Του, τον ανέδειξε Άγιο.

5 Από τη σύγχρονη εποχή; Ο ηγούμενος Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ βάδισε τον δρόμο της ταπείνωσης. Εκείνες τις «πονηρές» ημέρες, σε δελτία ειδήσεων, μεταδιδόταν ως πρώτη είδηση περίπου η ακόλουθη: «Αστυνομικά οδοφράγματα στις εξόδους του Αγίου Όρους; για να μην διαφύγει ο ηγούμενος της Ιερός Μονής Βατοπεδίου, Εφραίμ», λες και πρόκειτο περί ενός σεσημασμένου κακοποιού.

Πηγή: Εφημερίδα Φιλελεύθερος (Κύπρου), της Αντιγόνης Σολομωνίδου-Δρουσιώτου [antigoni.droussiotou@phileleftheros.com], § 5 λεπτά..., Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.