

## Μεσολόγγι: Έναρξη Κατηχητικών Συνάξεων στο Κέντρο Νεότητας



Εν

Ιερά Πόλει Μεσολογγίου τη 29η Σεπτεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: **791**

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Υ Π' Α Ρ Ι Θ. 76

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

**ΚΟΣΜΑΣ**

**Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών  
των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων  
της καθ' ημάς Ι. Μητροπόλεως**

**Αγαπητοί γονείς,**

Θέλω αυτή τη στιγμή, ενώπιον του φρικτού θυσιαστηρίου, να σας μιλήσω ειλικρινά και με όλη μου την πατρική αγάπη.

Πρώτα να σας συγχαρώ για την ανύστακτη φροντίδα που έχετε και προσφέρετε στα παιδιά σας για να τα μεγαλώσετε, να τα αναθρέψετε, να τα αποκαταστήσετε. Αγωνίζεσθε νύκτα και ημέρα για να τους προσφέρετε όλα τα απαραίτητα πλούσια, τροφή, ενδύματα, γράμματα, σπουδές ... Σ αυτές τις δύσκολες στιγμές της οικονομικής δυσπραγίας και κρίσεως, εσείς μοχθείτε, κουράζεσθε, θυσιάζεσθε, ποθείτε και θέλετε τα παιδιά σας, τα σπλάχνα σας, να τα δήτε επιτυχημένους επιστήμονες, επαγγελματίες, αρίστους οικογενειάρχες, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Είστε αξιέπαινοι και πιστεύσατέ το, **ο Μητροπολίτης προσεύχεται** οι κόποι σας να αμειφθούν ...

**Αγαπητοί γονείς,**

Τώρα στην αρχή του **νέου σχολικού έτους** θέλω να επισημάνω **μία αλήθεια**, την οποία σας παρακαλώ να δεχθήτε.

Η αληθινή ολοκλήρωσι των ανθρώπων - και μάλιστα του νέου, της νέας - δεν επιτυγχάνεται αν δεν φέρουμε στις παιδικές ψυχές φως αληθινό, πνευματικό φως. Αυτό το φως φωτίζει το νέο, τη νέα, για να βαδίζουν ακίνδυνα, να ανακαλύπτουν αδυναμίες, να τις διορθώνουν και να καλλιεργούν αρετές, να αγιάζονται. Το φως αυτό, μόνο **Ένας το φέρει** στην παιδική, στην νεανική καρδιά, γιατί μόνο **Αυτός είναι το φως το αληθινό. Ο Χριστός!**

Θέλουμε απόδειξι; Ας παρατηρήσουμε τους νέους που φωτίζονται από τον Χριστό, που ακολουθούν συνειδητά, που ζουν τον Χριστό, ας παρακολουθήσουμε και τους νέους που **ζουν χωρίς Χριστό**.

Κανείς νέος η νέα που ζουν αληθινά με το Χριστό δεν ταλαιπωρούν την κοινωνία. Οι νέοι χωρίς Χριστό καταναλώνουν τα ναρκωτικά, ζουν με ταραχή και αγριότητα, αυξάνουν καθημερινώς την νεανική εγκληματικότητα και όχι μόνο.

### **Αγαπητοί γονείς,**

Σώστε τα σπλάχνα σας, σώστε τα παιδιά σας, όχι άλλη ψευδαίσθησι, όχι άλλη αναβολή! Λαίλαπα ξέσπασε για να ξεριζώσει το Χριστό από τις νεανικές καρδιές.

Αυτό θέλουν πολλοί, γιατί όταν ο Χριστός δεν μένει στην νεανική καρδιά, ο νέος και η νέα γίνονται ρομπότ, ενώ όταν ο Χριστός φλογίζει και εμπνέει τους νέους μας τότε τα παιδιά μας γίνονται προσωπικότητες με βούλησι, με ελεύθερη σκέψι, με δυναμισμό, αποφασιστικότητα και επιτυχία.

### **Αγαπητοί γονείς,**

Η Εκκλησία μας και αυτή τη νέα σχολική χρονιά προσφέρει και πάλι τα ευλογημένα και σωτήρια **κατηχητικά σχολεία** για τα παιδιά μας, για να φέρη φως στις καρδιές των παιδιών σας, να τα απομακρύνη από το σκοτάδι, να τα οδηγήση στην αληθινή πρόοδο.

Από σήμερα με τον αγιασμό θα αρχίση η σπορά στις νεανικές τους καρδιές. **Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ** φέρετε τα παιδιά σας στο φως, φέρετε τα παιδιά σας στο κατηχητικό σχολείο. Μην αμελήσετε. Όχι άλλες αναβολές η ψευδαισθήσεις. Όχι άλλες νεανικές τραγωδίες.

Πληροφορηθείτε τις ώρες λειτουργίας των κατηχητικών της ενορίας σας και παρακολουθείτε την τακτική φοίτησι του παιδιού σας.

Με αυτό τον τρόπο θα φέρετε φως στην ψυχή των παιδιών σας και αληθινή επιτυχία. Το εύχομαι ολοψύχως.

Με πατρική αγάπη

**Ο Επίσκοπός σας**

**† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

**ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»**

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχιεπ. Δαμασκηνού 10, Τ.Κ. 302 00, Ι. Π. Μεσολογγίου.

Τηλέφωνα: 26310-22421 και 26310-22322, Fax. 26310-28701.

Ιστολόγιο Περιοδικού: [kosmasaitolos.blogspot.gr](http://kosmasaitolos.blogspot.gr). Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  
[agkosmas@otenet.gr](mailto:agkosmas@otenet.gr)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αρχιεπ. Δαμασκηνού 10

302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Τηλ: 26310 - 22322, 22421

Fax: 26310 - 28701

Ιστοσελίδς: [www.imaagr](http://www.imaagr)

E-mail: [imaagr@otenet.gr](mailto:imaagr@otenet.gr)