

Πλήθος κόσμου στο παρεκκλήσι του θαυματουργού Αγίου Νεκταρίου στη λίμνη Βιστωνίδα

[Γενικά](#) / [Άγιον Όρος](#) / [Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#)



Πλήθος κόσμου στο παρεκκλήσι του θαυματουργού Αγίου Νεκταρίου στη λίμνη Βιστωνίδα

Σε μια απόλυτη συμφωνία των χρωμάτων της φύσης με τις ψαλμωδίες που πραγματικά έφταναν μέχρι τα ουράνια εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως ,στο παρεκκλήσι του Αγίου που βρίσκεται στην λίμνη Βιστωνίδα στο μετόχι της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.

Την παραμονή και ανήμερα της εορτής τελέσθηκε Εσπερινός και πανηγυρική θεία Λειτουργία αντίστοιχα στο παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου, προεξάρχοντος του ηγουμένου της Ιεράς Μονής αρχιμανδρίτη Εφραίμ, ενώ πιστοί από την περιοχή και την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο κατέφθασαν στο βατοπαιδινό μετόχι όπου προσευχήθηκαν στον Άγιο.



Με μοναδική κατάνυξη πραγματοποιήθηκαν όλες οι ακολουθίες, από τους βατοπαιδινούς πατέρες ενώ ο κόσμος που βρέθηκε στην λίμνη Βιστωνίδα αναπαύτηκε πνευματικά αφού του δόθηκε η ευκαιρία να βρεθεί ανάμεσα σε αγιορίτες και να ακούσει πνευματικούς λόγους από τον Γέροντα Εφραίμ, ενώ δεν χόρταινε τις εικόνες που πρόσφερε απλόχερα η φύση στην λίμνη.

Ο ηγούμενος μίλησε για τον βίο του Αγίου Νεκταρίου, τον διωγμό που υπέστη αλλά και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους πειρασμούς ενώ αναφέρθηκε στα θαύματα που κάνει ο Άγιος Νεκτάριος σύμφωνα με τις μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν βιωματικές εμπειρίες. Τόνισε επίσης την αγάπη που είχε ο Άγιος στον μοναχισμό για τον οποίο πάλεψε και προσπάθησε να προστατεύσει ζώντας και ο ίδιος σαν μοναχός:

«Αυτό που συγκινεί ιδιαίτερα από τον βίο του Αγίου Νεκταρίου τόνισε ο γέροντας Εφραίμ, είναι η αφοσίωση στην μοναχική πολιτεία. Πάντα ζούσε σαν μοναχός. Πάντοτε συγκινείτο με τον μοναχισμό και ήθελε πάντα να κοιμηθεί σαν μοναχός αν και ήταν αρχιερέυς.



Τον πλησίασαν κάποια στιγμή μερικές κοπέλες οι οποίες ήθελαν να γίνουν μοναχές, ο ίδιος τους συμπαράσταθηκε, με την πνευματική του παρουσία και πατρότητα. Αν κανείς ερευνήσει την περίοδο αυτή θα δει ότι ο Άγιος Νεκτάριος ίδρυσε το μοναστήρι σε μια περίοδο που έκλειναν τα μοναστήρια. Εκείνος όμως το έχτισε το μοναστήρι ζητώντας την συγκατάθεση από όλες τις αρχές του νησιού

της Αίγινας για να μην έχει προβλήματα ώστε να είναι και πνευματικός πατέρας και διδάσκαλος αυτών των μοναχών.

Είναι μεγάλη η προσφορά του, άφησε την σχολαρχία της Ριζαρίου και έγινε κι εκείνος μοναχός. Σημείωσε ταπεινή παρουσία κι έγινε πνευματικός πατέρας του νησιού όλου.

Ας ευχηθούμε ο Άγιος να βοηθήσει την χώρα μας, τους κατατρεγμένους και να είναι προστάτης του γυναικείου μοναχισμού όπου τόσο πολύ αγαπούσε.»



Οι επισκέπτες από την Κύπρο την Ελλάδα την Ρουμανία και την Ρωσία είχαν την ευκαιρία να μείνουν αρκετές ώρες στο Βατοπαιδινό μετόχι όπου είχαν την ευλογία να πάρουν ευχή από τον Γέροντα Εφραίμ, να φιλοξενηθούν στο αρχονταρίκι και να ακούσουν τους πνευματικούς του λόγους. Πολλοί μάλιστα από αυτούς περίμεναν υπομονετικά για ώρες προκειμένου να εξομολογηθούν.

Στην Λίμνη Βιστωνίδα, εκτός τον ναό του Αγίου Νικολάου και το παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου βρίσκεται και το παρεκκλήσι της Παναγίας της Παντάνασσας όπου πλήθος κόσμου επισκέπτεται την Παναγία ζητώντας τις πρεσβείες της και την προστασία της.









Πηγή: [briefingnews.gr](https://www.briefingnews.gr)