

ύρο



ΕΝΔΡΥΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Πληροφορίες & Συμμετοχές: τηλ. 211 1198900-1

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ἡ ΚΑ
ΤΗ
ΧΗΣΗ
...ἄλλιῶς

Ἐν πλῶ
ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΟ
κέντρο Ἀθῆναι & γύρω

Εμπορικό Κέντρο ATRIUM
Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα
τ. 211 11 98 900-1

«Η ΚΑΤΗΧΗΣΗ...

ΑΛΛΙΩΣ!»

Σε 15 μαθήματα

Εισηγητές : **π. Αλέξανδρος Καριώτογλου, δρ. Θεολογίας, τ. σχολικός σύμβουλος Θεολόγων**

Αγγελική Καριώτογλου, θεολόγος, δρ. Φιλοσοφικής σχολής

Σε ποιους απευθύνεται:

1. Σε ανθρώπους που είναι κοντά στην εκκλησία, αλλά εξακολουθούν να έχουν ερωτήματα σε θέματα πίστης και λατρείας.
2. Σε ανθρώπους που, χωρίς να έχουν σχέση με την εκκλησία, ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν βασικά σημεία της ορθόδοξης σκέψης και ζωής.
3. Σε εκπαιδευτικούς θεολόγους, που θα ενδιαφέρονταν να δουν έναν άλλο τρόπο προσέγγισης των θεμάτων της διδασκαλίας τους.
4. Σε κατηχητές, που θα ήθελαν να δουν τρόπους βιωματικής προσέγγισης θεμάτων λατρείας.

Ποιο θα είναι το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Πολλές φορές γίναμε ακροατές ερωτημάτων, γύρω από θέματα λατρείας, εκκλησιαστικού τυπικού, εορταστικών συνηθειών, νοήματος μυστηρίων και λειτουργικών ευχών και διαπιστώσαμε την άγνοια ή και τις παρανοήσεις που υπάρχουν γύρω από τα θέματα αυτά.

Ο σύγχρονος πιστός επίσης δυσκολεύεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στη θεωρητική πίστη και στην πραγμάτωσή της στην καθημερινή ζωή. Θεωρούμε ότι το κενό αυτό, είναι έλλειψη λατρευτικής εμπειρίας, αφού η λατρεία είναι ο χώρος όπου αποκαλύπτεται η δογματική πίστη για να περάσει στη συνέχεια στην πράξη και να νοηματοδοτήσει τη ζωή των πιστών.

Η πνευματικότητά μας, ως χριστιανών, βρίσκεται σε άμεση σχέση με την λειτουργική μας εμπειρία. Η Λειτουργία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο «κοιτάζουμε» τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν να επιστρέψουμε στο όραμα εκείνο με το οποίο ζούσε από την αρχή της ύπαρξής της η Εκκλησία. Ο εκκλησιαστικός άνθρωπος, ήταν αυτός ακριβώς. Με κέντρο την πράξη της λατρείας -και όχι τα ιδεολογήματα- γινόταν ο άνθρωπος της κοινότητας, το γνήσιο ανθρώπινο

πρόσωπο, πιστό στην εικόνα του Τριαδικού Θεού, που λέει συνεχώς όχι «εγώ», αλλά «εμείς», όχι «δικό μου», αλλά «δικό μας».

Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι ο «επαναβαπτισμός» του πιστού, η συνειδητοποίηση δηλαδή της χάρης του βαπτίσματος, αλλά και η ανακάλυψή της, δεν μπορεί παρά να ξεκινά από την λατρεία και τα μυστήρια της εκκλησίας μας.

Αποφασίσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε το δρόμο που η Εκκλησία μας χαράζει κάθε χρόνο, με την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους την 1^η Σεπτεμβρίου.

- Μέσα από τους σταθμούς του ημερήσιου, εβδομαδιαίου και ετήσιου εορτολογικού κύκλου της Εκκλησίας, με εργαλείο μια σημερινή θεολογική «ερμηνεία» της Θ. Λειτουργίας, των υπολοίπων Μυστηρίων και των εορτών της Εκκλησίας, μπορεί ο σημερινός άνθρωπος να δει, να ακούσει και να ψηλαφίσει το Χριστό. Γιατί η λατρεία είναι ο «τόπος» όπου αποκαλύπτεται ο Θεός.
- Θα διατρέξουμε κομβικά σημεία στον λειτουργικό ετήσιο κύκλο, καθώς και τις ακολουθίες που περιλαμβάνει το Μέγα Ευχολόγιο της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα θα παρέχονται πληροφορίες και σε πρακτικά θέματα, όπως η εναλλαγή των ήχων στην ψαλτική, τα αναγνώσματα των Κυριακών και των μεγάλων εορτών, αλλά και συνήθειες που συνοδεύουν συμβολικά τα μυστήρια και τις εορτές, καθώς και το ιστορικό και δογματικό-θεολογικό υπόβαθρο κάθε εορταστικού γεγονότος της εκκλησίας.

Ημέρα διεξαγωγής: **Δευτέρα, 7:00 - 9:00**

1ο μάθημα-γνωριμία: 23 Νοεμβρίου

2ο μάθημα: 30 Νοεμβρίου

3ο μάθημα: 7 Δεκεμβρίου

4ο μάθημα: 21 Δεκεμβρίου

Οι υπόλοιπες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με την καινούρια χρονιά

Κόστος συμμετοχής :75 €

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 211 11 98 900-1

ή στο e-mail: info@enploeditions.gr

(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο τύπου με τα θέματα που θα αναλυθούν στα 15 μαθήματα.

Εμπορικό Κέντρο ATRIUM, Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 106 79 Αθήνα,