

3 Δεκεμβρίου 2015

Με την πρέπουσα λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, η Ιερά Μνήμη του Οσίου πατρός Πορφυρίου του Κausοκαλυβίτου.

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)



Με την πρέπουσα λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, η Ιερά Μνήμη του Οσίου πατρός Πορφυρίου του Κausοκαλυβίτου.



Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ήταν ο φερόνυμος νεοανεγερθείς Ιερός Ναός του Οσίου Πορφυρίου, του οποίου τα θυρανοίξια ετέλεσε προ ολίγου καιρού η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, εις την περιοχή του Ηρακλείου Λαγκαδά.

Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας, κατά την διάρκεια του οποίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, ομίλησε επιακίρος.

Την κυριόνομο ημέρα της εορτής, Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου 2015, τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντας του Μητροπολίτου Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννου, ο οποίος και πλαισιωνόταν από πολλούς Ιερείς.

Στην ομιλία του προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην μορφή του σήμερα τιμωμένου Οσίου από την Αγία μας Εκκλησία μας τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα θησαυρό και μία απάντηση του ουρανού προς τις αγωνίες και τις προκλήσεις της γης. Εμείς οι άνθρωποι με τον εγωισμό και τα πάθη μας προκαλούμε και τον Θεό και τον άνθρωπο.

Όλοι μας είδαμε προ ολίγων ημερών ότι συγκεντρώθηκαν όλοι οι ηγέτες της γης με πρώτο θέμα την οικολογία και την καταστροφή του πλανήτη. Μία ωραία πρωτοβουλία και μία αξιέπαινη προσπάθεια, αλλά με τι κριτήριο όταν δεν ξέρουμε τι κάνουν όλοι αυτοί για τον άνθρωπο που δεν θα υπάρχει για να χαρεί το κλίμα του πλανήτη και αυτά που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο, γιατί τα έχει στερήσει η αμαρτία και οι σκοπιμότητες των ποικίλων συμφερόντων που διέπουν την καθημερινότητα της κοινωνίας των εθνών.

Ο άγιος Πορφύριος μέσα σε ένα σκοτάδι απογνώσεως, είναι το φως που μεταφέρει το μήνυμα Ιησού Χριστού, γιατί και ο ίδιος δέχτηκε και παρέμεινε με τον Χριστό, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο που πνίγεται μέσα στην πολυπλοκότητα των σχέσεων πόσο απλά είναι τα πράγματα.

Με τον τρόπο του βίου του, ο Όσιος ενέπνεε όλους τους ανθρώπους και τους επιστήμονες, και τους ανθρώπους με πολλές περγαμηνές και θέσεις αλλά και τους απλούς επισκέπτες και τα παιδιά, έχοντας το χάρισμα της διοράσεως και της ενοράσεως που όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε ποτέ για τον δικό του συμφέρον αλλά πάντοτε για το κοινό καλό και πάντοτε με την αγάπη τους εδέχετο όλους.

Το μέλλον του ανθρώπου είναι γνωστό σε όλους. Αν πιστεύεις στον Θεό, το μέλλον σου είναι στην Βασιλεία του Ουρανού, αν δεν πιστεύεις τότε υπάρχει το σκοτάδι, η απώλεια και ο θάνατος.

Φρόντιζε ό Άγιος καθημερινά στην ζωή του να βιώνει το θέλημα του Θεού γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού, κάτι που είναι και το ζητούμενο της σημερινής εποχής μας για όλους εμάς που πιστεύουμε.

Είμαστε άνθρωποι του Θεού στην πράξη και όχι στην θεωρία και στα λόγια; Κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος ή είμαστε υπόδουλοι σε έναν εγωισμό και μία εμπάθεια που μας οδηγεί σε άγνωστα μονοπάτια μακριά από τον Θεό και την Αγάπη Του;

Το παράδειγμα του Αγίου είναι κανόνας για τους κληρικούς, τους λαϊκούς και όλα τα μέλη του πληρώματος της Αγίας μας Εκκλησίας. Βλέπουμε ότι όσο περισσότερο τον προίκιζε με χαρίσματα ο Κύριος, τόσο πιο ταπεινός γινόταν. Ακόμα και στις δύσκολες δοκιμασίες ποτέ δεν άφησε την απελπισία και την απόγνωση να κυριαρχήσει, αλλά πάντοτε ήταν με το χαμόγελο και με διάθεση ευεργετικής διακονίας προς τον άνθρωπο.

Αυτή η ευεργετική διακονία προς τον δοκιμαζόμενο σήμερα αλλά και πάντοτε λαό, είναι το έργο της Αγίας μας Εκκλησίας.

Όλοι μας είμαστε μία Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε υποχρέωση με την εσωτερική χαρά και το χαμόγελο αλλά και την πνευματικότητα, τον αγώνα και την μετάνοια μας, να είμεθα ευεργετικοί τόσο προς τον εαυτό μας όσο και προς τους αδελφούς μας, μην λησμονώντας ποτέ πως το μεγαλύτερο πράγμα στην ζωή είναι να είναι κανείς άνθρωπος του Θεού.

Άνθρωπος του Θεού ήταν και ο Άγιος μας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος και μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε διαλέγοντας τον δρόμο της ζωής αντί του δρόμου του θανάτου. Μόνο όταν ο άνθρωπος έχει κοινωνία με τον Θεό, μπορεί να βρει τον εαυτό του και μόνο τότε η κοινωνία μας θα βρει ξανά την Ειρήνη, την γαλήνη και την ευδαιμονία.

Καταλήγοντας την ομιλία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, προέτρεψε όλους τους παρισταμένους να διαβάζουν συχνά τα κείμενα και τις διδαχές του Οσίου Πορφυρίου ώστε να παίρνουν κουράγιο και δύναμη για αυτές τις δύσκολες μέρες και περιόδους που διανύουμε.























Πηγή: imlagada.gr