

26 Δεκεμβρίου 2015

Αγαπώντας τον εχθρό μου- Νέο βιβλίο του Jim Forest

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



πορφύρα

Σκέψεις πάνω στην πιο δύσκολη εντολή

Jim Forest

«Ακούσατε ότι ειπώθηκε: Να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου.

Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν, για να γίνετε υιοί του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς, γιατί τον ήλιο του τον ανατέλλει πάνω σε κακούς και καλούς και βρέχει πάνω σε δίκαιους και άδικους. Γιατί αν αγαπήσετε όσους σας αγαπούν, ποιο μισθό θέλετε να έχετε; Και οι τελώνες το ίδιο δεν κάνουν; Και αν χαιρετήσετε τους αδελφούς σας μόνο, τι περισσότερο κάνετε; Και οι εθνικοί το ίδιο δεν κάνουν; Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος».

κατά Ματθαίον 5:43-46

Δεν θα πρέπει να εκλάβουμε ως εντολή κάθε διδαχή του Ιησού. Ενδεικτικά, η παραίνεση για απόλυτη πτωχεία ή για αγαμία αφορά μια μικρή μειοψηφία όσων ακολουθούν στην ζωή τους τον Χριστό. Όχι, όμως, και η αγάπη για τους εχθρούς. Η αγάπη αυτή δεν εμπίπτει στην κατηγορία του «εί θέλεις τέλειος είναι». Αντιθέτως, ανήκει στα θεμελιώδη του Χριστιανισμού. Ο Χριστός μάς την δίδαξε και άμεσα και με τις παραβολές Του και με την ίδια Του την ζωή. Ωστόσο, παραμένει η πιο δύσκολη όλων, αφού αντίκειται στις φυσικές ροπές του ανθρώπου και αξιώνει προσευχή, διάκριση και καθημερινή εξάσκηση. Παράλληλα με μια στοχαστική εμβύθιση στην Αγία Γραφή, στους βίους των αγίων και στην σύγχρονη ιστορία, ο Jim Forest μάς δωρίζει » εννιά αρχές ζώσας αγάπης», μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η «προσευχή για τους εχθρούς», η «συγχώρηση», η «αναγνώριση του Ιησού στο πρόσωπο των άλλων» και το κάλεσμα να «γυρνάμε και το άλλο μάγουλο». Ακόμη κι αν οι αρχές αυτές δεν ελαφραίνουν το βάρος που φέρει η εντολή ν' αγαπάμε τους εχθρούς μας, τουλάχιστον την καθιστούν έναν στόχο που αξίζει να παλέψουμε στην καθημερινή μας ζωή.

image not found or type unknown



Ο Jim Forest είναι ένας Χριστιανός ορθόδοξος συγγραφέας της Δύσης. Με το βιβλίο του αυτό μας προσφέρει μια εκ βαθέων ματιά στην πιο δύσκολη από όλες τις εντολές του Χριστού: να αγαπάμε τον εχθρό μας. Όχι να τον τιμωρούμε, όχι να τον κρίνουμε. Να τον αγαπάμε. Μία στάση εκ διαμέτρου αντίθετη με την σημερινή λογική ακόμη και των πιο ήπιων από εμάς, μία απόφαση ζωής που έρχεται να διαλύσει τα θεμέλια και την βεβαιότητα του σύγχρονου πολιτισμού. Ένα βιβλίο που λείπει από την ελληνική βιβλιογραφία. Μία κατάθεση πίστης που προσεγγίζει τον κάθε ένα από εμάς απλά και άμεσα, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με το πιο δύσκολο κομμάτι του εαυτού μας.

Καλές Γιορτές σε όλα τα παιδιά με το βιβλίο

«Τρίγωνα Κάλαντα»

των Π. & Μ. Μωραΐτου, Εικονογρ. Πέγκυς Φούρκα



ISBN 978-618-5197-01-8

Αγαπώντας τον εχθρό μου

Σκέψεις πάνω στην πιο δύσκολη εντολή

Jim Forest

Πρόλογος: π. Βασίλης Θερμός | Μετάφραση: Θάνος Κιοσόγλου

Ένα βιβλίο για την αγάπη και την συγχώρηση

«Ακούσατε ότι ειπώθηκε: Να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν, για να γίνετε γιοι του Πατέρα σας που είναι στους ουρανοί, γιατί τον ήλιο του τον ανατέλλει πάνω σε κακούς και καλούς και βρέχει πάνω σε δικαίους και άδικους. Γιατί αν αγαπήσετε όσους σας αγαπούν, ποιο μισθό θέλετε να έχετε; Και οι τελώνες το ίδιο δεν κάνουν; Και αν χαιρετήσετε τους αδελφούς σας μόνο, τι περισσότερο κάνετε; Και οι εθνικοί το ίδιο δεν κάνουν; Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος».

κατά Ματθαίον 5.43-46

...Δεν θα πρέπει να εκλάβουμε ως εντολή κάθε διδαχή του Ιησού. Ενδεικτικά, η παραίνεση για απόλυτη πτωχεία ή για αγαμία αφορά μια μικρή μειονότητα όσων ακολουθούν στη ζωή τους τον Χριστό. Όχι, όμως, και η αγάπη για τους εχθρούς. Η αγάπη αυτή δεν εμπίπτει στην κατηγορία του "εί θέλεις τέλειος είναι". Αντιθέτως, ανήκει στα θεμελιώδη του Χριστιανισμού. Ο Χριστός μάς την δίδαξε και άμεσα και με τις παραβολές Του και με την ίδια Του την ζωή. Ωστόσο, παραμένει η πιο δύσκολη όλων, αφού αντίκειται στις φυσικές ροπές του ανθρώπου και αξιώνει προσευχή, διάκριση και καθημερινή εξάσκηση. Παράλληλα με μια στοχαστική εμπύθιση στην Αγία Γραφή, στους βίους των αγίων και στη σύγχρονη ιστορία, ο Jim Forest μάς δωρίζει "εννιά αρχές ζωσας αγάπης", μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η "προσευχή για τους εχθρούς", η "συγχώρηση", η "αναγνώριση του Ιησού στο πρόσωπο των άλλων" και το κάλεσμα να "γυρνάμε και το άλλο μάγουλο". Ακόμη κι αν οι αρχές αυτές δεν ελαφραίνουν το βάρος που φέρει η εντολή ν' αγαπάμε τους εχθρούς μας, τουλάχιστον την καθιστούν έναν στόχο που αξίζει να παλέψουμε στην καθημερινή μας ζωή...

ο Jim Forest είναι ένας Χριστιανός ορθόδοξος συγγραφέας της Δύσης. Με το βιβλίο του αυτό μας προσφέρει μια εκ θαθέων ματιών στην πιο δύσκολη από όλες τις εντολές του Χριστού: να αγαπάμε τον εχθρό μας. Όχι να τον τιμωρούμε, όχι να τον κρίνουμε. Να τον αγαπάμε. Μία στάση εκ διαμέτρου αντίθετη με την σημερινή λογική ακόμη και των πιο ήπιων από εμάς, μία απόφαση ζωής που έρχεται να διαλύσει τα θεμέλια και τη βεβαιότητα του σύγχρονου πολιτισμού. Ένα βιβλίο που λείπει από την ελληνική βιβλιογραφία. Μία κατάθεση πίστης που προσεγγίζει τον κάθε ένα από εμάς απλά και άμεσα, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με το πιο δύσκολο κομμάτι του εαυτού μας.



Πρόλογος: π. Βασίλειος Θερμός / Μετάφραση: Θάνος Κιοσόγλου

ISBN: 978-618-5197-01-8, Σελ.:292

Λιανική τιμή: 13€