

16 Δεκεμβρίου 2015

Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη στην Αθήνα (Κατερίνα Χουζούρη)

/ [Πεμπτούσία](#)



Ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη αποτελεί για τους Αθηναίους, η ένταξη στο φετινό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων «Η Αθήνα γιορτάζει», του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ενός αφιερώματος στον Παπαδιαμάντη.



Πρόκειται για τη διαδρομή - θεατρικό δρώμενο με τίτλο «ChristmasNumber's» - Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη, που έγινε τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου και επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, στις 17.30μ.μ. Ο τίτλος ξενίζει αλλά ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης αναφέρεται στα ChristmasNumber's, τα έκτακτα φυλλάδια των εικονογραφημένων περιοδικών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε άρθρο του στην Εφημερίς στις 25/12/1887.

Η θεατρική ομάδα Re-Act με επικεφαλής τη σκηνοθέτη Ειρήνη Μαργαρίτη, με την συνεργασία της ClioMuse μας προσκαλούν σε μια διαφορετική ξενάγηση στα χριστουγεννιάτικα διηγήματα και την ζωή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στο κέντρο της Αθήνας. Διαδρομή - Ξενάγηση - Θεατρικά Δρώμενα, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που σχεδιάστηκε με πολύ προσοχή και με βάση της βιβλιογραφία

για τον Παπαδιαμάντη και βέβαια τα ίδια τα έργα του. Ο Ανδρέας Φατούρος από την ClíoMuse, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ξενάγησης, επισημαίνει ότι στόχος του εγχειρήματος είναι να γνωρίσουν τον Παπαδιαμάντη ιδιαίτερα οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι που ήδη γνωρίζουν τα έργα του, να μοιραστούν με τους παρευρισκόμενους στιγμές ξενάγησης και ν' ακούσουν ιστορίες του «Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων». «Ευχή όλων μας» θα πει ο Ανδρέας Φατούρος «είναι μετά το πρόγραμμα να θελήσουν να διαβάσουν τα έργα του Παπαδιαμάντη».



Οι ηθοποιοί που παίρνουν μέρος στο δρώμενο

Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των δήμων, στην πλειοψηφία τους, δεν θυμίζουν καθόλου παραδοσιακά Χριστούγεννα αλλά προβάλλουν καταναλωτικά πρότυπα ζωής ή δημιουργήματα της δυτικής κοινωνίας τύπου Santa Claus. Το έργο του Παπαδιαμάντη εμπνέει και αγγίζει τον άνθρωπο του εικοστού πρώτου αιώνα, που μαστίζεται από πολλών ειδών κρίσεις και που ίσως αναζητά μια διαφορετική προσέγγιση των Χριστουγέννων, από αυτήν που προτείνει η καταναλωτική δυτική κοινωνία. Πιο ανθρώπινη, πιο πνευματική, πιο ουσιαστική, πιο λιτή, πιο οικεία, πιο παραδοσιακή, πιο οικογενειακή, πιο εκκλησιαστική.

Η διαδρομή που προτείνεται περνά μέσα από τα μέρη που έζησε και σύχναζε ο μεγάλος μας συγγραφέας δίνοντας έτσι την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή του. Πως έγραφε τα διηγήματά του, πως παρουσίαζε τους καθημερινούς ανθρώπους και τις αλήθειες τους, τους ήρωές του

δηλαδή από τα Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, που αφηγούνται τις ιστορίες τους. Κάθε σημείο και μια στάση. Κάθε στάση κι ένα διήγημα.

Στάσεις διαδρομής:

1. Το Άνθος του Γιαλού

17:30: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσού, πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8

2. Βαρβάκειο Σχολείο

18:00: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, Αθηνάς 53

3. Το Χριστόψωμο - Το σπίτι στου Ψυρρή

18:15: Αριστοφάνους 18

4. Η Σταχομαζώχτρα - Το μπακάλικο του Καχριμάνη

18:30: Αγ. Αναργύρων 45

5. Το κελί των Αγίων Αναργύρων

19:00: εκκλησία Αγ. Αναργύρων, οδός Αγαθάρχου 2 και Αγ. Αναργύρων 16-18

6. Πρώτες δημοσιεύσεις

19:30: πλατεία Ηρώων Ψυρρή

7. Το Μοναστηράκι στα Διηγήματα

19:45: Τζαμί Τζισδαράκη, πλατεία Μοναστηρακίου

8. Ψάλλοντας στον Άγιο Ελισσαίο

20:00: εκκλησία Άγιου Ελισσαίου, Άρεως 14

9. Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη

20:15: Καφενείο η Ωραία Ελλάς, Μητροπόλεως 59

Ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρη τη διαδρομή (9 στάσεις) ή μόνο κομμάτι της, επιλέγοντας ώρα, σημείο και διήγημα. Η συνολική διάρκεια της ξενάγησης- δρώμενο, είναι τρεις ώρες.

Από τις 13 έως και τις 25 Δεκεμβρίου, μπορούν επίσης όσοι θέλουν, να κατεβάσουν τη δωρεάν εφαρμογή ξενάγησης της ClíoMuse στο κινητό και να ανακαλύψουν περισσότερα σημεία και ενδιαφέρουσες ιστορίες, για τη ζωή και το έργο του Παπαδιαμάντη. (bit.ly/cliomuse (για iOS και Android))

Σκηνοθετική επιμέλεια: Ειρήνη Μαργαρίτη

Ξενάγηση: Ανδρέας Φατούρος από την ομάδα ClíoMuse

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Αθηνά Αλεξοπούλου, Συμεών Τσακίρης, Μάνος Κανναβός, Απόστολος Φράγκος, η λυρική τραγουδίστρια Ειρήνη Τζανετουλάκου και ο Θέμος Σκανδάμης στα κάλαντα.

Κατερίνα Χουζούρη