

20 Δεκεμβρίου 2015

“Χριστούγεννα είναι...” με τα Νηπιαγωγεία Βελβεντού.

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



του παπαδάσκαλου Κωνσταντίνου Ι. Κώστα

Παρακολουθήσαμε (17-12-2015) ευχάριστα την όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή του **1^{ου}** και **2^{ου}** νηπιαγωγείου Βελβεντού με θέμα: “Χριστούγεννα είναι...” στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Βελβεντού.

Οι μικροί μαθητές, πάνω στη στολισμένη και φωτισμένη σκηνή, με το λόγο, το βηματισμό τους, τις φωνούλες τους, τις κινήσεις, το βλέμμα τους, μας μετέδωσαν **χάρη** και **αθωότητα**. Τι **ομορφιά**, Θεέ μου! Την έχουμε ανάγκη αυτήν την ομορφιά, την αθωότητα και τη χάρη μέσα στην παραζάλη των συνεχών και έντονων και από όλους τους χώρους σκληρών αλληλοκατηγοριών, επιθέσεων και

αντεπιθέσεων.

Στον πρόλογό της η διευθύντρια του 1^{ου} νηπιαγωγείου Βελβεντού Βαΐα Παπανώτα έδωσε το περίγραμμα της από κοινού χριστουγεννιάτικης γιορτής των δύο σχολείων λέγοντας ότι “πήραμε εικόνες από τον εκκλησιαστικό βίο, από την παράδοση, την καθημερινότητα, από τα έθιμα και τις βάλαμε λόγο και μουσική και φτιάξαμε μικρά θεατρικά δρώμενα”.

Η αλήθεια είναι ότι όλες τις επιλεγθείσες εικόνες τις ανέδειξαν με μεγάλη επιτυχία οι μικροί μαθητές. Μπράβο σας, παιδιά!

Είδαμε σε **εικόνες** (μικρά θεατρικά με λόγο, μουσική και κίνηση): την Παναγία με το Χριστό-Βρέφος στην αγκαλιά της και τον Ιωσήφ. Τη Φάτνη και τη Βηθλεέμ. Το Αστέρι. Τους Αγγέλους. Τους Μάγους. Τους καλικάντζαρους που ανακατεύουν ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις. Τις ευχές με δώρα την ελπίδα, την ειρήνη, τη χαρά, την αγάπη, την υγεία. Τα κάλαντα. Τα παραδοσιακά γλυκά και το ζύμωμά τους στο ζεστό σπίτι. Την οικογένεια που υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης. Το μικρό παιδί που αναζητά απαντήσεις στην απορία του: Ποιος θα μου πει, τι είναι Χριστούγεννα;

Συγχαίρουμε (και) τις **νηπιαγωγούς** για την όμορφη και επιμελημένη γιορτή: την Βαία Παπανώτα, την Βασιλική Γκουρομίχου, την Κατερίνα Πιτσιάβα, την Ασπασία Παπαμίχου, την Άννα Τσιανάκα και την Ευανθία Ζίγκου.

Χριστός επί γης, υψώθητε! Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη! Καλά Χριστούγεννα!







“Χριστούγεννα είναι...” με τα Νηπιαγωγεία Βελβεντού.

π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας

παπαδάσκαλος

18-12-2015