

Η «Χώρα του Αχωρήτου» στη Λευκάδα! (Κατερίνα Χουζούρη)

/ [Πεμπτούσια](#)



Η «Χώρα του Αχωρήτου» άνοιξε τις πύλες της, για να υποδεχθεί τους προσκυνητές. Πρόκειται για το θεματικό χωριό, που ετοίμασε και φέτος για παιδιά και ενήλικες, το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης και ο Διευθυντής του Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης, με τη βοήθεια πολλών εθελοντών, μικρών και μεγάλων και με την αμέριστη στήριξη πολλών επαγγελματιών και φορέων της πόλης. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα και ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Λευκάδος κ. Θεοφίλου, ο οποίος και άνοιξε τις πύλες του χωριού ευλογώντας όλους όσοι κοπίασαν για την πραγματοποίησή του.



Είναι η τρίτη χρονιά, που το Κέντρο Νεότητας της Μητροπόλεως διοργανώνει το χριστουγεννιάτικο θεματικό χωριό. Το 2013 το θέμα ήταν η Βηθλεέμ, ως ένα τυπικό χωριό της εποχής του Χριστού και το 2014 η Γαλιλαία. Είναι μία πολύ ουσιαστική προσπάθεια, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση με τα «χριστουγεννιάτικα χωριά» που οργανώνουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς και τα οποία συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού.



Γιατί ονομάστηκε «Χώρα του Αχωρήτου»; Γιατί έτσι αποκαλείται στην υμνολογία η Παναγία. Σ' Εκείνη άλλωστε αναφέρεται το πρώτο μέρος του αφιερώματος και ειδικότερα στο πώς ο Θεός προετοίμασε τον κόσμο, μέσα από τα σύμβολα και τις προτυπώσεις Της στην Παλαιά Διαθήκη, ώστε να αναγνωρίσει και να υποδεχθεί Εκείνη που κυοφόρησε και γέννησε τον «Αχώρητον παντί». Βλέπει κανείς την Πύλη, το Ναό του Σολομώντα, την Κιβωτό της Διαθήκης, τις Πλάκες του Νόμου, την Ράβδο του Ααρών, την Επτάφωτη Λυχνία, την μυστική Λαβίδα, την μανναδόχο Στάμνο, την Άφλεκτη Βάτο, την Ουρανοδόμο Κλίμακα, το Χωράφι που έχει βλαστήσει το «ρόδον το αμάραντον», το «κρίνον το εύοσμον» και τον «στάχυν τον θείον».



Στο δεύτερο μέρος οι επισκέπτες πραγματοποιούν ένα ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου, που ετοιμάζεται να γιορτάσει τη Γέννηση του Θεανθρώπου -με τα ήθη και τα έθιμά του ο κάθε λαός. Πώς γιορτάζουν αλήθεια τα Χριστούγεννα στην Ισπανία, Ρωσία, Αφρική, Γερμανία, Βόρειος Πόλος, Βουλγαρία, Ελλάδα;



Η περιπλάνησή καταλήγει στη Φάτνη, όπου αναπαριστώνται σε φυσικό μέγεθος τα πρόσωπα της Γέννησης, με βάση την Ορθόδοξη εικόνα.



Πριν την αναχώρησή τους οι προσκυνητές έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τον Πρώτο Πρόσφυγα, το Παιδίον Ιησούν που κατέφυγε στην Αίγυπτο για να γλιτώσει τη σφαγή από τον Ηρώδη. Μπορούν, παράλληλα, να προβληματισθούν

σχετικά με το σύγχρονο προσφυγικό δράμα.



Όλα αυτά συμβαίνουν στο «Πέτρινο Λιοτρίβι», ένα όμορφο και ασφαλές κτίριο - κόσμημα στην πόλη της Λευκάδας, επί της οδού Μεταξά, απέναντι από την ανατολική πλευρά του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.



Η «Χώρα του Αχωρήτου» θα παραμένει ανοιχτή καθημερινά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, από τις 10.00π.μ. - 13.00μ.μ. και από τις 18.00μ.μ. - 20.00μ.μ.

Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 στις 11 το πρωί, τα παιδιά της «Χριστουγεννιάτικης Κατασκήνωσης στην Πόλη» θα τραγουδήσουν κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια! Παράλληλα, όλες τις ημέρες λειτουργεί η «Δωροέκθεση» για την ενίσχυση του Κέντρου Νεότητας της Ι. Μητροπόλεως.



Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε βίντεο από τη «[Χώρα του Αχωρήτου](https://www.youtube.com/watch?v=y8ewGQoD_S8)»: https://www.youtube.com/watch?v=y8ewGQoD_S8

Κατερίνα Χουζούρη