

Οικογενειακή ή ενδοοικογενειακή βία - Δρ.



Το φαινόμενο

της ενδοοικογενειακής βίας, σε όλες τις μορφές του (**ψυχολογική, σωματική, γενετήσια (δηλαδή βιασμός), οικονομική** κ.τ.λ.) παρατηρείται και στις λεγόμενες «χριστιανικές οικογένειες». Δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι προτιμότερο μία γυναίκα η οποία βιάζεται από τον «χριστιανό» σύζυγό της να είναι εξαναγκασμένη να μένει κοντά του, με καταστρεπτικές συνέπειες για την σωματική και ψυχική υγεία, τόσο τη δική της, όσο και των παιδιών της, παρά να καταλυθεί το «αδιάλυτον του γάμου». Και τι γίνεται με τα παιδιά, τα οποία διδάσκονται την βία βιωματικά, ως κάτι το «φυσιολογικό», έχοντας έτσι πολύ μεγάλη πιθανότητα να την εφαρμόσουν και στη δική τους μελλοντική σχέση ή οικογένεια;

Συνήθως, ορισμένοι πιστεύουν ότι η γυναίκα πρέπει αναγκαστικά να ζει σε μία τέτοια κατάσταση «να σκύβει το κεφάλι», «για να μην πει ο κόσμος» ή επειδή σύμφωνα με τα λεγόμενα κάποιων διεστραμμένων «πνευματικών πατέρων» «η γυναίκα πρέπει να κάνει υπομονή», «έτσι είναι το σωστό», « αυτό είναι το θέλημα του θεού», «έτσι θα πάει στον παράδεισο» κ.τ.λ.. Αλήθεια τι λογής διεστραμμένο θεό έχουν αυτοί οι χριστιανοί στη φαντασία τους και τι είδους παραδείσους ονειρεύονται; (προσοχή με μικρό «θ»). Βέβαια τα ίδια φαινόμενα και οι ίδιες αντιλήψεις παρατηρούνται και σε σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες και σε χώρους

οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τις διάφορες θρησκείες. Οι θρησκείες απλά γίνονται αντικείμενο καπηλείας, χρησιμοποιούνται για να δοθεί μία «υπερφυσική» επικάλυψη στην ανθρώπινη σαπίλα.

Συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ κρίνουν ότι είναι προτιμότερο να παίρνει το θύμα της βίας ψυχοφάρμακα, συνήθως αγχολυτικά και αντικαταθλιπτικά, μια και οι καταστάσεις φόβου και πανικού αλλά και η κατάθλιψη αποτελούν ορισμένες από τις συχνότερες συνέπειες μίας τέτοιας «συμβίωσης», παρά να δοθεί μία οριστική λύση (διαζύγιο) σε μία τόσο αρρωστημένη και καταστρεπτική κατάσταση.

Επειδή το πρόβλημα αυτό σε πολλούς κοινωνικούς χώρους παρασιωπείται συστηματικά, κρίνεται σκόπιμο να προβληθεί στο διαδίκτυο. Γιατί όχι και από Ορθόδοξες ιστοσελίδες και ιστολόγια; Έτσι, ίσως κάποιος ευαισθητοποιηθούν και βοηθήσουν ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται τόσο κοντά μας και μας έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη.

Και μία απλή ερώτηση:

όταν γνωρίζουμε ότι στον κοντινό μας χώρο μία γυναίκα είναι θύμα συζυγικού βιασμού, τι κάνουμε; Προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια ή μήπως (εκ του ασφαλούς) δίνουμε συμβουλές για «υπομονή» και «προσευχή» δίνοντας ελπίδα για ... «παραδείσους»;

Ίσως θα ήταν χρήσιμο, ο κάθε ένας από εμάς να κάνει μερικές σκέψεις και να αφήσει κάποιο σχόλιο.

Μερικές χρήσιμες πηγές

- Ενδοοικογενειακή βία. Τι συμβαίνει στα ελληνικά σπίτια; Παντελίδου Στέλλα

Πηγή: <http://www.boro.gr/14059/endooikogeneiaki-bia-ti-sumbainei-sta-ellinika-spitia>

- **Ενδοοικογενειακή Βία - YouTube**

Πηγή: <https://www.youtube.com/watch?v=Q1qVW-3YmQ0>

- [Φυλλάδιο πρόληψης για την Ενδοοικογενειακή βία](#)

Πηγή:

<http://www.isotita.gr/var/uploads/PUBLICATIONS/GGIF%20PUBLICATIONS/FYLLADIO-ENDOOIKOGENEIAKH-BIA.pdf>

- Νόμος 3500 (ΦΕΚ 232/24-10-2006) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

βίας και άλλες διατάξεις.

Πηγή: <http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N.%203500.pdf>

Πηγή: egolpio.wordpress.com