

Θαλής ο Μιλήσιος

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



Ένας πραγματικά σοφός ήταν ο Θαλής από τη Μίλητο. Και τη σοφία του τη στήριζε κατά πολύ στην έρευνα και την παρατήρηση της φύσης. Ήταν αφοσιωμένος στη μελέτη της φύσης, μας πληροφορεί ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης. Ήταν πραγματικά τέτοια η αφοσίωσή του σ' αυτή του τη μελέτη και την παρατηρητικότητα, ώστε κάποτε κοιτάζοντας τον ουρανό και παρατηρώντας τ' άστρα δεν είδε ένα πηγάδι και κατά λάθος έπεσε μέσα. Μάλιστα λένε πως μια γερόντισσα που τον είδε σχολίασε:

- Το μόνο που τον νοιάζει είναι τι γίνεται στον ουρανό, αυτό που είναι μπροστά



Άλλωστε ο ίδιος συνήθιζε να λέει πως είναι

βαρύ πράγμα η αμορφωσιά

κι ακόμα πίστευε πως πρέπει να διδάσκει αλλά και να μαθαίνει κανείς το καλύτερο. Με τη συνεχή του έρευνα και παρατήρηση έφτασε στην άποψη πως πρωταρχικό στοιχείο όλων των όντων, όλης της δημιουργίας, είναι το νερό. Πίστευε κι άλλα πράγματα που η σύγχρονη θεολογία σίγουρα ποτέ σίμα αλλά και υγιείται.



Και

πράγματι τον περιγελούσαν για την αφοσίωσή του στην επιστήμη και την έρευνα, που δεν τον άφηναν να πλουτίσει και τον κρατούσαν φτωχό. Όμως αυτός που πίστευε πως **κανείς δεν πρέπει να πλουτίζει με άσχημο τρόπο** αλλά ότι η σοφία είναι πηγή πλούτου τελικά, τους απέδειξε στην πράξη πως η σοφία του μπορεί να τον κάνει πλούσιο. Έτσι, όταν με την έρευνα και την παρατήρηση κατάλαβε πως εκείνη τη χρονιά οι ελιές θα δώσουν πολύ καρπό, βρήκε κάποια χρήματα και νοίκιασε όλα σχεδόν τα ελαιοτριβεία από τον χειμώνα. Κι όταν πράγματι η σοδειά της ελιάς ήταν μεγάλη κι όλοι έψαχναν ελαιοτριβείο για τις ελιές τους, ο Θαλής, που τα είχε νοικιασμένα, τους τα νοίκιαζε πιο ακριβά κι έτσι απόκτησε πολλά χρήματα, αλλά και τους απέδειξε πως ο σοφός μπορεί να γίνει πλούσιος, όταν το θέλει. Σίγουρα όμως **υποστήριζε το μέτρο πάντα και σ' όλα τα πράγματα.**



Αλλά ποτέ δεν έκανε επίδειξη της σοφίας του κι ούτε πίστευε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, υποστήριζε πως **είναι πολύ δύσκολη η σωστή γνώμη αλλά και πως είναι βλαβερό πράγμα να μην ελέγχεις τον εαυτό σου**

. Γι' αυτό κι όταν του ζήτησαν να τους πει ποιο είναι **το πιο εύκολο πράγμα**, τους τόνισε **πως είναι το να δίνει κάποιος συμβουλές**. Όμως όταν τον ξαναρώτησαν να τους πει το πιο δύσκολο, τότε τους απάντησε πως **το πιο δύσκολο είναι να εφαρμόζει κάποιος τις συμβουλές που δίνει στους άλλους**.



Πράγματι παιδιά, πολύ δύσκολο είναι να **γνωρίζει κανείς τον εαυτό του**, να έχει δηλαδή **αυτογνωσία**. Πόσο σοφό και χρήσιμο όμως είναι κάτι τέτοιο, όλοι το αναγνωρίζουν. Αλλά κι αυτό πρόλαβε και το είπε ο σοφός μας ο Θαλής από τη Μίλητο.

Δ.Σ.

Μπορείς να δεις και μια ολιγόλεπτη ταινία, για να μάθεις περισσότερα για τον Θαλή τον Μιλήσιο.

[youtube <http://www.youtube.com/watch?v=5eFGgfv7oEM?rel=0>]