

«Συντροφεύοντας τον άνθρωπο που νοσεί» (Κατερίνα Χουζούρη)

/ [Πεμπτούσία](#)



Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός, το νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου και Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών π. Αδαμαντίου Αυγουστίδη, «Συντροφεύοντας τον άνθρωπο που νοσεί. Εισαγωγή στην Ποιμαντική της Υγείας».

Πρόκειται για μία Επιστημονική εργασία -καρπό έρευνας πολλών ετών-, που δεν απευθύνεται μόνο στους φοιτητές του π. Αδαμαντίου, αλλά είναι «προσιτή» και στο ευρύτερο κοινό. Ο συγγραφέας τεκμηριώνει μεν επιστημονικά κάθε αναφορά που αναπτύσσεται στο βιβλίο, το οποίο όμως δεν είναι ένα απλό «στεγνό» σύγγραμμα προορισμένο αποκλειστικά για φοιτητική χρήση.



πρωτ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, www.iaath.gr

Ο πρωτ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης μίλησε στο remptousia.gr για το βιβλίο του:

«Η έννοια της ποιμαντικής της υγείας δεν είναι κάτι νέο στο χώρο της Εκκλησίας όπως μπορεί να νομίσει κάποιος, αλλά υπάρχει από τις πρώτες στιγμές της παρουσίας της Εκκλησίας στον Κόσμο. Ας μην ξεχνάμε, ότι ακόμα και την ύπαρξη αυτού που γνωρίζουμε ως σύγχρονο νοσοκομείο την χρωστάμε στον Μέγα Βασίλειο και την περίφημη «Βασιλειάδα». Εν ολίγοις, η πορεία της διακονίας του ανθρώπου από την Εκκλησία περιελάμβανε πάντοτε και τη φροντίδα -πνευματική και υλική- για τον άνθρωπο που νοσεί.

Το βιβλίο παρακολουθεί την εξέλιξη της ποιμαντικής της υγείας, διαχρονικά, αρχίζοντας από τα χρόνια του Χριστού, τους πρώτους Αποστολικούς χρόνους και την οργάνωση των πρώτων Χριστιανικών κοινοτήτων. Παρακολουθεί και περιγράφει πως συνέβαλε ο Χριστιανισμός στην εγκαθίδρυση και ανάπτυξη της νοσοκομειακής φροντίδας, μη εξαιρουμένης και της συμβολής του μοναχισμού. Αναφέρεται, επίσης, στις θεολογικές αποκλίσεις της Δυτικοχριστιανικής παράδοσης και στις συνέπειες τους όσον αφορά την αλλοίωση της ποιμαντικής της υγείας και πως στη συνέχεια οι προτεσταντικές εκδοχές του Χριστιανισμού «αναμάσησαν» αυτά τα λάθη. Φθάνοντας στους νεότερους χρόνους περιγράφεται η καθιέρωση και ανάπτυξη της κλινικής ποιμαντικής εκπαίδευσης, και αναδεικνύονται προς συζήτηση κεντρικά θέματα, όπως είναι η αξιολόγηση της ποιμαντικής της υγείας στο σύγχρονο κόσμο αλλά και οι ορθές ή λανθασμένες θεολογικές συντεταγμένες αυτών των εξελίξεων. Επίσης γίνεται μια κριτική προσέγγιση και παρουσίαση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Και, προφανώς, από μία τέτοια έκδοση δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως και στη δημιουργία της Υπηρεσίας της Ποιμαντικής των Νοσηλευτηρίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, δηλαδή σε έναν ακόμα από τους οραματισμούς του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Ελπίζω, ότι η παρουσία αυτού του βιβλίου θα συμβάλλει στην αναζωπύρωση αυτού του μάλλον παραμελημένου τομέα διακονίας και στην συνειδητοποίηση του καθήκοντος να συνεχίσουμε την ποιμαντική παράδοση των Πατέρων της Εκκλησίας μας».



Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην Ελληνική βιβλιογραφία είναι το πρώτο βιβλίο του είδους του, που καταγράφει τι έχει συμβεί διαχρονικά στον συγκεκριμένο τομέα και τι συμβαίνει στο εξωτερικό.

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στις 19.00μ.μ., στη Στοά του Βιβλίου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: ο Σεβ. Μητροπολίτης Αργολίδος κ.κ. Νεκτάριος, ο καθ. Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών και ο πρωτ. Σταύρος Κοφινάς, Συντονιστής του Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στο Χώρο της Υγείας.

Κατερίνα Χουζούρη