

1 Φεβρουαρίου 2016

Οι Ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπαιδινού & του Κωνσταντίνου Κορομπίλη για τον Άγιο Γεράσιμο Παλλαδά

/ [Πεμπτούσια](#)

Image not found or type unknown



Ένα συγκλονιστικό κατά γενική ομολογία και καλογυρισμένο Ντοκυμαντέρ για τον

βίο του Αγίου Γερασίμου Παλλαδά, Πατριάρχου Αλεξανδρείας +1714, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016. Προηγήθηκαν οι ομιλίες εκ μέρους του ασθενούντος γέροντος Εφραίμ καθηγουμένου της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου από τον π.Αθανάσιο Μαρινόπουλο και του κ. Κωνσταντίνου Κορομπίλη Αξιωματικού Π.Ν. ε.α.



Την Εκδήλωση «άνοιξε» με ύμνους του Αγίου Γερασίμου ο Βυζαντινός Χορός του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, υπό τη διεύθυνση και διδασκαλία του καθηγητή Νικολάου Φακαλή.



Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή Ντοκυμαντέρ διάρκειας 38 λεπτών αφιέρωμα στον Άγιο Γεράσιμο Παλλάδα το οποίο γυρίστηκε στην Κρήτη, Βενετία, Κύπρο, Ιάσιο, Βουκουρέστι, Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, Κάιρο και Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στα μέρη που γεννήθηκε, έδρασε και έζησε ο Άγιος...

Ομιλία γέροντος Εφραίμ Βατοπαιδινού
Κωνσταντίνου Κορομπίλη
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 25-1-2016



Το περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά και του ντοκυμαντέρ αναφερόταν στον άγνωστο για πολλούς βίο του Αγίου Γερασίμου του Παλλαδά, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσεως 300 ετών από την Κοίμηση (1714-2014) μιας μεγάλης προσωπικότητας της Ορθόδοξης παράδοσης, ο οποίος συνέδεσε το βίο του με τις εστίες της χριστιανικής πνευματικότητας.

Ο Άγιος Γεράσιμος Β΄ ο Παλλαδάς, Πατριάρχης Αλεξανδρείας, που έζησε κατά τον 17ο αιώνα, είναι ένας από τους διαπρεπέστερους λόγιους ιεράρχες της περιόδου της τουρκοκρατίας, που παρέμεινε σχεδόν στην «αφάνεια» για πολλά χρόνια, αν και διακρίθηκε για την αγιότητα και την ακτινοβολία της προσωπικότητάς του, καθώς και την πολύπλευρη πνευματική του δραστηριότητα.

Γεννήθηκε στην Κρήτη και ως τόπος καταγωγής του αναφέρεται το χωριό Σκιλλούς της επαρχίας Πεδιάδος (νομού Ηρακλείου), το οποίο σήμερα ονομάζεται Καλλονή. Αφού έλαβε τα πρώτα πνευματικά εφόδια από τον πατέρα του Θεόδωρο, μετέβη για σπουδές στη Βενετία. Η μόρφωσή του φαίνεται ότι υπήρξε ευρεία, καθώς ε γνώριζε άριστα την αρχαία ελληνική, λατινική και εβραϊκή γλώσσα, και

κατείχε εις βάθος επιστήμες όπως είναι η θεολογία, φιλοσοφία.

Η μεγάλη του μόρφωση του επέτρεψε να διδάξει επί πολλά έτη σε διάφορα σχολεία του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Ήπειρος και η Καστοριά, στην οποία ανήλθε και στον μητροπολιτικό θρόνο. Η εκλογή του αγίου Γερασίμου στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρείας έγινε στις 25 Ιουλίου 1688 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Γεράσιμος μετέβη στην Αλεξανδρεία, όπου παρέμεινε στον θρόνο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 1710 ποιμαίνοντας θεοφιλώς την επαρχία του.

Το συγγραφικό του έργο είναι επίσης εκτεταμένο. Περιλαμβάνει εγχειρίδια, όπως θεολογίας, ρητορικής, λογικής, ποιητικά κείμενα, υμνογραφικά, λόγους εκκλησιαστικούς, εγκωμιαστικά έργα, συλλογή αινιγμάτων κ. αλ.

Είναι γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση του βίου του έδειχνε αυταπάρνηση και ταπείνωση ακολουθώντας τον δρόμο που του υπεδείκνυε ο Κύριος χάριν της έκκλησίας. Παραιτήθηκε οικιοθελώς το 1710 και το 1712 αποφασίζει να μεταβεί στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στη Μονή Βατοπεδίου για να διαγάγει εκεί τα τελευταία έτη του βίου του. Εκοιμήθη οσιακώς στις 15 Ιανουαρίου του 1714.

Ο Άγιος Γεράσιμος Παλλαδάς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του υπήρξε άνθρωπος Αγάπης, πραότητος, υπομονής και πίστεως, ιερωμένος εργατικός και νουνεχής, ακάματος θεράπων στον αμπελώνα του Κυρίου. Το βάθος της σκέψεώς του, όπως διαφαίνεται στο έργο του, αποδεικνύει την πνευματικότητα και την υψηλή θεωρία που τον διέκριναν. Προσέδιδε, επίσης, πάντοτε σωτηριολογική διάσταση στους λόγους και τις διδαχές του. Το έργο του –ευρύτατο σε έκταση– βρήκε μεγάλη διάδοση στην καθ' ημάς Ανατολή, τόσο το εκδεδομένο, όσο και το ανέκδοτο, που σώζεται σε πολλούς χειρόγραφους κώδικες.

Η ορθόδοξη Έκκλησία, και δη το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, προέβη, κατόπιν εξετάσεως, στην επίσημη αναγνώριση της παρά Θεού αναδειχθείσης αγιότητος, δια «Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως συγκατατάξεως του εν αγίοις ημών Γερασίμου, του επονομαζομένου Παλλαδά, Πάπα καὶ Πατριάρχου Αλεξανδρείας», που εξεδόθη την 17η Σεπτεμβρίου 2002, και καταχωρείτο στον Ιερὸ Κώδικα της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. Ως ημέρα εορτής της μνήμης του ορίσθηκε η 15η Ιανουαρίου.

Κατερίνη 25-1-2016

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ













Κατερίνη 25-1-2016

ΓΟΝΕΩΝ





Πηγή: sxoligoneon.gr