

## **Η προσφορά του αείμνηστου Γ. Ζουγανέλη στο ΣΔΕ Φυλακών Κορυδαλλού (Μαρία Παπιδά, Θεολόγος-Μουσικός, Εκπαιδεύτρια Πολιτισμικής-Αισθητικής Αγωγής ΣΔΕ Φυλακών Κορυδαλλού)**

[/ Πεμπτούσια](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/1Pnul2L>]

Ο Γιώργος Ζουγανέλης όμως, ο ακούραστος αυτός Διευθυντής και Δάσκαλος με Δ Κεφαλαίο δεν περιόριζε την προσφορά του μόνο κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας του σχολείου. Δεν ήταν ο κλασικός δημόσιος υπάλληλος «του ρολογιού» που φροντίζει να αποχωρήσει από τη δουλειά του πριν τις 2:00 μ.μ. Η παραμονή του στο χώρο του ΣΔΕ συνεχιζόταν μέχρι τις 7:00 μ.μ. όπου αξιοποιούσε την απογευματινή ζώνη ιδρύοντας μέσα στο χώρο των Φυλακών ΔΙΕΚ(αρχικά με την ειδικότητα της Γραφιστικής αργότερα και με την ειδικότητα της Σκιτσογραφίας-Εικονογραφίας). Επίσης, το απόγευμα λειτουργούσαν τα προγράμματα της Συμβουλευτικής Γονέων, της εκπαίδευσης των παιδιών ρομά καθώς επίσης και το πρόγραμμα Οδυσσέας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες.



Πηγή: Ομάδα Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών Κορυδαλλού facebook

Μάλιστα κατά το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016 ο ίδιος ο Διευθυντής επέκτεινε τη λειτουργία του ΣΔΕ και μέσα στο νοσοκομείο άγιος Παύλος, σε οροθετικούς έγκλειστους εκπαιδευόμενους. Με τη δική του προτροπή αρκετοί εθελοντές πρόσφεραν βιβλία για να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη και να ενισχύσουν το εργαστήριο ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων. Τεράστιο έργο και ανεκτίμητη προσφορά ενός ρηξικέλευθου και καινοτόμου αγωνιστή!

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποικίλα πνευματικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα του Γιώργου Ζουγανέλη επεκτείνονταν και εκτός των ορίων της φυλακής όμως ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του «φυλακισμένο». Με προτροπή του Μεγάλου αυτού Δασκάλου εντάχτηκα στη δραστήρια χορωδία του Δήμου Κορυδαλλού με την πολύ αξιόλογη μαέστρο Έλενα Κασάροβα. Ο Ζουγανέλης ήταν ο πιο αξιολάτρευτος bassos. Επίσης, διακονούσε ως ψάλτης σε διάφορες ενορίες-τα τελευταία χρόνια στην αγία Τριάδα Πετρούπολης-και αγιογραφούσε με μεγάλο ζήλο! Ακόμη, δεν παρέλειπε κατά το λιγοστό ελεύθερό του χρόνο να αθλείται για να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση. Είναι επίσης περιττό να αναφερθεί ότι ήταν θεατρόφιλος, μουσικόφιλος, σινεφίλ και αγαπούσε πολύ το διάβασμα.

Όπου έφτασε η ευλογημένη ημέρα της 30ής Ιανουαρίου 2016, ημέρα μνήμης των Τριών Ιεραρχών, των προστατών των γραμμάτων και των Τεχνών όπου ο Θεός πήρε για πάντα στον ουρανό μαζί με τους αγγέλους το Μέγα Δάσκαλο και Διευθυντή του ΣΔΕ Φυλακών Κορυδαλλού, τον ανεπανάληπτο Γιώργο Ζουγανέλη. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν καθόλου τυχαία η μέρα που έφυγε από τη ζωή διότι όπως οι Τρεις Ιεράρχες πρόσφεραν τεράστιο πνευματικό και πολιτιστικό

έργο κατά τον ίδιο τρόπο και ο δοτικός Γεώργιος Ζουγανέλης εκπλήρωσε την αποστολή του σε αυτή τη ζωή. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε καθηγητές, μαθητές, θεολόγοι, ιερείς, πολιτικοί, καλλιτέχνες και απλοί άνθρωποι χάσαμε έναν αναντικατάστατο Δάσκαλο, Διευθυντή αλλά ταυτόχρονα συμπαραστάτη και φίλο που μας αγκάλιαζε όλους ως στοργικός Πατέρας.

Αξίζουν να σημειωθούν ορισμένες σκέψεις μαθητών του: «Δάσκαλε μου έμαθες μέσα στην Κόλαση να ζω τον Παράδεισο». «Σε αντίθεση με όλους τους λογάδες αυτός παρόλο που μίλαγε ακατάπαυστα για ώρες είχε κάτι να πει. Δεν ξέρω ποτέ αν καταφέρω να γίνω νοικοκύρης αλλά ζουγανελάκι θα νιώθω πάντα». «Ο Δάσκαλός μου ήταν πολύ ευγενής, αληθινός, ωραίος και μάγκας». «Στις 7 Οκτωβρίου ένας άγγελος μου χτύπησε την πόρτα προς τον Παράδεισο μέσα στις φυλακές με έβαλε στο σχολείο και αυτός ο άγγελος λεγόταν Ζουγανέλης. Ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, μαχητής, γλωσσάκις, πολυλογάς αλλά και πολύ ωραίος και καλός που μας έλεγε μόνο καλά λόγια, η αγαπημένη του ομάδα ήταν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να γίνουμε καλοί άνθρωποι με αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα και να είμαστε πάντα μαθητές. Ο κύριος Ζουγανέλης ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός απ'τους άλλους και κατάφερε να μας κάνει να τον αγαπήσουμε σαν να 'ταν Πατέρας μας».

Είχα την ευλογία να παρευρεθώ στην κηδεία του που τελέστηκε την Τετάρτη, στις 03-02-2016, στον ιερό ναό αγίας Τριάδας Πετρούπολης, στην ενορία που έψαλλε τα τελευταία χρόνια, όπου φυσικά είχε αφήσει κι εκεί το στίγμα του σε διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες. Στην εξόδιο ακολουθία πλήθος κόσμου παρευρέθηκε για να προσευχηθεί και να πει το τελευταίο «αντίο» στο μεγάλο Δάσκαλο και Άνθρωπο Αγάπης και της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον πλησίον. Πλήθος συναδέλφων καθηγητών τωρινών και παλαιότερων, αποφυλακισθέντων μαθητών, παλαιών μαθητών από το Λύκειο, διευθυντών από άλλα ΣΔΕ, εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας και Δια Βίου Μάθησης, καλλιτεχνών, πολιτικών κ.α. Ήταν πολύ συγκινητικοί και οι λόγοι που ακούστηκαν από συνεργάτες του ΣΔΕ, συγγραφείς, συναδέλφους και συγγενείς του Γιώργου Ζουγανέλη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω ελάχιστα λόγια καρδιάς προς το Μεγάλο Δάσκαλο, Διευθυντή και αγωνιστή Γεώργιο Ζουγανέλη! Αγαπημένε μας Δάσκαλε είσαι αναντικατάστατος! Η αιφνίδια απώλεια της πατρότητάς σου μας ορφάνεψε! Η φαινή ιδέα των μαθητών μας της μετονομασίας του ΣΔΕ Φυλακών Κορυδαλλού σε 2<sup>ο</sup> ΣΔΕ Κορυδαλλού-Γεώργιος Ζουγανέλης είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπορεί να αποδοθεί στο έργο σου! Είθε να έχουμε την ευχή σου και να καταστούμε ικανοί να μιμηθούμε το έργο σου για να φανούμε αντάξιόι σου! Ξέρουμε ότι θα μας χαμογελάς από εκεί ψηλά! Αιωνία σου η μνήμη! Καλό Παράδεισο!