

Τζόναθαν Τζάκσον: Δεν είμαι παρά ένας αμαρτωλός, που προχωρά παραπατώντας προς την αγκαλιά του Χριστού

/ [Πεμπτουσία](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/1PTYNII>]

Εκτός της μουσικής, ασχολείσαι και με την ηθοποιία, με μεγάλη επιτυχία μάλιστα, αφού αυτόν τον καιρό πρωταγωνιστείς στην τηλεοπτική σειρά *Nashville*. Ποια ανάγκη σου σε έκανε να επιδιώξεις μια τέτοια παράλληλη καριέρα;

Είναι μεγάλη ευλογία το ότι συμμετέχω στο *Nashville*. Μου αρέσει που παίζω μάλιστα έναν μουσικό στο σόου αυτό, είναι πρόκληση αλλά και ανταμοιβή για έναν καλλιτέχνη. Νομίζω ότι η ανάγκη να κάνω μουσική έρχεται από μια βαθιά λαχτάρα να επικοινωνήσω και να πω ιστορίες. Ως ηθοποιός είμαι εγκλωβισμένος στο να λέω λέξεις άλλων, ενώ στη μουσική μπορώ να γράψω τους στίχους, να πω την ιστορία, και να συνδεθώ με ένα ακροατήριο με έναν πιο ευθύ τρόπο.

Κάνεις αναφορές στην ορθόδοξη σου πίστη σε πολλούς από τους στίχους των τραγουδιών σου. Βλέπεις τον εαυτό σου ως πρεσβευτή του Χριστιανισμού στον καλλιτεχνικό κόσμο;

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τίποτε άλλο από έναν αμαρτωλό, ο οποίος προχωράει παραπατώντας προς την αγκαλιά του Χριστού. Δεν ενδιαφέρομαι να κάνω κήρυγμα στους ανθρώπους ή να προσηλυτίσω. Νομίζω ότι ο ρόλος του καλλιτέχνη περιορίζεται στο να είναι ειλικρινής και αυθεντικός σχετικά με τον πόνο και την ελπίδα που βιώνει. Δεν θα απέφευγα ποτέ να τραγουδήσω για όσα έχω ζήσει. Εφόσον λοιπόν η πίστη μου είναι κεντρικό ζήτημα στη ζωή μου, βγαίνει προς τα έξω οργανικά, όπως η αναπνοή. Ελπίζω ότι η μουσική μου δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία οι άνθρωποι βιώνουν κάποιου είδους χαρά ή θεραπεία. Κάτι τέτοιο θα ήταν υπέροχο!



Για ποιους λόγους βαπτίστηκες Ορθόδοξος Χριστιανός το 2012;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, θα χρειαζόνταν μέρες ή μήνες για να τους καταγράψω. Αγαπώ όμως τα πάντα γύρω από την Ορθόδοξη Πίστη: την ομορφιά, την ταπεινότητα, την ευλάβεια και τον ασκητισμό. Την αγάπη για τους εχθρούς σου και το πώς τιμά την Μητέρα του Θεού. Μου αρέσει ο μυστικισμός και η μυστηριακή άποψη για τον κόσμο. Μου αρέσει επίσης η μοναστική ζωή της Εκκλησίας και το πώς αγκαλιάζει τον γάμο ως ένα ιερό μυστήριο. Το πώς προσευχόμαστε στην Αγία Τριάδα και το πώς πορευόμαστε μέσω των Εορτών της Εκκλησίας, κατά τη διάρκεια του έτους. Αγαπώ τους Αγίους και τη μεσολάβησή τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει παραμείνει συνεπής στη διδασκαλία της από την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων. Για μένα, είναι το πολύτιμο Μαργαριτάρι, επειδή μπορεί κανείς μέσω αυτής να προσεγγίσει τον Χριστό εν πνεύματι και αληθεία.

Έγραψες κι ένα βιβλίο, το *The Mystery Of Art: Becoming An Artist In The Image Of God*, το οποίο εκδόθηκε το 2014. Πες μας μερικά πράγματα γι' αυτό. Σκοπεύεις να γράψεις κι άλλα πράγματα στο μέλλον;

Είναι ένα βιβλίο που έγραψα σε διάρκεια 4 ετών. Παίζω και κάνω μουσική από όταν ήμουν 11 και μέσα σε αυτά τα χρόνια πάλεψα πολύ με το πώς να ενσωματώσω την πίστη μου στην καλλιτεχνική διαδικασία. Το συγκεκριμένο λοιπόν βιβλίο είναι ένας συνδυασμός των 20 χρόνων μου στις τέχνες και της πορείας μου προς την αρχαία πίστη... Έχω γράψει και άλλα, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμα -είναι βιβλία ποίησης και φαντασίας. Στο γράψιμο στο στυλ του *The Mystery Of Art* νομίζω ότι

θα περάσει καιρός για να επιστρέψω. Νιώθω ότι λέει όσα ήλπιζα να εκφράσω και χρειάζεται να ζήσω και να βιώσω περισσότερα πριν αποπειραθώ να γράψω οτιδήποτε σαν αυτό ξανά.



Τώρα που η μουσική σας είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα, σχεδιάζετε να μας επισκεφθείτε και για συναυλίες;

Ναι! Το ελπίζω! Και εγώ και η μπάντα θα το επιθυμούσαμε. Έχουν μάλιστα γίνει κάποιες κουβέντες ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό, Θεού θέλοντος. Αγαπώ την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Η καρδιά μου σας αναζητά για όλες τις δοκιμασίες που έχετε υπομείνει. Με την οικογένειά μου είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη και την καλοσύνη που έχουμε εισπράξει κατά τις επισκέψεις μας εκεί.

Άλλα σχέδια που κάνεις για το εγγύς μέλλον;

Με τους Enation ηχογραφούμε το επόμενο project μας και συνεχίζω τα γυρίσματα για το *Nashville*. Αυτά με κρατούν ιδιαίτερα απασχολημένο. Ελπίζω να εκδώσω ένα ακόμα βιβλίο φέτος. Επίσης, το *The Mystery Of Art* μεταφράζεται στα ελληνικά, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γι' αυτό! Θα μου άρεσε να σκηνοθετήσω κι ένα φιλμ, κάποτε. Πάνω απ' όλα, όμως, ελπίζω να περάσω πολύ ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μου. Αυτό είναι πιο σημαντικό από όλες τις δουλειές.

Πηγή: www.avopolis.gr/