

7 Μαρτίου 2016

## Η διακονία του Ευαγγελίου στην Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας (Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος)

/ [Πεμπτούσία](#)



[Προηγούμενη Δημοσίευση: <http://bitly.com/21PLdKD>]

**Π.:Στην Αυστρία ασπάζονται την ορθοδοξία; Σε ποια κατεύθυνση κινείται το ιεραποστολικό σας έργο στον τομέα αυτό;**



ΣΕΒ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Βεβαίως και στην Αυστρία και την Ουγγαρία υπάρχουν πολυάριθμοι αδελφοί μας που επιθυμούν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία και πολλοί από αυτούς εισέρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα. Στην Αυστρία καταγράφονται ετησίως 65.000 πιστοί της Ρ/Καθολικής Εκκλησίας, οι οποίοι εγκαταλείπουν την Εκκλησία αυτή, είτε για οικονομικούς, είτε για πνευματικούς η και για άλλους λόγους. Πολλοί από αυτούς θέλουν να παραμείνουν στη Χριστιανική Πίστη και να ακολουθούν τον Λόγο του Χριστού.





Είναι, λοιπόν, καθήκον της Ορθόδοξης Εκκλησίας να μπορέσει να τους προσφέρει μια εναλλακτική λύση. Είναι υποχρέωσή της να τους καλέσει να ζήσουν μαζί της, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και να συναντήσουν βιωματικά και μυστηριακά τον Τρισάγιο Αληθινό Θεό μας. Αυτός είναι και ο σκοπός ο δικός μας, η προσωπική μας ευθύνη. Αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να πούμε στους ανθρώπους ότι και εδώ ο Χριστός κηρύττεται, ότι και εδώ μεγαλώνεται το Μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως.



*Gyidius J. Zsifkovics, NN*

**Π.: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία σχετικά με το ιεραποστολικό σας έργο;**

ΣΕΒ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεώς μας είναι να είμαστε κοντά στον άνθρωπο. Προσπαθούμε να υπάρχει δυνατότητα οι άνθρωποι να μπορούν να μετάσχουν στα Ιερά Μυστήρια και να έχουν επικοινωνία με έναν ιερέα. Έτσι, λοιπόν, και στην Αυστρία και την Ουγγαρία, οι κληρικοί προσπαθούν να τελούν τη Θεία Λειτουργία, να επισκέπτονται τους ασθενείς, να είναι κοντά στον άνθρωπο, όταν αυτός τους χρειάζεται και να κηρύττουν «έργοις και λόγοις» την αλήθεια του Ευαγγελίου.



Οι κληρικοί μας είναι ιεραπόστολοι, δρουν και εργάζονται ιεραποστολικά, παράλληλα προς την εργασία τους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να υπηρετήσουν την Εκκλησία και τον άνθρωπο.



**Π.: Σεβασμιώτατε ο κληρικός εκτός από λειτουργός των Ιερών Μυστηρίων και Ακολουθιών, έχει μήπως και κάποιον άλλον επιπρόσθετο ρόλο να διαδραματίσει στη Μητρόπολη σας;**

ΣΕΒ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Βεβαίως, ο κληρικός στη Διασπορά έχει ένα πολυδιάστατο ρόλο, ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως αναφέρθηκε, δεν είναι μόνον ο πνευματικός πατέρας της Ενορίας. Πολλές φορές είναι και ο πρέσβης, ο δάσκαλος, ο παράγων της ενότητας του Ελληνισμού και των Ορθοδόξων. Είναι παραλλήλως ένα πρέσβης καλής θελήσεως του Ορθοδόξου Πνεύματος προς τους άλλους αδελφούς της Χώρας στην οποία ζει. Έχει ένα σπουδαίο πνευματικό, λειτουργικό, κοινωνικό και εθνικό, πολλές φορές, έργο να επιτελέσει με σκοπό να λάμψει η αλήθεια του Ευαγγελίου και οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό, αλλά και να αγαπήσουν τις Παραδόσεις του Γένους μας.





**Π.: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η Μητέρα Εκκλησία που έχει υπό την σκέπη της κάθε ορθόδοξη Εκκλησία σε ολόκληρη την υφήλιο. Ποια η σχέση του με την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας;**



**ΣΕΒ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ:** Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η Μητέρα μας Εκκλησία. Είναι η τροφός, είναι ο φορέας της Παράδοσης του Γένους των Ρωμιών, είναι ο χώρος όπου ενσαρκώνονται τα όσια και τα ιερά του Γένους μας. Ο Οικουμενικός

Πατριάρχης είναι Εκείνος ο οποίος φέρει στους ώμους του την Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εγγυάται την αλήθεια του Ορθοδόξου Δόγματος και μεταλαμπαδεύει σε όλους εμάς αυτή την αγάπη για τα όσια και τα ιερά του Γένους μας. Η σχέση μας, λοιπόν, με τη Μητέρα Εκκλησία είναι αδιάρρηκτη και ουσιαστική. Είμαστε «σαρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστέων αυτής».



Αναπνέομε, ζούμε και υπάρχομε μαζί της, μοιραζόμαστε τις αγωνίες της, εμπνεόμαστε από το παράδειγμά της και συνεχίζομε την πορεία μαζί της, με ένα σκοπό, την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την αγάπη γι' αυτήν και παράλληλα την κοινή αποστολή της μαρτυρίας «παντί τω αιτούντι» του κηρύγματος του Ευαγγελικού λόγου, «ίνα πάντες εν ώσι».

**[Συνεχίζεται]**

*Επιμέλεια Συνέντευξης: Ηρακλής Φίλιος*