

10 Μαρτίου 2016

«Σιγανά και ταπεινά» με την αξέχαστη Δόμνα Σαμίου

/ [Πεμπτούσία](#)



Σαν σήμερα, το 2012, ξεπροβοδίσσαμε την Δόμνα Σαμίου από αυτόν τον κόσμο προς την αιωνιότητα με την αίσθηση του μεγάλου κενού της απουσία της. Πέρασαν από μπροστά μας, σαν ταινία, στιγμές της καλλιτεχνικής της διαδρομής με τις οποίες πρόσφερε τη χαρά και το μεγαλείο της μουσικής μας παράδοσης.



Αυτό που κληρονομήσαμε από την Δόμνα είναι η αγάπη και η ευθύνη για την διατήρηση και συνέχιση της παραδοσιακής μας μουσικής κάτι που έκανε η ίδια με πάθος και ένταση καθ'όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής της. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης, δεν τραγουδάω σε δημοτικά κέντρα ή σε πανηγύρια για τη διασκέδαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδώ μόνο όπου πιστεύω πως εξυπηρετώ τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού, έτσι ατόφιο όπως έφτασε σε μας από

την παράδοση. Προσπαθώ να μιμηθώ τον τρόπο που τραγουδάει ένας Μακεδόνας, ένας Θρακιώτης, ένας Ηπειρώτης ή ένας Κρητικός...».

Η Δόμνα Σαμίου είχε σημαντική και αδιάκοπη δισκογραφική παρουσία για περισσότερα από 50 χρόνια. Παρουσίασε δισκογραφικές δουλειές με μουσικές και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι δίσκοι της ήταν κυρίως θεματικοί και είχαν να κάνουν με ελληνικά έθιμα, με τις εποχές και με τραγούδια ανά περιοχές. Προσπάθησε να περιλάβει στη δισκογραφική της δουλειά τραγούδια και σκοπούς του τόπου μας, σε μια τέτοια ποικιλία, που να καλύπτει αρκετές περιοχές και ρυθμούς, αλλά και να διατηρήσει παράλληλα έναν ενιαίο χαρακτήρα στο εκδοτικό της έργο.

Η συνεισφορά και η προσφορά της Δόμνας Σαμίου στο γνήσιο, το αυθεντικό δημοτικό μας τραγούδι, είναι ανεπανάληπτη και οφείλουμε όχι απλά να τη θυμόμαστε αλλά να τη μιμηθούμε και να αγαπήσουμε την ελληνική μουσική κληρονομιά μας.

Θα ακούσουμε την φωνή της κυραΔόμνας με την οποία η ελληνική παραδοσιακή μουσική ταξίδεψε στο εξωτερικό και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. «**Είναι καρδιές όπου γελούν**» τραγούδι της μικρασίας σε χρωματικό ήχο από τον ψηφιακό δίσκο Κανελόριζα.

%samiou%