

## **ΕΡΤ3: Η Θεία Λειτουργία αυτής της Κυριακής από την Ειδομένη!**

[/ Πεμπουσία](#)



Τις Κυριακές τους τελευταίους μήνες στο εκκλησάκι της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Ειδομένη του Δήμου Παιονίας Κιλκίς οι λειτουργίες δεν είναι ίδιες με πριν. Ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού που παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία υπάρχουν αρκετοί πρόσφυγες από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής που βρίσκονται εδώ και μήνες εγκλωβισμένοι στα σύνορα. Πολλές φορές ακόμα και άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών που βρίσκουν μια παρηγοριά στο άκουσμα των προσευχών, σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζουν. Ένα παράξενο κράμα ορθόδοξων αλλά και μουσουλμάνων και πιστών άλλων θρησκειών που η ανάγκη της ελπίδας τους φέρνει κοντά. Άλλωστε η Συρία ήταν μια χώρα ανοιχτή σε ιδέες, θρησκείες και απόψεις, πριν τη διαλύσουν. Εκεί ζούσαν 2 εκατομμύρια Χριστιανοί.



Μόλις χθες οι δηλώσεις ενός φωτισμένου ιεράρχη, του Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνατίου ήρθαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους σε συνέντευξη του στον Alpha 989:

“Όταν είδα να ανοίγουν παρεκκλήσια στα νησιά για να μπουν οι άνθρωποι, ήταν η αγιότερη πράξη που υπήρξε. Ακόμα και την φυσική εικόνα, το ξύλο, όπου και αν την βρούμε, θα την πάρουμε, θα την καθαρίσουμε και θα την βάλουμε σε ένα καλό σημείο του σπιτιού μας. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Βεβαίως έχει πόνο, κόπο. Όσο και αν μας λοιδόρησαν εμάς τους Έλληνες, δικαίως τώρα στρέφουν όλοι τα μάτια και λένε ότι οι Έλληνες είναι άνθρωποι. Δεν μπορώ να δεχτώ κάποιον που αρνείται την προσφορά σε πρόσφυγες και μετανάστες.



Για μένα αυτός δεν είναι ούτε Έλληνας ούτε Ορθόδοξος. Η Ορθοδοξία περιθάλλει όποιον άνθρωπο από όπου και αν είναι Αυτό σημαίνει Χριστός. Όσο θα κηρύττουμε τον Χριστό αυτό θα το κάνουμε πράξη» συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι «στους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι ο Χριστός σήμερα. Αυτόν τον Χριστό διδάσκουμε. Θα είμαστε υπόλογοι αν δεν τον υποδεχτούμε. Μόνο με αυτόν τον Χριστό μπορούμε να γιορτάσουμε πραγματική Ανάσταση το Πάσχα.

Δεν γίνεται όταν κοινωνώ από ένα ποτήρι, να μην έχεις να φας εσύ και εγώ να τρώω. Στην κοινωνία γίνομαι ένα με τον συνάνθρωπό μου, που κοινωνούμε μαζί. Δεν γίνεται να είσαι ξένος και να παραμένεις ξένος για μένα. Στις μικρές εκκλησιαστικές κοινότητες, η μικρή ενορία, που συγκροτείται από τους ανθρώπους που έχουν συνείδηση, αναπληρώνει το κενό της κοινωνίας μας. Αν έχουμε χάσει την κοινωνία μεταξύ μας, ο ατομισμός κυριαρχεί και η μοναξιά οδηγεί στην κατάθλιψη».

Αυτή την Κυριακή 13 Μαρτίου η ΕΡΤ3 θα μεταδώσει στις 8 το πρωί σε απευθείας μετάδοση τη Θεία Λειτουργία της από την Ειδομένη. Μια ξεχωριστή στιγμή για την ελληνική τηλεόραση.

**Πηγή:** <http://parallaximag.gr/parallax-view/litourgia>