

## Σκοπός της Εκκλησίας είναι η ενότητα και η διακονία του κόσμου (Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος)

/ [Πεμπτούσια](#)



[Προηγούμενη Δημοσίευση: <http://bitly.com/21W6TkU>]

**Π.:** Κατά την εις Επίσκοπον χειροτονία σας στο Φανάρι στις 30 Νοεμβρίου 2011, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μεταξύ των άλλων σας προέτρεψε με τους εξής λόγους: *«Ωσαύτως, μη λησμονής ότι έχεις καθήκον να δεικνύης αγάπην ου μόνον προς το ποίμνιόν σου, αλλά και προς πάντα άνθρωπον καλής θελήσεως και μάλιστα προς τους ετεροδόξους αδελφούς ημών».* Ποια η σχέση σας με τους ετερόδοξους αδελφούς μας στην Μητρόπολη σας;



ΣΕΒ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Η σχέση μας με τους ετεροδόξους αδελφούς μας είναι πολύ καλές.

Πιστεύω ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και να μην αγαπά, να μην προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις με τους άλλους συνανθρώπους του και δη με τους άλλους Χριστιανούς, με τους αδελφούς του, να μην ενδιαφέρεται γι' αυτούς, να μην πονά γι' αυτούς και να αγωνιά για τη σωτηρία τους.

Προσπαθούμε, λοιπόν, και εμείς εδώ να ζήσουμε αρμονικά με τους ετεροδόξους αδελφούς μας. Η Ρωμαιοκαθολική και η Ευαγγελική Εκκλησία βοηθεί και αγκαλιάζει πολλές φορές το έργο της Ορθόδοξου Εκκλησίας στη Διασπορά. Ακολουθώντας και εμείς την παράδοση της αγάπης και της καταλλαγής στο πνεύμα αυτό που μαρτυρεί ο Άγιος Νεκτάριος, ότι δηλαδή «ο διάλογος επιβάλλεται», στο πνεύμα του Μεγάλου Βασιλείου που αγωνιούσε για τη σωτηρία των αδελφών του, προσπαθούμε και εμείς ταπεινά να μαρτυρήσουμε το βίωμά μας, και να στηρίξουμε τον διάλογο «εν αγάπη και αληθεία».



Αυτό το βίωμα, το βίωμα της Ορθόδοξου Εκκλησίας, όταν είναι αληθινό επηρεάζει και αλλοιώνει με τη δύναμη της Θείας Χάριτος. Όταν είναι κάτι τυπικό και επίπλαστο, απλώς γεννά αδιαφορία και πνευματική ξηρασία και ακαρπία. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε να ζούμε πρώτα εν Χριστώ, να μορφώνεται μέσα μας ο Χριστός, ώστε να γινόμαστε έπειτα κήρυκες του Χριστού, σε κάθε άνθρωπο καλής

θελήσεως, που ελεύθερα και αβίαστα προσέρχεται και αναζητεί την Αλήθεια.



**Π.:** Ένα θέμα που «διχάζει» τους ορθόδοξους χριστιανούς είναι εκείνο των διαλόγων της ορθόδοξης Εκκλησίας με τις υπόλοιπες χριστιανικές ομολογίες. Μάλιστα γνωρίζετε κι εσείς ο ίδιος πως όσοι επιθυμούν τους διαλόγους αυτούς αντιμετωπίζονται με καχυποψία και χαρακτηρίζονται ως «οικουμενιστές». Θέλετε να μας πείτε κάτι σχετικό με τις προσπάθειες του διαλόγου, αλλά και τις προσπάθειες ένωσης μεταξύ ορθόδοξης και ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας;

ΣΕΒ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Γνωρίζετε ότι προσευχόμαστε σε κάθε Θεία Λειτουργία «*υπέρ της των πάντων ενώσεως*». Γνωρίζετε, επίσης, ότι, στο Ευαγγέλιο της Διαθήκης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κεντρικό θέμα κατέχει η αγωνία και η προσευχή, η ελπίδα και η προοπτική της ενότητος με τον Θεό και μεταξύ μας.



Η Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας ακολουθώντας αυτό το πνεύμα της Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, συνεχίζει το διάλογο της αληθείας και της αγάπης. Χωρίς να υπαναχωρεί από την πίστη και το δόγμα. Χωρίς να προβαίνει σε «εκπτώσεις πίστεως». Διαλέγεται, συνομιλεί, συμπορεύεται, δίδει τη μαρτυρία και λιτανεύει το ήθος της. Δεν φοβάται το διάλογο, την επικοινωνία. Δεν θεωρεί τον άλλο εχθρό, αλλά αδελφό. Δεν θεωρούμε, λοιπόν, τους όρους «οικουμενιστές» και «αντι-οικουμενιστές», ως δόκιμους όρους, που αρμόζουν στο βίωμα και τη μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διότι ουσιαστικά επιφέρουν διαχωρισμό και διχασμό. Σκοπός και προσευχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η ενότητα. Όχι ο χωρισμός και ο διχασμός.



Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την Εκκλησία, που αφιέρωσαν τη ζωή τους σ' Αυτήν, οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να μην υποστηρίξουν την αλήθεια, προδίδοντάς την. Ο διαχωρισμός αυτός δεν μας εκφράζει. Η Εκκλησία γνωρίζει τα όρια της και ενεργεί εντός αυτών, δεν καταδικάζει, δεν κρίνει, αλλά παραδίδει και εμπιστεύεται τα πάντα στο Θεό. Εμείς αγωνιζόμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας με αγάπη, με κατανόηση, με εμπιστοσύνη στο Θεό, με αφοσίωση στην Εκκλησία, με σύνεση και σωφροσύνη, χωρίς καμία διάθεση υπερβολών η παρασαλεύσεων. Αυτό είναι ταυτόχρονα και η προσευχή και παράκλησή μας.



**Π.: Σε συνέντευξη σας στα γερμανόφωνα M.M.E. έχετε δηλώσει για το προσφυγικό: «Το πρόβλημα του κύματος προσφύγων δεν αφορά μόνο τα κράτη της Ευρωπαϊκής μεθορίου, αλλά το σύνολο της Ευρώπης που θα πρέπει να δείξει με αλληλεγγύη τις χριστιανικές και πανανθρώπινες αξίες της». Πως μπορεί να συμβάλλουν οι χριστιανικές αξίες στη λύση του προσφυγικού που γιγαντώνεται σαν πρόβλημα;**

ΣΕΒ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Θεωρούμε ότι η Ευρώπη, ως μία οικογένεια, πρέπει να αντιμετωπίσει από κοινού το προσφυγικό πρόβλημα. Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι πρέπει να αγαπούμε τον συνάνθρωπο μας ως εικόνα του Θεού, ανεξαρτήτως της θρησκείας, του χρώματος ή της προέλευσής του. Πρέπει να δείχνουμε αγάπη στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Τούτο αποτελεί Ευαγγελική επιταγή.



Εμείς οι Ορθόδοξοι, ακολουθώντας αυτή την εντολή, έχουμε χρέος να είμαστε δίπλα σε αυτόν που υποφέρει. Ο Έλληνας πάντοτε στην ιστορία του έδειξε τη μεγαλοσύνη της πίστης και την ευρύτητα της καρδιάς του. Σήμερα, σε μια εποχή που ο κόσμος ζει μία άνευ προηγούμενου προσφυγική κρίση, η Ευρώπη οφείλει ακόμη περισσότερο να αντιμετωπίσει συντονισμένα το προσφυγικό θέμα. Πρέπει να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν σε θηριωδίες και γράφηκαν με μελανά γράμματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μεμονωμένες πράξεις και μονομερείς αποφάσεις οδήγησαν πρόσωπα και λαούς σε αδιέξοδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Τονίζουμε εδώ την αξία και τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την ιερότητα που έχει κάθε άνθρωπος ως εικόνα του Θεού.



Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να μείνει μόνη της στην αντιμετώπιση αυτού του φλέγοντος ζητήματος. Δεν δημιούργησε η Ελλάδα το πρόβλημα. Είναι μία κατάσταση που προέκυψε από την απάνθρωπη και αντιχριστιανική στάση των λαών της Ευρώπης και κυρίως των ισχυροτέρων και γι' αυτό, όλοι μαζί θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση, να βρούμε την καλύτερη λύση, για την οποία θα πρέπει να είμαστε περήφανοι στο μέλλον και όχι κατησχυμένοι.

**[Συνεχίζεται]**

*Επιμέλεια Συνέντευξης: Ηρακλής Φίλιος*