

15 Μαρτίου 2016

## Κύριε των Δυνάμεων...

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



Η Μεγάλη Σαρακοστή που αρχίζει την Καθαρή

Δευτέρα και φθάνει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο είναι περίοδος πνευματικής προετοιμασίας για την πιο μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, για την Ανάσταση του Χριστού μας. Ο ιδιαίτερος λειτουργικός πλούτος αυτής της περιόδου δημιουργεί μέσα μας κλίμα κατάνυξης και μετάνοιας. Μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριό μας, τον αγαπημένο μας Χριστό.

Κάθε απόγευμα (εκτός Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής) ψάλλεται στους ορθόδοξους ναούς η πολύ όμορφη Ακολουθία του **Μεγάλου Αποδείπνου**. Περιέχει Ψαλμούς, ευχές-δεήσεις και πολύ κατανυκτικά σύντομα τροπάρια, όπως το πολύ γνωστό μας, «Κύριε τῶν Δυνάμεων...».



αρκετές φορές με την προσθήκη κάποιων  
υν τα λόγια του.

Απευθυνόμαστε στον Κύριο των Δυνάμεων.

**Δυνάμεις** είναι η ονομασία ενός από τα εννέα αγγελικά τάγματα. Ο άυλος κόσμος των αγγέλων, οι οποίοι ακατάπαυστα δοξολογούν τα μεγαλεία του Θεού, κατατάσσονται σε εννέα τάγματα: Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Αρχές, Εξουσίες, Δυνάμεις, Κυριότητες, Θρόνοι, Χερουβείμ, Σεραφείμ.

Παρακαλούμε λοιπόν **«Εσένα, τον Κύριο των Δυνάμεων, τον Κύριο των αγγέλων να είσαι μαζί μας, να είσαι κοντά μας. Γιατί εκτός από Εσένα δεν έχουμε άλλον βοηθό στις θλίψεις μας. Εσύ θα μας στηρίξεις, Εσύ θα μας παρηγορήσεις, Εσύ θα μας προστατέψεις, Εσύ θα μας δώσεις τη δύναμη και την υπομονή να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Εσύ, Κύριε των**

## **αγγελικών Δυνάμεων, ελέησέ μας».**

Μέσα στη λέξη «**ελέησον**» κρύβεται όλο το μεγαλείο του Θεού και η σχέση μας με Εκείνον. Ο Θεός, ο Κύριός μας, είναι ο Παντοδύναμος, ο Πανάγαθος, ο Πάνσοφος Δημιουργός μας. Μπορεί τα πάντα, μας αγαπάει άπειρα και αδιάκοπα κι έχει το πιο σοφό σχέδιο για τη σωτηρία μας. Εμείς είμαστε αδύναμοι, είμαστε γεμάτοι πάθη και κακίες κι έχουμε ελάχιστη γνώση λιγοστών πραγμάτων. Από τον Θεό εξαρτιόμαστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό της ζωής μας. Το έλεός Του, δηλαδή η απέραντη αγάπη και ευσπλαχνία Του μας κρατούν στη ζωή και μας χορηγούν όλα τα υλικά και πνευματικά αγαθά.

Γι' αυτό ζητούμε από τον Θεό να μας ελεήσει και με αυτό το πολύ σύντομο και κατανυκτικό τροπάριο, αλλά και με την καρδιακή προσευχή η οποία αναπέμπεται αδιάλειπτα από τους ορθόδοξους μοναχούς και λαϊκούς «*Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό*».

*Σταυρούλα Κουμενίδου*

*Ακούστε το τροπάριο αυτό από τους μαθητές της Στ΄ τάξης των Εκπαιδευτηρίων «Ο Απόστολος Παύλος».*

%Kyrie\_dynameon\_apPavlos%





Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

