

Εφτά παπούτσια για την κυρα-Σαρακοστή

/ [Πεμπτουσία](#)



Παράξενη γυναίκα που ήταν η

κυρα-Σαρακοστή!

Αυτό, δεν ήταν το όνομά της. Ήταν το παρανόμι της. Κι αν υπήρχε άνθρωπος στο χωριό να θυμάται το όνομά της, θα 'τανε δυο-τρεις γριούλες, που είχανε τα χρόνια της, κι ο παπάς, καθώς έλεγε την ώρα που την κοινωνούσε.

-Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Ευθαλία...

Ήταν άνθρωπος του Θεού η κυρα-Ευθαλία, κι επειδή κρατούσε όλες τις νηστείες που όριζε η εκκλησία, στο χωριό τη λέγανε κυρα-Σαρακοστή.

Μα εκείνη δεν έδινε σημασία.

Ζούσε μονάχη της σ' ένα μικρό σπιτάκι, που ήταν χτισμένο ξέμακρα από το άλλο χωριό, στην άκρη του γιαλού.

Με όλους τα είχε καλά, μα πολλές σχέσεις και συναναστροφές δεν είχε με κανέναν, κι αν καμιά φορά την καλούσαν για καφεδάκι, έβρισκε μύριες δυο προφάσεις για να μην πάει. Μονάχα σαν την καλούσε ο Χριστός, βάζοντας για τελάλη την καμπάνα της εκκλησιάς, δεν αρνιόταν ποτέ την πρόσκληση.



Πάντα είχανε την απορία τα παιδιά, αν η κυρα-Σαρακοστή έχει πράγματι επτά πόδια κάτω από το φουστάνι της. Όσοι μια μέρα ο Λάμπης αποφάσισε να εξερευνήσει το μυστήριο.

Ένα τρυφερό και χαριτωμένο διήγημα για τη Σαρακοστή και το Πάσχα, εμπνευσμένο από την παράδοση. Συνοδεύεται από δύο χειροτεχνίες (μπορείτε να δείτε σε μικρογραφία τη μία από αυτές), που θα ψυχαγωγήσουν μικρούς και μεγάλους από την περίοδο της Σαρακοστής ως την Ανάσταση.



Το παιδικό βιβλίο της Άννας Ιακώβου «Εφτά παπούτσια για την κυρά-Σαρακοστή» με εικόνες της Αγγελικής Δελεχά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθως».

Με την ευγενή άδεια



Άθως
ΠΑΙΔΙΚΑ