

Πνοή αγάπης (1)

/ Πεμπτουσία

image not found or type unknown



Στο Αργυρόκαστρο, μια παλιά ελληνική πόλη της

Βόρειας Ηπείρου, που σήμερα ανήκει στο κράτος της Αλβανίας, και απέχει περίπου 20 λεπτά από τα σύνορα, ο επισκέπτης βλέπει στην είσοδό της, δίπλα στον κεντρικό δρόμο μια καινούρια «μοντέρνα» εκκλησία, νεότερης αρχιτεκτονικής και πίσω απ' αυτήν ένα σχολικό συγκρότημα, με το οποίο μοιράζονται την ίδια αυλή. Είναι το εννιάχρονο ιδιωτικό σχολείο «**Πνοή αγάπης**», που ιδρύθηκε πριν λίγα χρόνια με τη βοήθεια της αρχιεπισκοπής Τιράνων και του αρχιεπισκόπου κ.Αναστασίου.



Φωτο: Αθανάσιος Τραυαίδης



Φωτο: Αθανάσιος Ταυρίδης





Στο σχολείο φοιτούν μαθητές από Α΄ Δημοτικού μέχρι Γ΄ Γυμνασίου (σύμφωνα με τη διαβάθμιση που έχουμε στην Ελλάδα). Οι μαθητές προέρχονται από το Αργυρόκαστρο και τα γύρω χωριά, από τα οποία μεταφέρονται με τα λεωφορεία της Μητρόπολης, της οποίας προΐσταται ο μητροπολίτης κ. Δημήτριος. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι των μαθητών είναι είτε ντόπιοι είτε προέρχονται με αποσπάσεις από την Ελλάδα. Οι περισσότεροι μαθητές είναι δίγλωσσοι, μιλώντας εξίσου καλά τα αλβανικά και τα ελληνικά, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από το τραγούδι που έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε παρακάτω.

Επειδή η ηχογράφιση είναι ζωντανή και ερασιτεχνική, μπορείτε να το ακούσετε, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τα λόγια. Τα αλβανικά εναλλάσσονται με τα ελληνικά.

Στην Παναγία μας

Φωτίζεις Συ και δυναμώνεις όσους κοντά σου ποθούν να ζουν,
τους αγκαλιάζεις, τους φροντίζεις μέσα στους κόλπους σου, να μη χαθούν

Ω Παναγιά, Εσύ Μητέρα, μες στο σκοτάδι μας άγιο φως,
είσαι η χαρά μας μα κι η ελπίδα και σ΄ όλους γίν΄ ο πόνος γλυκός
Κι όλος ο κόσμος, μικροί μεγάλοι ζητούν κοντά σου λίγη χαρά,
κι εσύ σαν μάνα τους αγκαλιάζεις και σ΄ όλους δίνεις παρηγοριά.

%ρνοιαγρπαι_sonα%



ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Χρονο

«ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» Για το σχολείο αυτό μπορείτε να μάθετε περισσότερα
κάνοντας κλικ στο διπλανό εικονίδιο.

**Σε επόμενο άρθρο θα ακούσετε άλλα δύο τραγούδια από τους μαθητές του
σχολείου αυτού.**