

26 Απριλίου 2016

π. Ιωνάς (Μούρτος), ο μοναδικός ορθόδοξος Ιεραπόστολος στην Ταϊβάν (Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

/ [Πεμπτούσια](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση:<http://bitly.com/1VM9AoK>]

Ανάμεσα στους Ορθοδόξους Ιεραποστόλους ανά την υφήλιο συγκαταλέγεται και ένας μοναχικός Αρχιμανδρίτης της Εκκλησίας μας, ο π. Ιωνάς Μούρτος, που επωμίσθηκε μία εργώδη προσπάθεια -κυριολεκτικά προκαλεί ίλιγγο- να μεταφέρει τον σπόρο του Ευαγγελίου του Χριστού στο απέραντο χωράφι της Άπω Ανατολής, στην πολυπληθή, αλλόγλωσση και αλλόθρησκη Τάι-Πέι της Ταϊβάν, όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι γνωστή ούτε καν ονομαστικά.



Η περίπτωση του είναι ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα, λόγω των παράξενων και πρωτοφανών για ιεραπόστολο εξωτερικών συνθηκών, όπως τις περιγράφει ο ίδιος. Ελπίζουμε να ζούμε την φάση της εμβρυακής ανάπτυξης μιας Εκκλησίας που ευχόμαστε να μεγαλώσει, ανδρωθεί και αποδώσει καρπούς πλούσιους, την σωτηριάν των αδελφών μας.

Με την ευκαιρία της ημέρας της Εξωτερικής Ιεραποστολής η Εφημερίδα μας, «Εκκλησιαστική Παρέμβαση», απευθύνθηκε στον π. Ιωνά, προκειμένου να μας παραχωρήσει μία συνέντευξη σχετικά με το έργο του εκεί. Πράγματι ο π. Ιωνάς ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, καταγράφοντας σε μαγνητική κασέτα τις απαντήσεις του, οι οποίες διατήρησαν την ζωντάνια της προφορικής έκφρασης. Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε σε τέσσερις συνέχειες (τεύχη 85-88) με τίτλο: «Μια φωνή από την Νινευή».

Στην συνέντευξη αυτή εκφράζεται η αγωνία του Ιεραποστόλου για το αβέβαιο μέλλον της νέας Εκκλησίας-Ενορίας, αλλά και η αγωνία του ορθοδόξου θεολόγου που επιζητεί σημεία επικοινωνίας με τον τόσο διαφορετικό από μας κινεζικό λαό, που δεν παύει όμως να είναι εικόνες του Χριστού και κλητοί προς θέωση.

Επειδή η συνέντευξη προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών μας και πολλοί από αυτούς θέλησαν να βοηθήσουν οικονομικά, θεωρήσαμε σκόπιμο να την τυπώσουμε (η ιδέα ήταν ενός αναγνώστη), μαζί με ένα κείμενο-έκφραση αγωνίας του π. Ιωνά που υπάρχει στην Ιστοσελίδα του, και να την μοιράσουμε δωρεάν, ώστε να συγκινηθούν περισσότεροι Χριστιανοί με την θεοφιλή αυτή προσπάθεια και να εντείνουν και τις προσευχές τους για τους Ιεραποστόλους, αλλά και να ενισχύσουν οικονομικά (πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τιμές ενοικίων κλπ. στην Ταϊβάν είναι πολλαπλάσια υψηλές σε σχέση με την Ελλάδα), και μάλιστα οι δυνάμενοι, ώστε να μη μαραθί λόγω εξωτερικών συνθηκών -όντως τραγικά αν συμβή- το φυτό μιας νέας Εκκλησίας.

Η έκδοση αυτή που αποσκοπεί στην βοήθεια της Ενορίας της Ταϊ-Πέι πραγματοποιείται ευλογία και αδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ. Ιεροθέου.

Εκ της διευθύνσεως

της Εκκλησιαστικής Παρεμβάσεως

Μια φωνή από την «Νινευή»

Καθώς πλησίαζε η ημέρα της Εξωτερικής Ιεραποστολής, θελήσαμε να

αφιερώνουμε λίγες γραμμές της Εφημερίδος μας στις ηρωικές, αν μη τι άλλο, μορφές που πασχίζουν για τον ευαγγελισμό των ξένων ή και παράξενων, για μας, λαών της υψηλίου.

Από τις προσπάθειές μας να έλθουμε σε επαφή με κάποιους Ιεραποστόλους, ευωδόθηκε αυτή με τον Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ιωνά Μούρτο, ο οποίος δραστηριοποιείται στην πολυπληθή Ταϊ- Πέι της Ταϊβάν.

Καταφέραμε να έχουμε μια συνέντευξη αποκαλυπτική και προκλητική για τα δεδομένα των γνώσεων μας για την εξωτερική Ιεραποστολή, από μία μοναχική ύπαρξη μέσα στο πέλαγος, με μόνη την βοήθεια της θείας Χάριτος διά των ευχών των πατέρων του. Θα την παρουσιάσουμε σε δύο συνέχειες, λόγω της έκτασής της. Η συνέντευξη αυτή μας προκαλεί να κάνουμε πολλούς σχολιασμούς, αλλά νομίζουμε πως θα χαλάσουμε την ατμόσφαιρά της, γι' αυτό και επιφυλασόμεθα για ένα επόμενο τεύχος. Όταν αποφασίσαμε να απασχολήσουμε τον π. Ιωνά, αισθανόμασταν λίγο άβολα διότι θα τον αποσπούσαμε από τις εργασίες του. Τώρα, όμως, λυπούμαστε, γιατί δεν του δώσαμε και άλλες ευκαιρίες να μας μιλήσει κι' άλλο για την ζωή του, την ζωή της Εκκλησίας της Ταϊβάν, με τις ανησυχίες αλλά και τις ελπίδες της.

Πρέπει να έχουμε πάντα υπ' όψη μας ότι ο μοναδικός ορθόδοξος Ιεραπόστολος στην Ταϊβάν αυτήν την στιγμή είναι τυπικά «παράνομος» και η παρουσία του εκεί κρίνεται κάθε ημέρα από μερικές λεπτομέρειες, πολλές φορές οικονομικές!

Ας ακούσουμε, λοιπόν, την φωνή του π. Ιωνά, μια φωνή όχι μέσα από την «κοιλία του κήτους» της ανυπακοής και της απόγνωσης, αλλά από μια σύγχρονη «Νινευή» όπου τον έστειλε η Χάρη του Θεού να κηρύξει μετάνοια.

[Συνεχίζεται]