

1 Μαΐου 2016

## **Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστη! Η μόνη αλήθεια επί της γης (Γέροντας Βαρθολομαίος, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου)**

/ [Πεμπτουσία](#)



Μέσα στην σιγή της νύχτας....

η απελπισία και η θλίψη στο αποκορύφωμα.....

οι μαθητές Του κρυμένοι από τον φόβο....

οι μυροφόρες θαρραλέες έτρεξαν στον Τάφο και τον αντίκρυσαν κενό!



Μπορεί να αντιληφθεί κανείς των ανθρώπων, την χαρά που γεύθηκαν όταν αντίκρυσαν την ίδια την Χαρά, τον Αναστημένο Χριστό;

Αυτή ήταν και η ανταμοιβή τους για το θάρρος που έδειξαν, να εισπράξουν πρώτες την Χαρά της Αναστάσεως!

Η φθαρτή φύση όλη ασφυκτιούσε γιατί δεν χωρούσε μέσα της τον Αρχηγό της Ζωής και περίμενε με αγωνία και αυτή το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως!

Διότι «ουκ ήν δυνατόν κρατείσθαι υπό της φθοράς τον αρχηγόν της ζωής».....

Το Φώς της Αναστάσεως έλαμψε στον κόσμο διαλύοντας το σκοτάδι της αμαρτίας που είχε κυριεύσει τον άνθρωπο!

Ανέστη Χριστός νικώντας τον θάνατο!

Ανέστη Χριστός μετατρέποντας τα πάντα:

Τον θάνατο σε ζωή!

Την λύπη σε χαρά!

Τον φόβο σε θάρρος!

Την απελπισία σε πίστη!

Το σκοτάδι σε φώς!

Όλα έχουν γεμίσει με Φώς, ο ουρανός και η Γη!

Τα πάντα χαίρονται γιατί έχουν πλημμυρίσει Χριστό!

Ας χαρούμε όλοι, λοιπόν, αδελφοί μου με την χαρά της Αναστάσεως γιατί Ανέστη ο Χριστός μας,

Αυτός που μας αποκάλεσε Φίλους Του!

Αυτός που έπαθε και σταυρώθηκε για τους Φίλους Του!

Αυτός που αγάπησε και αγαπά τους Φίλους Του!

Αυτή η Αγάπη ήρθε για να μείνει κοντά μας, για να αγαπήσουμε όπως μας αγάπησε, ζώντας ήδη τον παράδεισο! Γιαυτό πλημμύρισε τον κόσμο με το Φώς της Αναστάσεως Του, ώστε καμιά σκιά μην σταθεί εμπρός σ' αυτήν την Αγάπη!

**ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!**

**Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ!**