

4 Μαΐου 2016

Ιερομόναχος Γρηγόριος Αγιαννανίτης (1869- 4 Μαΐου 1932) (Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης)

[/ Πεμπτούσία](#)

Image not found or type unknown



Σταυροβουνιώτες πατέρες (1913), ο ιερομόναχος Γρηγόριος καθήμενος αριστερά του ηγουμένου

Γεννήθηκε στο Καϊμακλί Λευκωσίας Κύπρου το 1869. Το 1888 μετέβη στο Άγιον Όρος με τ' αδέρφια του μοναχούς Καλλίνικο († 1943) και Βαρνάβα († 1948). Μόνασε με τον αδελφό του Καλλίνικο στην Καλύβη του Αγίου Γεωργίου Καρτσωναίων της ιεράς σκήτης Αγίας Άννης. Υπήρξε βαθύς γνώστης της

εκκλησιαστικής μουσικής κι εξαιρετικά καλλίφωνος.

Το 1897 επέστρεψε με τ' αδέρφια του στη μονή Σταυροβουνίου, μετά από πρόσκληση του ηγουμένου Διονυσίου († 1902). Το 1898 χειροτονήθηκε ιερέυς και προχειρίσθηκε Πνευματικός από τον μητροπολίτη Κιτίου Κύριλλο. Η ζωή του ήταν μεταξύ ναού, κελλιού και αγρών. Ησυχολείτο με τη γεωργία. Φορούσε το πετραχήλι και τη διακονική ποδιά πάντοτε ταπεινά. Υπήρξε ελεήμων, φιλόανθρωπος, φίλεργος, φιλότιμος και φιλήσυχος. Η ζωή του εντυπώσιαζε όσους τον πλησίαζαν για την απλότητά του και την πολλή του ταπεινότητα.

Ανεπαύθη μακάρια, ησύχια και ειρηνικά σε ηλικία 63 ετών, κατόπιν ολιγοήμερης ασθένειας, στις 4.5.1932, στην ιερά μονή Σταυροβουνίου, για να συνεχίσει να ιερουργεί στο ουράνιο θυσιαστήριο και να ψάλλει μετά των προκατόχων του Αγιορειτών και Σταυροβουνιωτών πατέρων, οι οποίοι πάντοτε διακρίνονταν για την εργατικότητα, αυστηρότητα, παραδοσιακότητα και φιλοθεία τους.

Πηγές - βιβλιογραφία:

Κωστή Κοκκινόφτα, Ο Διονύσιος Χρηστίδης και η επανίδρυση της μονής Σταυροβουνίου το 1899, Λευκωσία Κόπρου 2008, σσ. 85-87.

Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, «Μέγα Γεροντικό ενάρετων αγιορειτών του εικοστού αιώνα, τόμος Α΄ 1901-1955, σελ. 251