

4 Μαΐου 2016

# Η Εύρεση της Παναγίας Πορταϊτίσσης στην Ι.Μ. Ιβήρων

[Γενικά](#) / [Άγιον Όρος](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)

Image not found or type unknown



Μέσα σε κλίμα Αναστάσιμης χαράς και συμφώνως προς την Αγιορείτικη παράδοση, εορτάσθη την Τρίτη ημέρα της Διακαινησίμου, η κατά θαυμαστόν τρόπον εύρεση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Πορταϊτίσσης στην Ιεράν Μονήν των Ιβήρων - Αγίου Όρους.

Πλήθος ευλαβών προσκυνητών από πολλά μέρη της υφηλίου, προσήλθαν και εφέτος με ευλάβεια πολλή για να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας της Πορταϊτίσσης, στο πρόσωπο της οποίας διαγράφεται μία πλούσια δέσμη ευγενών και δυνατών συναισθημάτων.

Την παραμονή της εορτής 02 Μαΐου 2016, ετελέσθη στο Καθολικό της Ιεράς

Μονής των Ιβήρων ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου.

Την κυριόνυμο ημέρα της εορτής, Τρίτη της Διακαινησίμου ημέρα της εβδομάδος, πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η Ακολουθία του Όρθρου και ο Αγιασμός στη Φιάλη της Μονής, και εν συνεχεία η περισπούδαστος Εικόνα, συνοδεία όλων των προσκυνητών, λιτανεύτηκε στα κτήματα και στα παρεκκλήσια πέριξ του Μοναστηριού.

Η ιερέα λιτάνευσης κατέληξε στο Κάθισμα της Μονής όπου ετελέσθη η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου, και με τη συμμετοχή των Καθηγουμένων των Ιερών Μονών Ιβήρων Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Ναθαναήλ, και Εσφιγμένου π. Βαρθολομαίου, του προηγούμενου της Ι.Μ. Ιβήρων π. Βασιλείου, καθώς και άλλων ιερομονάχων και διακόνων από πολλές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας.

Εν συνεχεία η Εικόνα μεταφέρθηκε στο Αγίασμα και τοποθετήθηκε στο σημείο όπου σύμφωνα με την παράδοση την ακούμπησε ο όσιος Γαβριήλ το 1004, όταν την πήρε από τη θάλασσα.

Εκεί έγινε και η διανομή του Αντιδώρου και κατόπιν και πάλι λιτανευτικώς επέστρεψε στην Ιερά Μονή όπου και τοποθετήθηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής των Ιβήρων, προτού επιστρέψει μετά από λίγες ημέρες στο Ιερό Παρεκκλήσιό Της, από όπου και φυλάττει συνεχώς τους μοναχούς αλλά και όλους τους ευλαβείς Χριστιανούς μεσιτεύοντας αδιαλείπτως προς τον Υιόν και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.

Ακολούθησε εόρτια Αγιορείτικη πανηγυρική τράπεζα, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν επίκαιροι αναστάσιμοι λόγοι και εόρτιες ευχές.













ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ROMFEA.GR



ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ROMFEA.GR











ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ROMFEA.GR





ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ROMFEA.GR



ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ROMFEA.GR











ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΡΟΜΦΕΑ.GR













Πηγή: [romfea.gr](http://romfea.gr)