

## «Σαμοθράκης βήμα» (Κατερίνα Χουζούρη)

/ Πεμπτουσία

Image not found or type unknown



Η Σαμοθράκη πανηγυρίζει την Κυριακή 8 Μαΐου, τη μνήμη των Αγίων Πέντε Νεομαρτύρων της. Σε ό,τι αφορά στις λατρευτικές εκδηλώσεις το Σάββατο 7 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθιμος θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό, ενώ την Κυριακή 8 Μαΐου θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χώρας. Στη συνέχεια θα γίνει Λιτανεία της Εικόνας των Αγίων.

Οτι αγιάζει αυτή τη γη ριζώνει και ενώνει ιστορίες αιώνων. Στις ρίζες της Σαμοθράκης βρίσκονται τα λόγια, οι γέφυρες, οι μελωδίες, τα γέλια, τα δάκρυα, το αποτόπωμα κάθε ψυχής που σημάδεψε και σημάδευτηκε από τον τόπο αυτόν. Νότες από το αίμα του νησιού και στίχοι από μία ψυχή του, παντρεύτηκαν σε «Σαμοθράκης βήμα» που μας σκάνει σε έναν κύκλο χορού 4000 χρόνων. Η Ζωή Τηγανούρια συνθέτει μέσα από την καρδιά της για το νησί της Σαμοθράκης με στίχους του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμου.

«Έγραφα τους στίχους από αγάπη, σαν συμπύλημα της διαχρονικής ιστορίας και της πνευματικότητας του Νησιού μας, καθώς και της πολυποικιλής ομορφιάς του. Τους εμπιστεύθηκα στη Ζωή Τηγανούρια επειδή τα παραπάνω κυκλοφορούν στο αίμα της σαν γονίδια καταγωγής. Και για ένα ακόμη λόγο: εξαιτίας της μέχρι τώρα καταξιωμένης και πρωτότυπης πορείας της. Οι στίχοι μου είναι ύμνος, τραγούδι, χορός, δηλαδή είναι ο λαός μας που έρχεται από παλιά και είναι ταγμένος να διαπεράσει το φράγμα της ιστορίας.»

† Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

«Επιστρέφω στο νησί μου με κάθε ευκαιρία και αισθάνομαι ότι δεν έφυγα ποτέ. Ο Μητροπολίτης Ανθιμος μου εμπιστεύτηκε τα λόγια του και με τιμεί αυτό. Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Εγώ του εμπιστεύομαι τη μελωδία μου. Κάνουμε μαζί ένα «Σαμοθράκης βήμα», μικρό βήμα σε ένα μεγάλο νησί - μεγάλο σε μεγαλείο. Ευχαριστώ όλη την ομάδα μουσικών και ερμηνευτών που αφιερώθηκαν στο τραγούδι μας και το έκαναν δικό τους.»

ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ

Από τη Συναυλία "Αρώματα του Κόσμου & Βυζαντινά Μύρα" στο Νομαρχείο της Αλεξανδρουπόλεως στις 6/9/2015

Δημήτρης Πετρόφιτος, Ζωή Τηγανούρια, Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμος, Θανάσης Βίτσας, Τάσος Δημοσχάκης (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ)

Ζωή Τηγανούρια  
"Σαμοθράκης βήμα"

ΣΕ ΣΤΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΓΑΝΗΣ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΥΛΩΝΑ

Θα ακολουθήσουν στην πλατεία Ρηγοπούλου της Χώρας, πολιτιστικές εκδηλώσεις:

Η Ζωή Τηγανούρια θα παρουσιάσει σε πρώτη δημόσια εκτέλεση το «Σαμοθράκης βήμα» που συνέθεσε, σε στίχους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κ.κ. Ανθιμου. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια απ' όλη την Ελλάδα. Στη συναυλία ερμηνεύουν οι: Κωνσταντίνος Τηγάνης, Πελαγία Μυλωνά, Ιάσοντας Κτενάς, Γιάννης Σεβαστόπουλος, Στέλιος Γενεράλης και φυσικά η Ζωή Τηγανούρια. Συμμετέχει επίσης η Χορευτική Ομάδα Λακκώματος Σαμοθράκης.

Θα δοθεί Βραβείο στη μνήμη Μιχαήλ Γ. Χανού, από τον Δήμο Σαμοθράκης στους εισαχθέντες φοιτητές στα ΑΕΙ και θα γίνει Βράβευση μαθητών σχολείων

Σαμοθράκης που αρίστευσαν κατά το έτος 2015, από την Πανσαμοθρακική Εστία Αθηνών.

Με αγάπη για το νησί της Επισκοπής του, ο Σεβασμιώτατος κ. Άνθιμος, περιγράφει στο «Σαμοθράκης βήμα», κάθε γωνία του νησιού, συμπυκνώνοντας στους παρακάτω στίχους την ιστορία του από την Αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. «Οι στίχοι μου είναι ύμνος, τραγούδι, χορός, δηλαδή είναι ο λαός μας που έρχεται από παλιά, κι είναι ταγμένος να διαπεράσει το φράγμα της ιστορίας».

«Σαμοθράκης βήμα»

«Πες μας, κοπέλα μου για το βουνό

Που βγαίνει από το κύμα,

Γύρω απ' τη Χώρα δροσερό,

Παραδεισένιο κτήμα.

Πες μας, κοπέλα μου, ποια είσαι 'συ

Στο μάρμαρο κλεισμένη;

Με τα φτερά σαν αστραπή

Και τη ματιά χαμένη.

Πες μας, κοπέλα μου, τον κόσμο σου

Που έζησες στη δόξα,

Στης ξενιτιάς το δρόμο σου

Τον λαχταράς σαν πρώτα;

Αχ! Εγώ είμαι η Νίκη που ρωτάς

Και είμαι εδώ να ξέρεις,

Μες την ψυχή σου αν με κρατάς

Όλο θα μ' ανασταίνεις!

Πες μας, Κυρία μας Κρημνιώτισσα

Δεληγιαννούδα, Ανέμη,  
Στο πέλαο Καμαριώτισσα,  
Στη Μάνταλ' ριζωμένη.  
Πες μας, πως ήρθε ο Απόστολος  
Κι εστάθη στο Στασίδι;  
Στο ΄Φκα πως πνίγηκε ο καημός;  
Οι Πέντε στο λεπίδι;  
Πες μας, Παρθένα Παναγία μας,  
Αρχόντισσα της γης μας,  
Τον πόνο, την ελπίδα μας  
Πως κράτησες μαζί μας;  
Αχ! εγώ είμαι η Αγιά - Αμπατή,  
Σας έχω για παιδιά μου,  
Το αίμα σας χρυσό δαφνί  
Κρατώ στο φόρεμά μου!  
Πες μας, αν είδες στάχυ πιο μεστό,  
Πραούστι πιο γεμάτο,  
Ελιές και λάδι σαν χρυσό  
Και χασλαμά αφράτο.  
Πες μας, για αίγες στα ψηλά βουνά,  
Για μέλι στη Λαγκάδα,  
Ρίγανι, κέδρο και Βρυσιά,  
Φλασκούνι στην Κοιτάδα.

Πες μας, για φτέρη στην Άνω Μεριά,

Στις Μακρυλιές θυμάρι,

Στο Λάκκωμα και στην Πουρνιά

Μοσχοβολιά στο Γιάλι.

Αχ! πολύχρωμο, ανθοστόλιστο

Νησί της Σαμοθράκης,

Με τις ορτάντζες πλουμιστό

Ροδόσταμο της Θράκης!»

Χορηγός της εκδήλωσης είναι η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης.

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει σε CD single με bonus track ορχηστρική εκτέλεση, παραγωγής Zoe Music Ltd, από την FM Records.

Στην ηχογράφιση ερμηνεύουν ο Κωνσταντίνος Τηγάνης και η Πελαγία Μυλωνά και συμπράττουν οι μουσικοί:

Ζωή Τηγανούρια - Ακορντεόν

Ιάσωνας Κτενάς - Βιολί

Γιώργος Παππάς - Ούτι, πολίτικο λαούτο και σάζι

Γιάννης Σεβαστόπουλος - Λαούτο

Γιώργος Γκαραβούνης - Νταούλι, darbuca, frame drum

Στέλιος Γενεράλης - Νταούλι, Rain stick

Κατερίνα Χουζούρη