

8 Μαΐου 2016

Ο Αργολίδος Ιάκωβος († 26 Μαρτίου 2013) και το ιεραποστολικό του έργο στην Αφρική (Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

/ [Πεμπτούσία](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/1pCVnwj>]



Ο μακαριστός Ιεράρχης, όπως φάνηκε στα όσα έγραψα προηγουμένως, είχε πολλά χαρίσματα, τα οποία βέβαια γνωρίζουν τόσο ο νύν Μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτιος, που ήταν το καλύτερο πνευματικό του παιδί, όσο και οι συνετοί συνεργάτες του στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος και ασφαλώς θα γράψουν για το πρόσωπό του και το έργο του, ως Ιεροκήρυκος, Πνευματικού και Επισκόπου. Τέτοιοι Ιεράρχες πρέπει να αναδεικνύονται για την χαρά όλων μας. Εγώ διέκρινα την σοβαρότητα και την αρχοντιά του, την ευγένεια και την καλωσύνη του, την αγάπη του στην Εκκλησία, την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλειά του, την απλότητα και την ταπείνωσή του κ.π.ά.

Στην εξόδιο ακολουθία του διεπίστωσα την αγάπη και τον σεβασμό του ποιμνίου του προς το πρόσωπό του και την στενή σχέση που είχε αναπτύξει μαζί του. Όλοι τον ανεγνώριζαν ως άγιο. Καθ' όλη την διάρκεια της εξοδίου Ακολουθίας σκεπτόμουν ότι συναντάται με τον Επίσκοπό του, τον Άρτης Ιγνάτιο, με τους αγαπητούς φίλους συνεπισκόπους του, Σεβαστιανό, Καλλίνικο, με τον π. Σπυρίδωνα Νεοσκητιώτη και θα υμνούν τον Θεό στην ουράνια θεία Λειτουργία. Στην Εκκλησία

μας δεν υπάρχουν μόνον άγιοι Μοναχοί, άλλα και άγιοι Επίσκοποι, με ασκητική διάθεση και με ανεπτυγμένο εκκλησιαστικό φρόνημα.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Αργολίδος Ιάκωβος και το ιεραποστολικό του έργο στην Αφρική

Η Αφρική στο πρόσωπο του μακαριστού Μητροπολίτου Αργολίδος Ιακώβου γνώρισε έναν πραγματικό πατέρα και αρχιερέα της Εκκλησίας του Χριστού. Με πολλή αγάπη και ζήλο φρόντισε και ενίσχυσε την ιεραποστολική προσπάθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αφρικανική ήπειρο. Ενδιαφερόταν έντονα για τη διάδοση και την ανάπτυξη της Ορθοδοξίας στον ιεραποστολικό αγρό, ιδιαίτερα της Ανατολικής Αφρικής, και ενεργούσε ποικιλοτρόπως για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες, πνευματικές και υλικές, για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η προσφορά του υπήρξε δυναμική και πολυσχιδής. Τον ενδιέφερε ιδιαιτέρως η στελέχωση των τοπικών ιεραποστολικών Εκκλησιών με ικανά και καταρτισμένα πρόσωπα. Γι' αυτόν τον λόγο ανέλαβε προσωπικά τις ανώτερες σπουδές τριών Αφρικανών νέων, από την εποχή που ήταν Αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας στην Ι. Μ. Άρτης. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τώρα επιστήμονες και επαγγελματίες – μαθηματικός, οικονομολόγος, ιατρός. Επίσης, από την εποχή της θητείας του στην Ι. Μ. Άρτης, ανέλαβε και άνδρωσε πνευματικά τον νύν Μητροπολίτη της ιεραποστολικής Εκκλησίας στην Μουάνζα της Τανζανίας.



Πολλοί μόνο ακούν ή διαβάζουν για τη ζωή στον χώρο της ιεραποστολής. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιάκωβος αξιώθηκε να επισκεφθεί προσωπικά και να διακονήσει στον ιεραποστολικό αγρό. Μπορούμε να πούμε ότι έζησε τον παλμό της ιεραποστολής. Η πρώτη του επίσκεψη, στην Αφρική έγινε μετά από πρόσκληση του τότε τοποτηρητή της Ι. Μ. Ειρηνοπόλεως, και νύν Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου, στην Κένυα. Εκεί τέλεσε βαπτίσεις, δίδαξε, λειτούργησε σε καλύβες και έζησε από κοντά την αναζήτηση των Αφρικανών για την Αλήθεια. Η δεύτερη επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του πνευματικού του υιού, τότε Επισκόπου Μπουκόμπας και νύν Μητροπολίτου Μουάνζας κ. Ιερωνύμου. Κοντά στον Μητροπολίτη Ιερώνυμο τέλεσε εγκαινία ναών, βαπτίσεις, γάμους. Περιόδευσε και κήρυξε στη βορειοδυτική αυτή άκρη της Τανζανίας.

Επειδή γνώριζε πολύ καλά τα προβλήματα και τις ανάγκες του Ιεραποστολικού έργου, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για την επίλυσή τους. Τον θεωρούμε μεγάλο ευεργέτη της Ι. Μ. Μουάνζας, γιατί στάθηκε πάντα δίπλα μας σε ζητήματα οικονομικής φύσεως και όχι μόνο. Με δική του προσφορά και μεσολάβησή, κτίσθηκαν συνολικά 18 ναοί στην επικράτεια της Ι. Μητροπόλεως. Πολλές φορές παραλάβαμε τα δώρα της αγάπης του με κοντέινερ. Φρόντισε η Ιερατική σχολή της Μητροπόλεως να έχει γεννήτρια για παραγωγή, και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης αφιέρωσε το ημερολόγιο του 2003, της Ι.Μ. Αργολίδος, στην

Ιεραποστολή.

Σ' αυτό το σύντομο αφιέρωμα στην προσωπικότητα του μακαριστού κυρού Ιακώβου, θα θέλαμε ιδιαίτερα να υπογραμμίσουμε την ακτινοβολία της αγίας του βιωτής. Διακρινόταν για την έντονη πνευματική και λειτουργική ζωή του και για την ποιμαντική και κηρυκτική του δράση. Πολλοί διψασμένοι πνευματικά έτρεχαν κοντά του για καθοδήγηση. Η αγάπη του για τον Χριστό και για τον συνάνθρωπο δημιουργούσαν κατάλληλο κλίμα για πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη. Οι νέοι που μεγάλωσαν κοντά του ωφελήθηκαν πολύ από την αγία ζωή του. Έτοιμος να συγχωρεί. Πρόθυμος να βοηθεί. Γεμάτος πάντα από την ποιότητα της αγάπης του Χριστού. Αυτήν σκόρπισε όπου βρέθηκε και αυτής της αγάπης την σφραγίδα άφησε ανεξίτηλη στις καρδιές των Αφρικανών Ορθοδόξων.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

[Συνεχίζεται]

Πηγή: Ημερολόγιον 2014, Αφιερωμένο στον Μακαριστό Μητροπολίτη μας κυρό Ιάκωβο Β' (1932-2013), έκδοση, Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος.