

9 Μαΐου 2016

Πνοή αγάπης (2)

/ Πεμπτουσία

image not found or type unknown



Σε προηγούμενο άρθρο γνωρίσαμε το εννιάχρονο ιδιωτικό Σχολείο «[Πνοή Αγάπης](#)», που λειτουργεί στο Αργυρόκαστρο, που σήμερα ανήκει στο κράτος της Αλβανίας. Ιδρύθηκε πριν λίγα χρόνια με τη βοήθεια της αρχιεπισκοπής Τιράνων και του αρχιεπισκόπου κ.Αναστασίου.



ΞΕΩΝ ΤΟΥ



Επειδή η ηχογράφηση είναι ζωντανή και ερασιτεχνική, μπορείτε να το ακούσετε, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τα λόγια. Στο πρώτο τραγούδι τα αλβανικά εναλλάσσονται με τα ελληνικά.

**Ένα παιδί χαμογελά, χαμογελά και ομορφαίνει όλη τη γη
έχει μια καρδιά που αγαπάει, που αγαπά και η ψυχή του είναι τόσο απλή
όπου κι αν πάω, ό,τι κι αν κάνω, θέλω να είναι η ψυχή μου παιδική
Πατέρα μου, ζητάω να σε κρατάω, το χέρι σου να μ' οδηγεί
Ένα παιδί τραγουδάει, τραγουδά και η μελωδία του είναι αγγελική**

Ευχαριστώ σε Σένα ψάλλει και Σου ζητά του Παραδείσου το κλειδί.

%rnoi_agapis_xorodia1%

**Διάλεξα τον δρόμο των αγίων να διαβώ
είναι δύσκολος με εμπόδια μα οδηγεί στο φως
Πώς μπορώ να προχωρήσω κι από πού να στηριχτώ
πρέπει ασάλευτο θεμέλιο να βρω
Δώσε μου τη δύναμη τον δρόμο να διαβώ
μ' όπλο εγώ την προσευχή, πιστά να περπατώ
και στο τέρμα όταν φτάσω με τα μάτια μου να δω
πως μαζί με τους αγίους τώρα ζω.
Ψάχνω των μαρτύρων να το βρω το μυστικό
πώς αντέξανε, νικήσαν, κέρδισαν τον ουρανό
και επάνω στον Σταυρό βλέπω Εκείνον που ζητώ
παίρνω θάρρος και γενναία προχωρώ.**

%xorodia2_song%



Για το σχολείο αυτό μπορείτε να μάθετε περισσότερα κάνοντας κλικ στο διπλανό εικονίδιο.

