

20 Μαΐου 2016

Το φοβισμένο τριανταφυλλάκι

/ [Πεμπτουσία](#)

image not found or type unknown



- Ξύπνα επιτέλους μπουμπούκο, μας βλέπει ο ήλιος κατάματα!

Το μικρούλι κόκκινο τριανταφυλλάκι, η Μπουμπουκίτσα, τέντωσε τα αγκαθάκια της και τίναξε προσεκτικά την πράσινη φυλλοκουβερτούλα της, ενώ ένα αγκαθάκι της προσπαθούσε να ξυπνήσει τον αδερφούλη της. Ο Μπουμπούκος όμως, ο αδερφούλης της, είχε κρύψει το κόκκινο κεφαλάκι του μέσα στα τρυφερά πράσινα μαξιλάρια της ανθοδόχης που τον συγκρατούσε και μουρμούρισε παραπονιάρικα...

- Τ' αγκάθια μου είναι πιο μεγάλα από τα δικά σου... Δε θέλω να τα βλέπω... Άσε που ο Κωστάκης, αλλά και τα άλλα παιδάκια που θα έρθουν στη γιορτή του, ούτε που θα με πλησιάσουν...

Ο ήλιος χαμογελούσε πια ελεύθερα στην άπλα τ' ουρανού κι έστελνε τις ζεστές του αχτιδοκόρες να χαϊδέψουν όλα τα λουλούδια, τις πρασινάδες και τα δέντρα... Κι εκείνα παίρναν το χαμόγελό του και σκορπούσαν τις ευωδιές και τη δροσιά τους.



- Μπουμπούκο μου, είπε η μαμά

τριανταφυλλιά με το κατακόκκινο διάπλατο χαμόγελό της, τ' αγκαθάρκια σου είναι κι αυτά δικά σου... Όμως είναι και η δροσιά σου, το άρωμά σου, τα βελουδένια σου πέταλα, η ρόδινη κορμοστασιά σου... Τόσες χάρες σου χαρίζουν οι αχτίδες του ήλιου και συ τις κρύβεις... Κι ο Κωστάκης θα λυπηθεί που δεν του χαρίζεις το πιο κόκκινο χαμόγελό σου στη γιορτή του...

- Μα τ' αγκαθάρκια μου θα τον τσιμπήσουν και θα πάρει τους φίλους του μακριά μου, αναστέναξε ο Μπουμπούκος και ξεμύτισε την κόκκινη μυτούλα του μέσα από το πράσινο λαιμουδάκι του.

- Οι φίλοι μας μας αγαπούν για τα χαρίσματά μας κι εμείς τους τα προσφέρουμε δίχως τσιγκουνιές γιατί τους αγαπάμε... Όλοι έχουμε τα αγκαθάρκια μας, για να είμαστε ταπεινοί... Κι ανοίγουμε πολύ-πολύ τα πέταλα και τη δροσιά μας στους φίλους μας, μη τους πονέσουμε με τ' αγκαθάρκια μας...

Οι αχτίδες ζέσταναν τώρα πιο πολύ το ροδαλό μπουμπουκάκι κι εκείνο φούντωσε από χαρά και περηφάνια για τη βελούδινη αρχοντιά του κι άνοιγε ένα-ένα τα φύλλα της καρδιάς του... Αύριο θα χάριζε τη μοσχοβολιά του στον Κωστάκη και τους φίλους του!

Απόδοση: Δ.Σ.

Αφήγηση: Μαρία Σαββοπούλου

Άκουσε το παραμύθι

%_afraid_rose%



Παίξε με το τριαντάφυλλο. Φτιάξε σε παζλ τη διπλανή εικόνα. Είναι ένα παζλ με 12 κομμάτια.