

Απίστευτος προφητικός λόγος μουσουλμάνου διδασκάλου: «οι Τούρκοι πλάστηκαν για να γκρεμίζουν, οι Έλληνες για να οικοδομούν»

/ [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)

Image not found or type unknown



Με αφορμή τις τουρκικές φιέστες για την άλωση της Πόλης

Ενώ ακόμη δεν έχει καταλαγιάσει στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ο θόρυβος από τις πομπώδεις φιέστες Ερντογάν για την άλωση της Πόλης, με αφορμή την 29η Μαΐου, το Βήμα της Ορθοδοξίας φέρνει στην δημοσιότητα τους προφητικούς λόγους, με τους οποίους ο περίφημος Τζελαλεντίν Ρουμί (1207-1273), ο Πέρσης ιδρυτής του τάγματος των Μεβλεβήδων, των στροβιλιζόμενων δερβίσηδων, περιγράφει τον ιστορικό ρόλο των Τούρκων και θέτει στην πραγματική ιστορική βάση και το μετέπειτα γεγονός της άλωσης.

Τα λόγια αυτά λέχθηκαν πριν το 1273 μ.Χ., έτος θανάτου του Ρουμί, ο τάφος του οποίου βρίσκεται μέχρι σήμερα στο Ικόνιο, αλλά έχουν επαληθευτεί αμέτρητες φορές, από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την εισβολή στην Κύπρο και τους σημερινούς βομβαρδισμούς των κουρδικών πόλεων και χωριών από τον τουρκικό στρατό.

Η ιστορία λοιπόν και οι λόγοι του Τζελαλεντίν Ρουμί είναι οι εξής:

«Είναι πασίγνωστη η ιστορία κατά την οποία μια μέρα ο σείχης Σαλαντίν είχε καλέσει Τούρκους τεχνίτες για να κτίσουν γύρω από τον κήπο του τείχη:

-Σαλαντίν εφέντη, είπε ο Διδάσκαλος (Τζελαλεντίν Ρουμί), γι' αυτό το έργο πρέπει να καλέσεις Έλληνες τεχνίτες. Αντίθετα για το γκρέμισμά του χρειάζονται Τούρκοι εργάτες. Γιατί για την οικοδόμηση του κόσμου ειδικοί είναι οι Έλληνες και για το γκρέμισμά του οι Τούρκοι.

Όταν ο Θεός δημιούργησε την πλάση, έπλασε από την αρχή τους ανέμελους απίστους. Έδωσε σ' αυτούς μακροζωία και τεράστια δύναμη, με την οποία όμως αυτοί, όπως και οι τεχνίτες που είχε καλέσει ο σείχης Σαλαντίν, προσπάθησαν να μην κατόρθωσαν να οικοδομήσουν τον επίγειο κόσμο. Ίδρυσαν πολυάριθμες πόλεις, φρούρια στις βουνοκορφές και άλλα, έτσι ώστε μετά την πάροδο των αιώνων αυτές οι οικοδομήσεις χρησίμευαν ως πρότυπα για τους μεταγενεστέρους.

Τώρα η θεία Πρόνοια έχει φέρει τα πράγματα έτσι ώστε με τον καιρό αυτές οι οικοδομήσεις να μεταβληθούν σε ερείπια. Δημιούργησε τους Τούρκους για να γκρεμίζουν χωρίς σεβασμό και έλεος ό,τι βλέπουν οικοδομημένο. Αυτό έκαναν στο παρελθόν και αυτό κάνουν μέχρι σήμερα. Το ίδιο θα κάνουν και στο μέλλον καθημερινά ως την ημέρα της Αναστάσεως. Τελικά η καταστροφή της πόλεως του Ικονίου συντελέστηκε από τα χέρια των άδικων και ανελέητων Τούρκων» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. Θ', σελ. 325).

Στην φωτογραφία η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης σε γαλλικό χειρόγραφο του 15ου αιώνα (Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη).

Πηγή: vimaorthodoxias.gr