

Ο Καλλίστρατος και ο κρυμμένος θησαυρός

/ Πεμπτουσία



Πολλές οι ομορφιές του κόσμου και ο Καλλίστρατος όλες τις χαιρόταν. Πολλοί και οι άνθρωποι. Τους αγαπούσε όλους σαν παιδιά του. Κάποτε βρέθηκε μπροστά στην απέραντη γαλάζια θάλασσα. Ένα μικρό νησί σαν αστραφτερό μαργαριτάρι ξεχώριζε στο βάθος του ορίζοντα. Απέμεινε να το κοιτάζει μαγεμένος.

- Θέλεις να πας στο νησί του θησαυρού; Άκουσε να τον ρωτά κάποιος πίσω του.
- Από μικρός το ονειρευόμουν! Και βέβαια θέλω!
- Τότε μπες στη βάρκα μου και μέχρι να φτάσουμε θα σου πω και την παράξενη ιστορία του, είπε ο βαρκάρης.

kallistratos_mesa

Κι ήταν πράγματι παράξενη η ιστορία του νησιού. Πριν από πολλά χρόνια το κατοικούσαν τρανοί καραβούρηδες, που γύριζαν τις θάλασσες μεταφέροντας εμπορεύματα. Κάθε φορά που επέστρεφαν στο νησί τους, ξεφόρτωναν στο λιμάνι τις κασέλες με τα δώρα που έφερναν στις γυναίκες τους κι εκείνες έτρεχαν να τις ανοίξουν. Αφού στολίζονταν τα βραχιόλια, τα περιδέραια και τα μεταξωτά, έστηναν χορό.

Τα ψάρια ανέβαιναν στον αφρό της θάλασσας για να τις δουν και τ' άστρα χαμήλωναν για να τις καμαρώσουν! Μα οι πειρατές, που εκείνον τον καιρό όργωναν τις θάλασσες, μόλις άκουγαν για θησαυρούς, έτρεχαν να τους αρπάξουν. Ήτσι μια μέρα επιτέθηκαν και στο νησί των τρανών καραβούρηδων. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Τόσο κακό έκαναν, που θύμωσε μαζί τους ο ουρανός, θύμωσε η γη, θύμωσε και η θάλασσα!

Προτού καλά καλά η γαλέρα τους απομακρυνθεί απ' το νησί, πυκνά μαύρα σύννεφα έκαναν τη μέρα νύχτα. Δυνατές βροντές χάλασαν τον κόσμο και άνεμοι τρομεροί σήκωσαν θεόρατα κύματα. Ήτσι χάθηκαν οι πειρατές, χάθηκε και το καράβι τους μ' όλους μαζί τους θησαυρούς.

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Η παλιά δόξα του νησιού μπορεί να ξεχάστηκε,

kallistratos_border

μα τον χαμένο θησαυρό ποτέ δεν έπαψαν να τον γυρεύουν.

Image not found or type unknown

Η κ. Βασιλική Νευροκοπλή παρουσιάζει το

τέταρτο βιβλίο του Καλλίστρατου με εικονογράφηση της Αθηνάς Ρομπιέ, από τις εκδόσεις της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας.

Πειρατές, ερημίτες, βασιλιάδες, λιοντάρια και δυο αδέρφια που αγαπιούνται όσο η Πούλια με τον Αυγερινό. Το ένα όμως θα αρρωστήσει και το άλλο θα το φυλακίσουν. Μόνο ένα θαύμα μπορεί να τα σώσει. Ένα θαύμα απ' αυτά που μόνο η αγάπη μπορεί να κάνει.

Ένα παραμύθι για τους θησαυρούς εκείνους που κανένας «πειρατής» δεν μπορεί ποτέ να κλέψει.

Το βιβλίο «Ο Καλλίστρατος και ο κρυμμένος θησαυρός» παρουσιάστηκε με χαρακτηριστικό θεατρικό δρώμενο από τους μαθητές της Β' τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «Ο Απόστολος Παύλος» στην 13η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να δείτε παρακάτω αποσπάσματα από την παρουσίαση.

[youtube <https://www.youtube.com/watch?v=jQ26bCvRjnA&rel=0>]