

**Προσφωνήσις του Σεβ. Μητροπολίτου Νικαίας κ.
Κωνσταντίνου κατά την εορτή του Οικουμενικού
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου (Σεβ.
Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος)**

[/ Πεμπτούσια](#)



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου

προς την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα

τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον

επί τοις ονομαστηρίοις Αυτού

(11 Ιουνίου 2016)

Παναγιώτατε Δέσποτα!

Η σημερινή Γιορτή Σας είναι πολύ διαφορετική απ' αυτές που ζήσαμε μέχρι σήμερα. Είναι διαφορετική σαν νόημα, σαν συμβολισμός αλλά και σαν βαθύτερο αίσθημα.

Όταν λέμε γιορτάζει και πάλι ο Πατριάρχης μας η γιορτή αυτή η σημερινή προετοιμάζει τον εορτασμό μιας ολόκληρης εικοσιπενταετούς Πατριαρχίας στον Πανίερο Οικουμενικό Θρόνο της Ορθοδοξίας. Τα πεπραγμένα και τα επιτεύγματα αυτής της μεγάλης και πολυετούς θητείας σε όλες τις εκφάνσεις της δεν είναι εύκολο να καταμετρηθούν, να στοιχειοθετηθούν και να γίνουν η έκφρασις μιας εποχής, η οποία είχε πολύ καιρό να βιωθεί όχι μονάχα στο συγκεκριμένο τούτο χώρο αλλά και επέκεινα τόπου και χρόνου, σε παγκόσμια διάσταση.



Θα επιμείνω μόνο σε ολίγα σημεία εν σχέσει με τα γεγονότα και τα επιτεύγματα.

Η σύσφιγξις των σχέσεων μεταξύ των Αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών με συγκεκριμένοαποτέλεσμα την στενότερη επαφή μεταξύ των προκαθημένων αυτών και κατ' επέκτασιν μεταξύ του ποιμνίου των συντελούσα εις την από κοινού θεώρησιν και αντιμετώπισιν των συγχρόνων συνθηκών και περιστάσεων με σκοπόν την τοποθέτησιν της φιλτάτης ημών Ορθοδοξίας εις το κέντρον και ουδέποτε εις το περιθώριον της Οικουμένης.

Η βελτίωσις κατά τρόπον εντυπωσιακόν των επαφών και των σχέσεων μετά των διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών και των προσωπικών επισκέψεων των εγγύς και των μακράν μεαποτέλεσμα την στενοτέραν συνάντησιν μετά πολιτικών και θρησκευτικών προσωπικοτήτων, λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπ' όψιν της επανειλημμένης συναντήσεως μετά του Επισκόπου της Πρεσβυτέρας Ρώμης.

Η αντιμετώπισις των προβλημάτων και των υποχρεώσεων της ενταύθα ομογενείας, η οποία συρρικνουμένη διαδοχικώς έχει αποδυθή σε ένα τιτάνιο αγώνα υπάρξεως και διαβιώσεως, οοποίος ευρίσκεται υπό έλεγχον χάρις εις την άγρυπνον παρακολούθησιν και πηδαλιουχίαν του Σεπτού Προκαθημένου.

Η ενίσχυσις και ο συντονισμός ενός Διαλόγου μετά της πολιτικής ηγεσίας της χώρας ταύτης με σκοπόν την βελτίωσιν των συνθηκών διαβιώσεως της ενταύθα

ομογενείας, η οποία δικαιούται της προσοχής και του ενδιαφέροντος των κυβερνόντων.

Ο διάλογος μετά του λοιπών μονοθεϊστικών θρησκειών Ιουδαϊσμού και Ισλάμ, επί του παρόντος επί ακαδημαϊκού επιπέδου αλλά διατηρών και την ελπίδα συντονισμού των προσπαθειών προς επίτευξιν καλυτέρων σχέσεων.

Το οικολογικόν πρόβλημα, το οποίον ευθύς εξ αρχής προσήλκυσε το ανύστακτον ενδιαφέρον του Παναγιωτάτου Πατριάρχου με επίκεντρον τα οικολογικά συνέδρια και τας άλλας δραστηριότητας με πρόκλησιν του ενδιαφέροντος εις παγκόσμιον κλίμακα, ώστε αι πρωτοβουλίαί και αι δραστηριότητές Του να του αποδώσουν τον τίτλον του «Πράσινου Πατριάρχη».

Θα ήτο δυνατόν να γίνη λόγος για πολλά και ποικίλα θέματα εις τα οποία η πρωτοβουλία και η συμμετοχή του Πατριάρχου θα ήτο δυνατόν όχι μόνον να αναφερθεί αλλά και να αναλυθεί λεπτομερώς, όμως ο ομιλών προτιμά να επιμείνει εις το μεγάλο γεγονός της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία πραγματοποιουμένη θα επαναφέρει εις το προσκήνιον το πνεύμα της συγκλήσεως των μεγάλων συνόδων, όπως συνέβη κατά την πρώτην χιλιετίαν του Χριστιανισμού. Υπάρχουν πολλά θέματα, τα οποία όχι μόνον γνωρίζει και στοχάζεται ο Πατριάρχης, αλλά αρχίζουν να προκαλούν και το ενδιαφέρον μιάς τάξεως ανθρώπων, οι οποίοι στοχάζονται και προοιωνίζονται όχι μόνον το παρόν αλλά και το μέλλον της Ορθοδοξίας. Η άγρυπνος πρωτοβουλία του Πατριάρχου, η επίμονος προσπάθειά Του να πραγματοποιηθεί επί τέλους η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος πιστεύουμε ότι θα δώσει τους αναμενόμενους καρπούς σε μιά διαρκή φωτεινή περίοδο και όχι απλώς σε αναλαμπές κατά καιρούς.

Ευρισκόμεθα εις τα πρόθυρα αυτού του μεγάλου γεγονότος που καλείται Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας. Η επιτυχία της που εκφράζεται ως μία πρόσθετος ευχή στη σημερινή Γιορτή του Πατριάρχου μας θα παρουσιάσει, ας μου επιτραπεί η έκφρασις, ασπροπρόσωπη την Ορθοδοξία μας σε όλο τον κόσμο.

Παναγιώτατε Δέσποτα!

Κατακλείω, όπως πάντοτε, με την ολόθερμη ευχή της Ιεραρχίας που Σας περιβάλλει, για υγεία, μακροημέρευση και επιτυχία των ιερών σκοπών και στοχασμών Σας διά το καλόν της Ορθοδοξίας και του Γένους.