

15 Ιουνίου 2016

Η μικρή Κωνσταντίνα και το φεγγαράκι

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)

Image not found or type unknown



Οι εκδόσεις Θύρα εγκαινιάζουν την παιδική τους σειρά με ένα πανέμορφο παραμύθι για τη φίλια, αλλά συνάμα και έναν ύμνο στην ομορφιά της φύσης, των ζώων, των φυτών και όλων των πλασμάτων της γης. Πρόκειται για το τρίτο βιβλίο του Στέφανου Γανωτή με πλούσια εικονογράφηση της Φανής Παρθενίου Παπαδοπούλου. Τα δύο του πρώτα βιβλία «Η Πολυασχολούποκη και η Τεμπελοχώρα» και «Αντίο Συρία» βρίσκονται ήδη σε επανέκδοση μετά από την ενθουσιώδη ανταπόκριση παιδιών, γονιών και δασκάλων. Ο Στέφανος Γανωτής είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, μουσικός και δάσκαλος παραδοσιακών

χορών, ενώ εργάζεται στη μέση εκπαίδευση ως καθηγήτης γαλλικών. Είναι έγγαμος και έχει τέσσερα παιδιά, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες εκδηλώσεις για παιδιά και ενηλίκους.



«Γιατί άλλες φορές το φεγγάρι είναι ολόκληρο και άλλες φορές μισό και πιο μικρό ακόμη, σαν φετούλα από καρπούζι; Γιατί κάποια βράδια βγαίνει πιο νωρίς στον ουρανό και όμως, κάποια άλλα αργεί πολύ να εμφανιστεί; Έχεις άραγε προσέξει ποτέ το πρόσωπο του φεγγαριού; Άλλοτε ασημένιο και άλλοτε χρυσό, μελαγχολικό ή χαμογελαστό, μας κοιτάζει από ψηλά και στολίζει τον ουρανό με το γλυκό του φως. Αυτό είναι το φεγγαράκι και η μικρή του φίλη, η Κωνσταντίνα, το αγαπάει πολύ. Για χάρη του ανεβαίνει στον ουρανό, για να παρακαλέσει τη βασίλισσα Νύχτα να ξαναγίνουν φίλοι το φεγγάρι με τα αστέρια.» .











Την κεντρική διάθεση του βιβλίου έχουν οι εκδόσεις Σταμούλη (www.stamoulis.gr)