

Μετοχή στο Θείο Πάθος μέσω του πνευματικού μας αγώνα (Νικόλαος Πάτσαλος, θεολόγος)

/ [Πεμπτουσία](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/28Vwbf6>]

Ο εκούσιος πνευματικός αγώνας για την κάθαρση ολόκληρου του ανθρώπου, για την απελευθέρωση «έκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου»[61] και της αμαρτίας αποτελεί οντολογικώς την μετοχή μας στο Πάθος του Σταυρού[62]. «Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι' αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς»[63] ψάλλουμε την Μεγάλη Δευτέρα. Μόνο με την εκούσια προσωπική σταύρωση επιτελείται η οντολογική μετοχή στο Μυστήριο του Σταυρού, η οποία μεταμορφώνει τον εωσφορικό άνθρωπο σε γνήσιο τέκνο του Θεού[64]. «Καὶ Καθαρθεῖσαν τέλεον τοῦ φωτός τῇ ἐλλάμψει/ ὅλος αὐτός ἐλεύσεται, αὐτός ἐγκατοικήσει,/ αὐτός καὶ ἔσται μετά σου ὁ τὸν κόσμον ποιήσας [...]»[65] κατά τους υπέροχους ύμνους του Αγίου Συμεών.



Πηγή: sophia-siglitiki.blogspot.com

Όπως μπορούμε να εκμαιιεύσουμε από τα εμπνευσμένα λόγια του Αγίου ποιητή, η κατά χάριν θέωση του ανθρώπου στηρίζεται στην υπαρξιακή βίωση του μυστηρίου του Σταυρού[66]. Το αγωνιστικό φρόνημα κατά «τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ αἰώνος τούτου»[67] μας καθιστά μετόχους του πάθους που έχει προοπτική τη γεύση της «ενθαδικής» ανάστασης και αιωνιότητας. Ο «αρχέκακος όφις» έχει καταπατηθεί δια του σταυρού και της αναστάσεως, και το “φιλοδώρημα” του προς τους πρωτοπλάστους, ο θάνατος, έχει καταργηθεί. Γι' αυτό τη Β΄ εβδομάδα των Νηστειών, ο Άγιος Συμεών κατηχεί τους μοναχούς του με τα λόγια: «ὅ ἀεὶ φθονῶν τά καλά πονηρός ἔκαστω τῶν πιστῶν λανθανόντως ὑπεισερχόμενος καὶ ῥαθυμίᾳ καὶ ἀμελείᾳ τοῦτον ἀοράτως καταδεσμεύων, ἀπορρίψαι πείθει καταφρονητικῶς ἀφ' ἐαυτοῦ τον σωτηριώδη τῆς νηστείας ζυγόν καὶ πρὸς την προτέραν παλινδρομῆσαι συνήθειαν»[68].

Από την άλλη, η ίδια η ιστορία τόσο των πρώτων χριστιανικών αιώνων όσο και των τελευταίων, δηλαδή της Τουρκοκρατίας, όμως χωρίς υπερβολή και των ημερών μας, αναδεικνύουν και μια άλλη μορφή μίμησης του Πάθους του Κυρίου. Πρόκειται για τις χιλιάδες Μαρτύρων και Νεομαρτύρων οι οποίοι ακολούθησαν την αιματηρή μίμηση του Σταυρού. Όλο αυτό «το νέφος των μαρτύρων» μιμήθηκε το μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά και έγιναν «πρόξενοι» της Αναστάσεως «ἐξ’ ἔργων καὶ πόνων ἀθλήσεως», «ἐξ ἴδρωτων καὶ ἀγώνων μαρτυρικῶν», «ἐκ τῆς τοῦ ἴδιου αἵματος χύσεως»[69] όπως θα εντοπίσει ο Άγιος Συμεών.

Ο τελευταίος βέβαια, δεν υπέστη μαρτυρικό θάνατο αλλά ζει το πάθος και την

Ανάσταση οσιακά. Οποιοδήποτε άλλο μέλος του σώματος του Χριστού ως βαπτισμένο «εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ»[70] μπορεί να ζήσει οντολογικά το πάθος και την Ανάσταση ακολουθώντας το σκληρό αλλά και απαλό αγώνα της συνειδήσεως. Συγκεκριμένα, ο Άγιος γράφει: «ἡμεῖς ἐκ τῆς ἐκκοπῆς τοῦ ἴδιου θελήματος καὶ ἐν τῷ ἵστασθαι ἀεὶ καὶ ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου καὶ καθ' ὥραν τὸν θάνατον ἀπεκδέχεσθαι, ἐτούμως τε τὸν αὐχένα ἐκτείνοντες εἰς τὸ ἀποθανεῖν ἐπὶ πάσῃ ἐντολῇ τοῦ Δεσπότου ἡμῶν Θεοῦ ἡ παραβῆναι μέχρι τοῦ ψιλοῦ λόγου ταύτην καταδεχόμενοι»[71].

Παράλληλα, ο Άγιος Συμεών με την αναφορά του γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου, δίνει τις ανθρωπολογικές προδιαγραφές της οντολογικής βίωσης του Πάθους και της Αναστάσεως. Η καθημερινή ζωή του χριστιανού γίνεται μια σταυροαναστάσιμη πορεία καθώς «ὅ δε [...] καί τά λυπηρά ὑπομένων ἐν εύχαριστίᾳ ψυχῆς καὶ ἐγκαρτερῶν τοῖς δεινοῖς, πικρίας μὲν πάσης καὶ πόνων ὁδυνηρῶν ἐπαισθάνεται, ἀσυλον τε τὸν λογισμὸν ἔχει νῦν καὶ εἰς τὸ μέλλον μεγάλην ἔξει τὴν ἀνταπόδοσιν, ὡς τὰ πάθη μιμησάμενος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπομένων αὐτὸν ἐν ἡμέραις ἐπαγωγῆς τῶν πειρασμῶν τέ καὶ θλίψεων»[72].

[Συνεχίζεται]

[61] Αναστάσιμοι Αίνοι πλ. Δ΄. Βλ. Παρακλητική, ὥ.π.

[62] Βλ. Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου Καθηγητού Πανεπιστημίου, ὥ.π, σελ. 144.

[63] Τροπάριο από τους Αίνους του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας. Βλ. *Η Αγία Και Μεγάλη Εβδομάς*, εκδ. Ουρανός, Αθήνα 2007, σελ.103.

[64] Βλ. Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου Καθηγητού Πανεπιστημίου, ὥ.π, σελ. 145.

[65] Βλ. Συμεών Του Νέου Θεολόγου, Ύμνος 48, Φιλοκαλία Των Νηπτικών Καί Ασκητικών, τ. 19ΣΤ, εκδ. Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 1989 , σελ.289-290.

[66] Βλ. Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου Καθηγητού Πανεπιστημίου, ὥ.π , σελ.147.

[67] *Eph. 6,12.*

[68] Συμεών Νέου Θεολόγου, *Κατήχηση 11*, Φιλοκαλία Των Νηπτικών Καί Ασκητικών, τ. 19Δ, εκδ. Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 1989, σελ.76.

[69] Συμεών Του Νέου Θεολόγου, *Ηθικός 10*, Φιλοκαλία Των Νηπτικών Καί Ασκητικών, τ. 19Δ, εκδ. Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 1989, σελ.152

[70] *P̄ωμ. 6,3*

[71] Συμεών Του Νέου Θεολόγου, δ.π.

[72] Βλ. Συμεών Του Νέου Θεολόγου, *Κατήχηση 9, SC 104, 126* και *Κεφάλαια Θεολογικά και Πρακτικά P'(100), 81, SC 51, 105-106.*