

# Ο απόστολος Παύλος προς τη Ρώμη

/ [Πεμπτουσία](#)

image not found or type unknown



Πριν ακόμη αρχίσουν τους διωγμούς των χριστιανών οι ειδωλολάτρες Ρωμαίοι συνηγορούν και να θανατώνουν τους αποστόλους εναντίον των Αποστόλων που από τη μανία τους δε γλίτωσε κι ο



Τους κακοφαίνονταν που από

διώκτης έγινε κήρυκας του Χριστού. Θέλοντας να τον σκοτώσουν, τον οδήγησαν

στους Ρωμαίους άρχοντες με διάφορες ανόητες κατηγορίες. Ο Παύλος, ως ρωμαίος πολίτης, ζήτησε να παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα κι επειδή είχε αυτό το δικαίωμα, τον έβαλαν σ' ένα πλοίο μαζί με άλλους κρατούμενους και με φρουρά, για να πάνε στη Ρώμη.

Φτάνοντας το καράβι στην Κρήτη, η κακοκαιρία, ο άνεμος και τα κύματα εμπόδιζαν το ταξίδι του. Ο Παύλος είπε στον υπεύθυνο αξιωματικό που τους συνόδευε ότι καλύτερα θα ήταν να περίμεναν σ' ένα λιμάνι, ώσπου να φτιάξει ο καιρός. Ο αξιωματικός όμως δεν τον άκουσε αλλά επηρεάστηκε από τους ναυτικούς και διέταξε να συνεχίσουν το ταξίδι.

Μέρες και μέρες ταλαιπωρήθηκαν από την τρικυμία. Πολλές φορές κινδύνεψαν, άλλοτε να τσακιστεί το πλοίο σε βράχια κι άλλοτε να μείνει ακυβέρνητο στα τεράστια κύματα. Αναγκάστηκαν να πετάξουν όλο το φορτίο τους και κατόπιν



απώλησε η ταλαιπωρία, χωρίς καμιά ελπίδα να έλθει ο καιρός να βελτιωθεί. Ο Παύλος όμως πίστευε ό,τι μπορούσε, για να βοηθήσει στις ψυχές των κρατούμενων. Έτσι, όταν ο καιρός δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα του, αφού είχαν περάσει πολλές μέρες, έλεγαν ότι είχαν περάσει τρεις μήνες.

Μια μέρα ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά

τους και τους είπε: «Έπρεπε να με είχατε ακούσει, όταν σας είπα να περιμένουμε να περάσει η κακοκαιρία. Θα μέναμε στην Κρήτη και θα γλιτώναμε όλη αυτή την ταλαιπωρία, αλλά θα σωζόταν και όλος ο εξοπλισμός και το φορτίο του καραβιού. Ακούστε με όμως τώρα. Μη χάνετε το θάρρος σας. Να είστε βέβαιοι πως από τους διακόσιους εβδομήντα έξι ανθρώπους που είμαστε πάνω σ' αυτό το πλοίο, κανένας μας δε θα πάθει τίποτε. Σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί χθες το βράδυ μου παρουσιάστηκε άγγελος σταλμένος από τον αληθινό Θεό, στον οποίο πιστεύω, και μου είπε: «Παύλε, μη φοβάσαι! Ζήτησες να παρουσιαστείς στον αυτοκράτορα και αυτό θα γίνει. Για χάρη σου, ο Θεός χαρίζει τις ζωές όλων αυτών που βρίσκονται πάνω σ' αυτό το πλοίο». Αυτά μου είπε ο Άγγελος και έφυγε. Μπρος λοιπόν! Πάρτε ψωμί και φάτε! Μας χρειάζεται όλους η τροφή, για να στηριχθούμε και να ξεπεράσουμε την ταλαιπωρία, που δεν τελείωσε ακόμη».

Πήρε πρώτος ψωμί κι άρχισε να τρώει. Τον μιμήθηκαν και οι άλλοι. Και το δύσκολο ταξίδι συνεχίστηκε, ώσπου έφτασαν στη Ρώμη...

Σ.Γ.Α.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

