

# Η μετανάστευση των κατοίκων της Τουονέλα

/ [Πεμπτούσια](#)

Image not found or type unknown



Κάποτε, σε ένα μακρινό μέρος

της Σκανδιναβίας, στα βάθη των φινλανδικών δασών, βρισκόταν η λίμνη Τουονέλα. Η λίμνη αυτή φιλοξενούσε πολλά είδη πουλιών και υδρόβιων φυτών καθώς και πολλά βατραχάκια. Ήταν ένα γαλήνιο μέρος, όπου με το πρώτο φως της μέρας όλα τα πλάσματα της λίμνης ξυπνούσαν, κελαηδούσαν και κολυμπούσαν και με το πρώτο φως του φεγγαριού όλα ξεκουράζονταν και το μόνο που ακουγόταν ανέμου που νανούριζαν τα δέντρα.



Εκεί ζούσε κι ένα ζευγάρι κατάλευκων κύκνων,

που πριν λίγες μόνο ημέρες είχε αποκτήσει τρία μικρά πουλάκια. Το χρώμα των νεογέννητων πτηνών ήταν ακόμα γκριζο και ο λαιμός τους κοντός. Τη μέρα οι γονείς τους, τους μάθαιναν να κολυμπάνε και να πετάνε και το βράδυ κοιμόντουσαν όλοι μαζί σε μια περιποιημένη φωλίτσα μέσα σε μια σπηλίτσα της λίμνης.



Άκουσε το κομμάτι με τίτλο «**Ο κύκνος της Τουονέλα**»

%kyknostonuela%

Ο καιρός περνούσε γρήγορα. Μετά το καλοκαίρι, ήρθε το μελαγχολικό φθινόπωρο. Τα χρώματα της λίμνης σκούρυναν, τα φύλλα έγιναν πορτοκαλί και καφέ, τα βουνά



Και μετά ήρθε ο χειμώνας πιο βαρύς και

παγερός από ποτέ. Χιονοθύελλες μαστίγωναν τα δέντρα, τα ζώακια της λίμνης κρύφτηκαν σε λαγούμια και γούβες και οι κύκνοι μας μέσα στη σπηλίτσα τους προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να προστατευθούν από το τσουχτερό κρύο.



στηκε ένα πουλάκι κατάμαυρο με  
Τα ζώακια ξεμύτισαν

λιγάκι για να περιεργαστούν τον

καινούριο επισκέπτη.

- Κάτοικοι της λίμνης Τουονέλα, άρχισε το μαυροπούλι να μιλάει, είμαι ο κότσυφας και πετάω προς το ζεστό Νότο. Είδα τα σύννεφα του Βορρά στον ερχομό μου και σας προειδοποιώ: ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ο πιο βαρύς χειμώνας που θα

έχουν δει τα μάτια μας! Πετάξτε μαζί μου! Όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να τα καταφέρουμε!



Άκουσε το κομμάτι με τίτλο: «**Ο Κότσυφας**»

%kotsyfas%

Όλα τα πετούμενα της λίμνης άρχισαν να κουβεντιάζουν προβληματισμένα. Άλλα δίσταζαν να αφήσουν τη λίμνη και να ρισκάρουν τέτοιο επικίνδυνο ταξίδι, άλλα συμφωνούσαν πως το κρύο ήταν αφόρητο και έπρεπε να μεταναστεύσουν τουλάχιστον για κάποιο διάστημα σε πιο ζεστούς τόπους.

- Εμείς οι πέντε σίγουρα θα έρθουμε μαζί σου, ακούστηκε πρώτος ο μπαμπάς κύκνος, τα μικρά δεν ξέρω πόσο ακόμα θα αντέξουν τέτοια κακοκαιρία, συμπλήρωσε αποφασιστικά και κοίταξε τα άλλα πουλιά της λίμνης.

Θα ακολουθήσουμε κι εμείς βουνοκορφές κάποιες φωνές πουλιών από



Έτσι λοιπόν, με οδηγό τον μαύρο

κότσυφα, κάποια από τα πτηνά της Τουονέλα, αφού χαιρέτισαν αυτούς που έμειναν πίσω και τους ευχήθηκαν «καλή αντάμωση», κίνησαν για πιο ζεστούς τόπους. Πέταξαν πάνω από χιονισμένες βουνοκορφές και κάτασπρα λιβάδια, πάνω από γκρίζες πόλεις και παρατημένα χωράφια και τελικά μετά από πολλές μέρες ταξίδι, έφτασαν σε ένα πανέμορφο νησί. Η οικογένεια των κύκνων ανυπομονούσε να εξερευνήσει όλες τις γωνιές του ηλιόλουστου αυτού τόπου.

- Σε λίγο φτάνουμε στον τελικό προορισμό μας, τη λίμνη με τα παιχνιδιάρικα

φλαμίνγκο. Ετοιμαστείτε για προσγείωση, φώναξε ο κότσυφας στα υπόλοιπα



Και τότε είδαν εκείνη την πανέμορφη λίμνη.

Ανάμεσα στις συστάδες των δέντρων και πίσω από φουντωτούς θάμνους ξεπρόβαλλαν έξι φλαμίνγκο για να τους καλωσορίσουν. Τα ροζ πουλιά χάρηκαν πάρα πολύ για την παροία που βρέθηκαν. Οι κύκνοι μας προσγειώθηκαν απαλά πάνω στα νερά της λίμνης. Τα μικρά είχαν μεγαλώσει πια και



κανείς δεν έφτανε

τη χάρη τους, έτσι καθώς χόρευαν

στα ρηχά. Τα φλαμίνγκο, που αγαπούσαν κι αυτά πολύ τον χορό, άρχισαν να κολυμπάνε ρυθμικά μαζί τους. Οι γονείς των μικρών ήταν πολύ περήφανοι. Θα ξαναγύριζαν σε λίγους μήνες στη λίμνη Τουονέλα σίγουρα. Αλλά προς το παρόν, θα έμεναν για λίγο καιρό σε αυτό το ζεστό νησί, όπου πλέον ένιωθαν γαλήνη και ασφάλεια.

*Δες στο παρακάτω βίντεο το χορό των φλαμίνγκο αλλά και την ιστορία ενός φλαμίνγκο που δεν του άρεσε και τόσο ο χορός:*

[youtube <https://www.youtube.com/watch?v=OvPjtolajZk?rel=0&showinfo=0>]