

Να προσευχηθούμε για την Τουρκία (Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Φωτόπουλος, Θεολόγος, Νομικός, Mr.Κανονικού Δικαίου, τέως Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω)

[/ Πεμπτουσία](#)



[Επαναδημοσίευση άρθρου, που είχε πρωτοδημοσιευτεί τον Ιούνιο του 2013]

Πολλοί Έλληνες που μελλοντολογούν εθνικιστικά νομίζουν ότι οι ταραχές στην Τουρκία προοιωνίζονται μέρες δόξης για την Ελλάδα. Σε αυτό το πλέγμα φαντασιώσεων εκλαμβάνουν και τα λεγόμενα και γραφέντα από τον οσιώτατο μοναχό π. Παΐσιο, περί των επερχομένων, με τρόπο ιδιοτελή και εμπαθή. Διαγράφουν όλα όσα ο άγιος Γέροντας έλεγε ως προϋποθέσεις αληθινής Ελευθερίας, θεωρούν δευτερεύον ζήτημα να ασχοληθούν με τον εξαγιασμό τους και κοιμώμενοι ονειρεύονται Δόξες και Κατακτήσεις. Ο Άγιος πατήρ μιλούσε για Μακκαβαϊκές καταστάσεις και προοπτικές ενώ οι καπεταναίοι της πολυθρόνας περιμένουν ο Θεός να «ανταμείψει» το Κράτος αυτό για... τα εκατομμύρια εκτρώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, για την πάνδημο σαρκολατρεία, την κατακλυσμιαία βλασφημία των ιερών ονομάτων, την μαγεία , το ρεκόρ των διαζυγίων και τα λοιπά «κατορθώματα» του λαού αυτού.



Αντίθετα στην Τουρκία ο Ταγίπ Ερντογάν, αν και Μουσουλμάνος, έχει θέσει ηθικές προϋποθέσεις για την προκοπή του Λαού του, τέτοιες που κανένας Έλληνας πολιτικός δεν σκέφτηκε ποτέ να μας προτείνει. Βέβαια η Νέα Εποχή δεν δέχεται καμία ηθική άλλη από αυτήν του Αντίχριστου γι' αυτό Επαναστατεί. Ο Αντίχριστος, όπως μας δίδαξαν οι θεοφόροι Πατέρες, που έβλεπαν πολύ μακριά, θα κυριαρχήσει με Επαναστάσεις, όχι με τη νομιμότητα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το διατυπώνει σαφέστατα: «Ανταίρει και βασιλεύει» γράφει. Δηλαδή, επαναστατεί και κυβερνάει. Άλλωστε η Νέα Εποχή, ως αντίχριστη, δεν δέχεται «κανένα σέβασμα ή θεό» άλλον εκτός από τον αναμενόμενο από αυτήν Αντίχριστο .

Όσοι περιμένουν από ξένες επαναστατικές κινήσεις να δει η Ελλάδα καλύτερες μέρες δεν έχουν διδαχθεί από την Ιστορία. Το 1908 το Νεοτουρκικό Κομιτάτο αναγκάζει το πανίσχυρο Σουλτάνο Χαμίτ να υποκύψει. Τι ακολουθεί; «Η Κωνσταντινούπολις εδονείτο απ' άκρου εις άκρον από φρενίτιδα ενθουσιασμού, ογκώδη συλλαλητήρια του Λαού πάσης φυλής και θρησκεύματος ελάμβανον χώραν περί Ισοπολιτείας και αδελφοσύνης. Έβλεπε τις εις τας οδούς της βασιλευούσης να παρελαύνουν κατά πυκνάς μάζας οι πολίτες πάσης φυλής και θρησκεύματος, Τούρκοι, Έλληνες, Αρμένιοι και Εβραίοι, περιπτυσσόμενοι αλλήλους και εκδηλούντες αισθήματα αδελφοσύνης με την σταθεράν ενδόμυχον απόφασιν να τεθώσιν εις λήθην τα μίση του παρελθόντος και αι φυλετικά διαφοραί, υπό τα ειρωνικά όμως μειδιάματα των Νεοτούρκων... » (Δημ. Μαυρόπουλου,

Πατριαρχικές Σελίδες, εν Αθήναις 1960, σελ. 55). Το τι σήμαιναν τα «ειρωνικά μειδιάματα» των Νεοτούρκων (που είναι οι ιδεολογικοί πρόγονοι των σημερινών Κεμαλιστών- ταραχοποιών) το μάθαμε αργότερα με πολύ επώδυνο τρόπο (Στην Πόλη, στη Σμύρνη κ.α.)

Κάτω από τα μειδιάμα ποιών γίνονται σήμερα οι ταραχές στην Τουρκία; Όλοι οι μεγάλοι αυτού του Κόσμου, τα αφεντικά εκείνα που μας πτώχευσαν και στέκονται με κριτική διάθεση και αμφισβητούν τον Ερντογάν τι άραγε ετοιμάζουν; Μη ξεχνάμε ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός της Τουρκίας αποκατέστησε και έδωσε στη θεία Λατρεία πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες...

Το τι παιχνίδι γίνεται στην Τουρκία αυτή τη στιγμή θα το μάθουμε πολύ αργά. Μέχρι τότε πρέπει να προσευχόμεθα θερμά στο Χριστό να δίνει Ειρήνη στον Κόσμο. Η ειρήνη είναι βασικό αίτημα στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα στην Θεία Λειτουργία. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι καλό και τι όχι . Μόνον ο Θεός το γνωρίζει.

Αυτό που γνωρίζουμε μόνον είναι ότι «όταν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου πρέπει να φοβάσαι ότι θα καεί και το δικό σου σπίτι!»