

# Προκόπης Παυλόπουλος: Η Εκκλησία διατήρησε την κοινωνική συνοχή της χώρας μας

/ [Θεολογία και Ζωή](#)



[hEkkhhsiaDiathrhseThnKoinonikhSynoxh01](#)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΤΔ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τον ρόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και της «Αποστολής» για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της χώρας με την στήριξη των ελληνικών οικογενειών που πλήττονται από την οικονομική κρίση και την βοήθεια της στο προσφυγικό εξήρε, σήμερα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο δέχθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 5 νέους που γεννήθηκαν στη Γουινέα, το Αφγανιστάν, την Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάμπια και φιλοξενεί ο φιланθρωπικός οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Ξενώνα Υποδοχής και Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων.

Οι πέντε νέοι, θύματα πολεμικών συρράξεων και του trafficking παραπέμφθηκαν στην «Αποστολή» πριν από τρία χρόνια και παρά την ελάχιστη παιδεία που είχαν λάβει στις χώρες τους επέδειξαν ζήλο για μάθηση, έμαθαν ελληνικά, πήγαν σχολείο, αποφοίτησαν έδωσαν εξετάσεις και μπήκαν σε ανώτερες σχολές ή τεχνικές και ζουν σήμερα αυτόνομα. Τα παιδιά συνόδευσαν ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμησας και εξειδικευμένο προσωπικό του Ξενώνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο τον ευχαρίστησε για την προσφορά της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση της κρίσης και πρόσθεσε:

«Μακαριώτατε, θέλω να εξάρω τον ρόλο της Εκκλησίας σ' όλη αυτή την κρίση που αντιμετωπίζει χρόνια τώρα η Χώρα μας και ο Λαός μας. Έχω πει ότι μέσα σ' αυτήν την κρίση, εάν δεν έχει επέλθει η ρήξη του κοινωνικού ιστού, αυτό οφείλεται εν πολλοίς στο ότι ευτυχώς στον Τόπο μας, στην κοινωνία μας, λειτουργούν δύο

θεσμοί: η Εκκλησία και η οικογένεια. Η Εκκλησία το έχει αποδείξει πολλαπλώς και το έχει αποδείξει και σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το Προσφυγικό ζήτημα. Και το αποδεικνύει και σήμερα. Η συμπαράσταση της Εκκλησίας για ν' αντιμετωπίσουμε ως Έλληνες το Προσφυγικό ζήτημα, όπως ταιριάζει στον πολιτισμό μας, στις αρχές και τις αξίες μας, αυτή η πορεία της Εκκλησίας είναι κορυφαία και αυτό οφείλω να το τονίσω.

Όμως είναι πολύ περισσότερο σημαντική η δουλειά που κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος υπό την ηγεσία σας στον τομέα της φιλοξενίας και περίθαλψης των νέων προσφύγων. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ζήσει όλη αυτή την τραγωδία του να χάνονται αθώες ψυχές στο Αιγαίο και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει».

Αναφερόμενος στο έργο της «Αποστολής» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε: «Όταν περνάς το Αιγαίο, είσαι νέο παιδί, πως μπορεί και πρέπει αυτό το παιδί όχι μόνο να φιλοξενηθεί, αλλά να του δοθεί η δυνατότητα να υπερασπιστεί την αξία του, ν' αναπτύξει την προσωπικότητά του, να μεγαλώσει, εδώ που βρέθηκε σαν άνθρωπος, ισότιμος άνθρωπος. Αυτόν τον ρόλο η «Αποστολή», αυτή η οργάνωση της Εκκλησίας τον επιτελεί με τεράστια επιτυχία. Και με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Το παράδειγμα είναι εδώ. Νέοι άνθρωποι που βρέθηκαν διωγμένοι από τις πατρίδες τους στην δική μας πατρίδα όχι απλώς φιλοξενούνται στην «Αποστολή», αλλά η «Αποστολή» τους δίνει την δυνατότητα να ζήσουν ισότιμα μεταξύ μας, ν' αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και κυρίως να προσφέρουν στην κοινωνία αυτό που μπορούν.

Μακαριώτατε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.

Να πω σ' αυτά τα παιδιά ότι η ελληνική κοινωνία σας αγκαλιάζει, η ελληνική κοινωνία σας θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της. Κι αυτό γιατί είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ως Έλληνες ότι η μόνη αρχή που μπορεί να ενώσει τον κόσμο, η μόνη αρχή η οποία μπορεί να υπερασπιστεί τον Άνθρωπο και τη Δημοκρατία είναι ο ανθρωπισμός με όλες τις προεκτάσεις τις οποίες έχει. Και πάλι σας ευχαριστώ Μακαριώτατε, να είστε καλά, να έχετε δύναμη κι εσείς και οι συνεργάτες σας. Κι εσείς παιδιά στην πορεία σας, να δείτε έναν καλύτερο κόσμο, τον οποίο θα τον χτίσουμε μαζί, με τις κοινές μας αρχές, με τις κοινές μας αξίες».

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο τη Δημοκρατία ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» κ. Δήμητρας υπογράμμισε: «Δεν έχει σημασία αν ένας άνθρωπος είναι λευκός ή μαύρος. Πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Είναι εικόνα του Θεού. Η «Αποστολή» κάνοντας πράξη το όραμα του Αρχιεπισκόπου ανοίγει την καρδιά της και αγκαλιάζει ως αδελφό της κάθε ξένο. Άλλωστε κανένας δεν πρέπει να ξεχάσει πως ο πρώτος ξένος για τους Χριστιανούς ήταν ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Μερικά από αυτά τα παιδιά, κύριε Πρόεδρε, για να έρθουν στην Ελλάδα έκαναν 6 μήνες με τα πόδια. Πηγαίνουν όλα σχολείο και σας έφεραν ως δώρο ένα τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής στο οποίο ο Ιωσήφ απευθυνόμενος στον

Πιλάτο αναφέρει τον Ιησού ως ξένο λέγοντας χαρακτηριστικά «δος μοι τούτον τον ξένον». Είναι ένα συμβολικό κείμενο γιατί τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά είναι μουσουλμάνοι.

Το πρόγραμμα του Ξενώνας ΕΣΤΙΑ της «Αποστολής» συνεισφέρει στην παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες και αποσκοπεί στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ως προς την κοινωνική ένταξη τους, δημιουργική απασχόληση, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς ιατρικής φροντίδας, εκπαίδευση με την εκμάθηση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι απασχολούνται σε μια ευρεία γκάμα αθλητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διασφαλίζονται μέσω των συνεργασιών της «Αποστολής» και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με φορείς της τοπικής κοινωνίας. Τέλος, το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπόνηση και διενέργεια μιας ευρείας εκστρατείας ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αναφορικά με τα δικαιώματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των προσφύγων.

Ο Ξενώνας σήμερα φιλοξενεί 20 ανήλικους, κυρίως από την Συρία, ενώ από το 2011, όταν και ξεκίνησε τη λειτουργία του, έχει φιλοξενήσει περίπου 370 παιδιά.

Image not found or type unknown

hEkkIhsiaDiathrhseThnKoinonikhSynoxh033

Image not found or type unknown

hEkkIhsiaDiathrhseThnKoinonikhSynoxh04

Image not found or type unknown

hEklhsiaDiathrhseThnKoinonikhSynoxh05

Image not found or type unknown

Πηγή: [vimaorthodoxias.gr](http://vimaorthodoxias.gr)