

# Τι είπε και τι δεν είπε ο Άγιος Παΐσιος για τα εθνικά θέματα

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Άγ. Παΐσιος Αγιορείτης](#) / [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#)



[AgiosPaisiosTiEipeKaiTiDenEipe](#)

Κωνσταντίνος Χολέβας

Πολλές διδαχές και προφητείες αποδίδονται από ύπευθύνους ή άνευθύνους στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη με ιδιαίτερη έμφαση στα έθνικά θέματα. Το διαδίκτυο βρίθει ανακριβειών και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μέχρι και μία θολή εικόνα σέ βίντεο με φωνή που μοιάζει με εκείνην του Άγίου, αλλά ανήκει σέ άλλο πρόσωπο, έχουν έπιστρατεύσει για να μάς πείσουν ότι δήθεν προέβλεψε δεινά και καταστροφές. Είναι έξ άλλου δυσάρεστη ή διαπίστωση ότι όρισμένοι συγγραφείς και δημοσιογράφοι κερδίζουν χρήματα προσβάλλοντας τή μνήμη του και κατασκευάζοντας άνύπαρκτες προφητείες και προτροπές του άσκητικού Γέροντος. Κάθε φορά που έξέρχεται στό Αίγαίο από τά Δαρδανέλλια ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο διαβάζουμε βαρύγδουπες προβλέψεις ότι δήθεν έρχεται ο πόλεμος, τον όποιο προέβλεψε ο Άγιος. Μέχρι και ψευδείς έμφανίσεις του σέ μοναχούς έχουν έπινοήσει οί πλαστογράφοι. Λέγουν ότι π.χ. τήν τάδε ήμέρα έμφανίσθηκε στον δεΐνα μοναχό του Άγίου Όρους και του είπε να αγοράσει τρόφιμα, διότι θά έλθει πείνα και καταστροφή. Βεβαίως όλα αυτά διαψεύδονται.

Όλοι αυτοί, είτε είναι καλοπροαίρετοι, είτε είναι κακοπροαίρετοι, τελικώς κάνουν τήν ίδια ζημιά. Προσβάλλουν τή μνήμη του Άγίου και ύπονομεύουν τήν αξιοπιστία του. Γι' αυτό όσον άφορᾶ στα έθνικά θέματα προτείνω να βασισθοϋμε στα τρία βιβλία, τά όποια θεωρώ ως τά πλέον ακριβή και γνήσια, διότι έγράφησαν από μοναχούς και μοναχές, οί όποιοι και οί όποιες όντως ήσαν κοντά του και έχαιραν τής έμπιστοσύνης του.

Άπό τό βιβλίο του μοναχού Ίσαάκ με τίτλο «Βίος Γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου», τό όποιο έξεδόθη τό 2004 από τό Ίερό Ήσυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικής, μαθαίνουμε ότι ο Άγιος τόνιζε ότι πρέπει να αγαποϋμε τήν

πατρίδα, διότι είναι και αυτή μία μεγάλη οικογένεια. Ακολουθώντας αντίστοιχες διδασκαλίες των Πατέρων της Εκκλησίας μας (βλέπε τη ρήση του Μεγάλου Βασιλείου: «Τήν ἐνεγκοῦσαν καί θρέψασαν πατρίδα ἴσα γονεῦσιν τιμᾶν») ὁ Ἅγιος καλλιεργοῦσε τόν ὑγιή καί ἀφανάτιστο πατριωτισμό. Ἀγαποῦμε τήν πατρίδα μας χωρίς νά μισοῦμε τίς πατρίδες τῶν ἄλλων. Ὅπως ἀγαποῦμε τήν οικογένειά μας, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι μισοῦμε τίς οικογένειες τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Τό Μακεδονικό ζήτημα ἀπησχόλησε ἐντόνως τή Ὅσιακή αὐτή μορφή τῆς ἐποχῆς μας. Ἐγραψε γράμμα στόν ἀείμνηστο Ὑπουργό καί συγγραφέα Νίκο Μάρτη, μέ τό ὁποῖο τόν συνέχαιρε γιά τά βιβλία του καί τούς ἀγῶνες του ὑπέρ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας. Πάντως ἦταν αἰσιόδοξος γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ ἀγῶνος. Προέβλεψε ὅτι κάποια στιγμή τό κράτος τῶν Σκοπίων θά διαλυθεῖ, διότι, ὅπως ἔλεγε χαριτολογῶντας, δέν εἶναι κτισμένο μέ κανονικά τοῦβλα, ἀλλά μέ χαλβάδες Φαρσάλων σέ σχῆμα τούβλου! Ἦδη τά γεγονότα, 22 χρόνια μετά τήν κοίμηση τοῦ Γέροντος, τόν δικαιώνουν. Τό 2001 ἡ πολυάριθμη Ἀλβανική κοινότητα τῆς ΠΓΔΜ πῆρε τά ὄπλα καί ζήτησε αὐτονόμηση ἢ καί ἀπόσχιση ἀπό τήν ψευδομακεδονία. Ἐκτοτε οἱ σχέσεις Ἀλβανῶν καί Σλάβων εἶναι τεταμένες ἕως καί ἀνύπαρκτες μέσα στό κράτος αὐτό. Στίς 20.5.2015 ὁ Ρῶσος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε μέσα στή Ρωσική Βουλή ὅτι δέν ἀποκλείεται νά διασπασθεῖ τό σκοπιανό κρατίδιο σέ δύο μέρη, ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕνα θά ἐνωθεῖ μέ τό Κόσσοβο στό πλαίσιο τῆς ἀλβανικῆς Μεγάλης Ἰδέας, καί τό ἄλλο μέ τή Βουλγαρία.

Σημαντική ἐπισήμανση: Ὁ Ἅγιος ἐνθάρρυνε τούς Χριστιανούς νά ἀσχολοοῦνται μέ τά ἐθνικά θέματα, ἀλλά ὑπογράμμιζε ὅτι πρωτεῦον καθῆκον εἶναι ἡ πνευματική ἐν Χριστῷ προετοιμασία. Χωρίς αὐτήν ὁ Ὁρθόδοξος Ἕλληνας κινδυνεύει νά ὑποπέσει σέ σφάλματα καί νά βλάψει, ἀντί νά ὠφελήσει τήν πατρίδα.

Γιά τήν Τουρκία ἐπίσης προέβλεπε διαλυτικές τάσεις καί βλέπουμε ἤδη τήν ἐνοπλή ἐξέγερση τῶν Κούρδων στίς ἡμέρες μας. Ἐλεγε χαρακτηριστικά ὅτι ἡ χώρα αὐτή δέν ἔχει μέλλον, διότι «ἔχει τά κόλλυβα στό ζωνάρι της». Ὅμως δέν ἔδωσε ποτέ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες γιά τήν ὑλοποίηση τῶν προβλέψεών του. Γι' αὐτό θεωρῶ ὅτι δέν πρέπει νά σπεύδουμε νά συνδέουμε κάθε σύγχρονη ἐξέλιξη μέ ὅσα εἶπε ὁ Γέρων Παΐσιος. Τίς θεόπνευστες προφητεῖες μόνον θεόπνευστοι μποροῦν νά ἐρμηνεύσουν!

Ἀπό τό βιβλίο «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἀγιορείτης», τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου

Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος (Βασιλικά Θεσσαλονίκης, 2015), μαθαίνουμε ὅτι ὁ Ἅγιος εἶχε ἐπιδείξει θερμό ἐνδιαφέρον γιά τόν Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἡπείρου, ὁ ὁποῖος τότε ὑπέφερε τά πάνδεινα ἀπό τό κομμουνιστικό καθεστῶς τῶν Χότζα καί Ἀλία. Ἐπίσης ἐπισκέφθηκε τή Θράκη καί ἐκεῖ γνώρισε τούς Πομάκους. Πληροφορούμενος ὅτι πρόκειται περί ἐξισλαμισθέντων πρώην Χριστιανῶν, πρότεινε νά ἐπαναφέρουμε στήν Ὁρθοδοξία ὅσους μπορούμε, πάντα μέ τήν ἐλεύθερη βούλησή τους.

Κάθε φορά πού ἀπειλεῖτο θερμό ἐπεισόδιο στό Αἰγαῖο ὁ Ἅγιος ἐπεκαλεῖτο τήν Παναγία Ἁγία Σκέπη καί ἐκείνη βοηθοῦσε τήν Ἑλλάδα. Φυσικά ἀμέσως μετά ἔσπευδε νά τήν εὐχαριστήσῃ μέ προσευχή καί μέ δάκρυα.

Ὁ Ἅγιος ἐλυπεῖτο πού ἡ Πατρίδα μας δέν ἔχει ἠγέτες Μακκαβαίους μέ ἰδανικά, ἀνιδιοτέλεια, παλληκαριά καί θυσία. Γι' αὐτό καί τήν 1η Αὐγούστου (μέ τό παλαιό Ἡμερολόγιο) τοῦ ἔτους 1984, μνήμη τῶν Ἁγίων Ἐπτά Παίδων, τῶν Μακκαβαίων, ἔγραψε ἕνα κείμενο γιά τόν Ἥρωα Στρατηγό Μακρυγιάννη, τόν ὁποῖο ὀρισμένοι χλεύαζαν ὡς θρησκόληπτο. Γράφει, λοιπόν, ὁ Πατήρ Παΐσιος ὅτι ὁ Λιδωρικιώτης Στρατηγός «ἀγωνίσθηκε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος μας ἀπό τόν βάρβαρο τουρκικό ζυγό, καί στή συνέχεια ἀγωνίσθηκε μέ θεῖον ζῆλο γιά νά μήν ὑποδουλωθοῦμε πνευματικά ἀπό τούς Φράγκους».

Οἱ μοναχές, πού τόν περιέθαλπαν στή Σουρωτή ὅταν εἶχε σοβαρά προβλήματα ὑγείας, κατέγραψαν τά λόγια του σέ ἔξι τόμους. Ἀπό τόν Α΄ Τόμο, μέ τίτλο «Μέ ἀγάπη καί πόνο γιά τόν Ἄνθρωπο», (Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Σουρωτή 1998) ἐπιλέγω μία χαρακτηριστική καί πάντα ἐπίκαιρη ἐπισήμανσή του γιά τήν Ἑλλάδα μας:

«Τήν Ὁρθοδοξία μας σάν Ἑλληνες τήν ὀφείλουμε στόν Χριστό καί τούς Ἁγίους Μάρτυρες καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί τήν ἐλευθερία μας τήν ὀφείλουμε στούς ἥρωες τῆς Πατρίδας μας πού ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά μᾶς. Αὐτήν τήν ἀγία κληρονομιά ὀφείλουμε νά τήν τιμήσουμε καί νά τήν διατηρήσουμε καί ὄχι νά τήν ἐξαφανίσουμε στίς ἡμέρες μας. Εἶναι κρῖμα νά χαθῆ ἕνα τέτοιο Ἔθνος!»

Ἅγιε Παῖσιε, πρέσβευε ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους!

Πηγή: [synodoiporia.gr](http://synodoiporia.gr) (Δημοσιεύθηκε τόν Σεπτέμβριο 2015 στό  
Περιοδικό ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας  
καί Ἀκαρνανίας)